

Parochieblad

Sint Antonius van Paduaparrochie

1 maart 2025



PASTORAAL WOORD



DE DEUR IS LOS HOOR!

Vroeger bij ons thuis kwam er eigenlijk nooit iemand door de voordeur, vriendjes of vriendinnetjes die voor het eerst kwamen en netjes aan de voordeur belden werd meteen gezegd: 'Voortaan achterom komen. De deur is hier altijd los!'

Zelfs de paters franciscanen van de pastorie kwamen achterom. Ik weet nog wel dat pater Jacques Stolk eens achterom kwam en de deksels van de pannen optilde om te kijken wat er gegeten zou worden. Moeder zei gelijk: 'Pater is hier zeker al aardig thûs niet!'

Heeft u thuis nog het touwtje uit de brievenbus hangen? Komen mensen nog achterom? Je zult die woningen de kost geven die worden bewaakt met camera's en allerlei alarmsystemen. Mijn vader zou zeggen: 'Je hoeft ze niet uit te nodigen, maar als naar binnen willen. Dan komen ze!'

Wie weet had u al vernomen dat we ons in een zogenaamd HEILIG JAAR bevinden. Dat betekent dat in Rome in de grote basilieken zogenaamde 'heilige' deuren zijn geopend door paus Franciscus. Men verwacht daar meer dan 30 miljoen pelgrims. Nou, wanneer die daar allemaal een voet over de drempel zetten! Het is wat anders als het intrappen van een open deur. Het heilig jaar is toegewijd aan de 'HOOP'. Als er geen hoop meer is, dan zakt alles in elkaar, maar wanneer we de hoop levend houden, dan kan er wat gebeuren. Die open deuren in Rome verwijzen natuurlijk naar ons hart en ons verstand. Wanneer we die twee op de juiste wijze weten te combineren; openheid van hart en geest, dan is er ruimte voor het echt menselijke en dat is nog steeds erg nodig vindt u niet in de wereld van vandaag!

Hier, dichtbij huis in Sneek, is ook dit jaar weer een Kruiswegwandeling. Die wordt geopend op woensdag 19 maart en duurt tot aan Paaszaterdag 19 april. Dit jaar staan we stil bij 80 jaar bevrijding van Noord-Nederland. We leven in een vrij land, maar vrijheid is niet iets vanzelfsprekends. Daar moet je wel iets voor doen en vooral samen! Door de Kruiswegwandeling te lopen gaat er vast een deurtje open naar verbondenheid, meeleven, zuivere liefde. Tenminste dat hopen we wel. Wie weet verdwijnen er vooroordelen en komt er wat meer tolerantie en verdraagzaamheid. Blijft het licht van de liefde langer branden in plaats van korte lontjes. Dit werkt heel wat beter als het ondertekenen van decreten, het bouwen van hekken en het je terugtrekken op eigen terrein. Hoe deed Hij dat ook alweer? Hij zette de deur wagenwijd open naar de medemens; sloot niemand buiten. De achterdeurtjes werden bij Hem voordeurtjes. Maar goed, bij ons thuis was die voordeur eigenlijk niet nodig. Je was gelijk binnen!

Pastoor Peter van der Weide



OPBRENGST ADVENTSACTIE 2024

In de Adventstijd hebben we met zijn allen geld opgehaald voor gezinnen op het Indonesische eiland Flores.

Daar leerden ze landbouwmethoden aan, met voedzame graansoorten die het daar ook nog eens heel goed doen en voldoende oogst geven.

In totaal hebben we als parochie € 2.085,74 ingezameld voor dit mooie doel.

Het bedrag zal in werkelijkheid wat hoger zijn, omdat iedereen die het geld digitaal heeft overgemaakt niet kan worden meegenomen.

De opbrengst per locatie:

Blauwhuis	€ 549,14
Reahûs	€ 543,10
Heeg	€ 430,--
Sneek	€ 563,50
Totaal	€ 2085,74



VASTENACTIE–BRIKETTEN MAKEN VAN GFT-AFVAL

In 2025 gaan we voor Vastenactie naar Oeganda, een land in het midden van Afrika. De stad van onze adventsactie is Kasese. Het ligt in het westen van Oeganda, tegen de grens met Congo. Er zijn prachtige bergen – het Rwenzori gebergte betekent ‘bergen van de maan’, tropische regenwouden en zelfs warmwaterbronnen. In dit gebergte is ook een belangrijke bron van de Nijl te vinden en allerlei bijzondere dieren en planten.

De mensen en kinderen in Kasese laten zien hoe ze van groente- en fruitafval briketten maken, waarmee ze hun kookvuren kunnen laten branden. Scheelt veel afval op straat, brandt schoner dan houtskool én spaart de tropische regenwouden



rond de stad! Met de verkoop van de briketten besparen ze geld én verdienen ze geld, zodat hun kinderen naar school kunnen.

Zo zorgen we samen voor een gezonder leven, een schoner milieu en meer kansen voor kinderen.

Zie ook de Bisdomberichten.

Bronnen van Bezieling:

LEERHUIS OP DE WOENSDAGMIDDAG

Elke eerste woensdagmiddag van de maand is er in de RK pastorie leerhuis rond de Schrift. Pastoor Peter van der Weide verzorgt deze bijeenkomsten.



Aan de hand van de lezingen van de komende zondag gaan we met elkaar in gesprek. Hoe lezen we een Bijbelverhaal? Wat staat er nu precies? En al sprekend met elkaar ontstaat er zo Geloofscommunicatie

U bent meer dan welkom!

De eerstvolgende bijeenkomsten zijn 5 maart en 2 april 13.30 -14.30 u.

Plaats: RK Pastorie, Singel 64

Inleider: Pastoor P. van der Weide

UITNODIGING DIACONALE AVOND

Op 10 maart is in Sint Nicolaasga een inspirerende avond met als thema ‘van mens tot mens’.



De spreker, Josua Ossendrijver groeide in Rotterdam op als ‘Klaas Slegt’. Niets bijzonders, hoewel ‘één ding hem verbaasde: waarom droeg zijn moeder toch een gouden Davidsterretje? In 2010 ontdekte hij zijn ware identiteit. Hij was toen 66 jaar en kon eindelijk zijn puzzel compleet maken. Hij is nu gastspreker bij Landelijk Steunpunt Gastsprekers Kamp Westerbork en geeft rond 60 lezingen per jaar. Meer informatie is te vinden op www.josuaossendrijver.nl.

Ook komt er een dansgroep (Selectie klassiek). Deze groep komt uit Sneek en is onderdeel van het Atrium, kunstencentrum. Zij zullen de avond afsluiten met een prachtige dans.

De avond begint om 20.00u (inloop vanaf 19.30u) en is in het Zalencentrum Sint Nyk, Baron van Hardenbroekstraat 3, Sint Nicolaasga

De toegang is vrij. Na afloop wordt een gift op prijs gesteld.

Opgave kan t/m 3 maart bij Cor Romkes, 0513-432213, c.romkes@hotmail.com.

KRUISWEGWANDELING: BEVRIJDING DOOR JE LEVEN TE GEVEN

'Bevrijding door je leven te geven' is het thema van de Kruiswegwandeling 2025. Op diverse locaties in Sneek zijn veertien kruiswegstaties geplaatst. Het zijn kopieën van de staties die in de Sint Martinuskerk aan de Singel hangen. Staties zijn afbeeldingen van de lijdensweg die Jezus op Goede Vrijdag aflegde vanaf het paleis van Pilatus naar de heuvel Golgotha waar hij werd gekruisigd. Dit alles ging vooraf aan Jezus' opstanding uit de dood op Paasmorgen.

We hebben er weer een bijzondere wandeling van gemaakt die tot uitdrukking komt in de wandelgids die u langs de veertien staties begeleidt. In het kerkportaal van de St. Martinus aan de Singel 62 en op elke statielocatie zijn die wandelgidsen verkrijgbaar.

In de gids schrijft pastoor Peter van der Weide bij alle afbeeldingen een overweging. Bij vijf staties zijn extra bijdragen geschreven door Commissaris van de Koning Arno Brok, emeritus classis-predikant Wim Beekman, Jan



Brandsma van de Schuilplaats, Joke Verboom, die pastoraal actief is in de Baptistengemeente en Jantine Slippens, werkzaam in de thuiszorg.

Bij elke afbeelding is een QR-code zichtbaar die toegang geeft tot al deze teksten. De Kruiswegwandeling 2025 wordt gehouden van 19 maart t/m 19 april. De opening is 19 maart en begint om 09.30 uur met een Eucharistieviering in het Bonifatiushuis aan de Jachthavenstraat 28. Na afloop wandelen we naar slijterij de Wed. Joustra aan het Kleinzand 32 waar de opening plaatsvindt door Leo Fijen (uitgever en oud KRO-NCRV medewerker). Wij verwelkomen daarbij gasten uit Volendam, Alphen a/d Rijn, Emmeloord en Utrecht. De deelnemers worden hier getrakteerd op koffie of thee. Hierna wordt de Kruiswegwandeling door Sneek vervolgd en afgesloten in de St. Martinus a/d Singel waarna koffie, thee, soep en een broodje wordt geserveerd in het Martinushuis tijdens het neipetear, het nagesprek.

Wij hopen op een grote deelname aan de Kruiswegwandeling 2025 en dat velen op deze bijzondere wijze inspiratie opdoen die ten goede komt aan het eigen welzijn en die van anderen.

Comité Kruiswegwandeling 2025
www.kruiswegsneek.nl

Bronnen van Bezieling:

MARTINKRING SEIZOEN 2024-2025

De Martinikring is een oecumenische gespreksgroep waar Doopsgezinden, Rooms-katholieken en Protestanten elkaar ontmoeten. Dit jaar voor de 10e keer, een lustrum!

Voor het nieuwe seizoen van de Martinikring maken we gebruik van het boek 'Catechismus van de compassie' van C. Berkvens A. Alblas (ISBN 9789490708153 8). In dit boek staan twaalf kernwaarden uit het christendom centraal.

Compassie, Gelijkheid, Verbondenheid, Verzoening, Rechtvaardigheid, Vrede, Waarheid, Vrijheid, Roeping, Geloof, God en Liefde.

In onze Europese cultuur is de schoonheid en invloed van deze twaalf waarden te zien. Ieder thema is op eenzelfde wijze uitgewerkt. De drie voorgangers zullen iedere ochtend één thema eruit lichten, kort inleiden en daarna met een leuke werkvorm aan de slag te gaan. De laatste bijeenkomst willen we gezamenlijk met elkaar een korte viering houden om aansluitend met elkaar te eten.

De eerstvolgende bijeenkomst is donderdag 20 maart 10.00–12.00u

Contactpersonen:

Lucas Foekema, 06-44290869 Flora Visser, 06-46112678 Nicolette Vlaming



Bronnen van Bezieling:

FILM BABETTE'S FEAST

Babette's feast (Babettes Gæstebud) is een wat oudere film uit het jaar 1987 en gebaseerd op een short story van Karen Blixen. Het was de eerste Deense film die een Oscar kreeg voor beste buitenlandse film. De regisseur is Gabriel Axel. Babette, de hoofdpersoon uit het verhaal, is naar Denemarken gevlucht na de val van de Parijse commune in 1871. Ze kan verblijven bij Martine en Filippa die wonen op het

sombere verlaten platteland van westelijk Jutland. De vader van Martine en Filippa was dominee en stichter van de diep religieuze piëtistische gemeenschap, die de dochters na zijn dood proberen levend te houden. Babette zal vele jaren voor werken voor niks. De enige band die ze nog heeft met Frankrijk is haar jaarlijkse deelname aan de loterij. Op een dag wint ze de hoofdprijs: 10.000 Frank en wil met het geld voor Martine en Filippa en de dorpelingen uit dankbaarheid een echt frans feestmaal aanrichten. Daarvoor laat ze de meest excuise



delicatessen overkomen uit Frankrijk. De dorpingen maken zich hierdoor grote zorgen; geeft deze luxe niet alleen maar aanleiding tot zonde? Uiteindelijk zal de gave van Babette ook het laatste restje wantrouwen van de dorpingen wegnemen. En dan blijkt dat Babette ooit voor haar vlucht chef was van Cafe Anglais in Parijs. Een heel bijzondere film. Een film over lekker eten, maar ook over genieten en genade en naar verluidt ook een van de lievelingsfilms van Paus Franciscus.

Datum: Vrijdagavond 4 April 2025
Plaats: Martinushuis Sneek
Tijd: 20.00 uur
(na de viering in de kerk staat de koffie klaar)
Inleider: Lucas Foekema



VOORAANKONDIGING **15 april 1945: Sneek is bevrijd!**

In 2025 is dat 80 jaar geleden. Daarom gaan wij in de periode van 15 april tot en met 5 mei 2025 tal van herdenkingsactiviteiten organiseren. Die activiteiten zullen

echter niet alleen gericht zijn op herdenken en feestvieren, maar óók op leren van het verleden en op vooruitzien.

Verder zijn de herdenkingsactiviteiten bedoeld om het gemeenschapsgevoel van de Snekers, in onze stad *ut Sneker gefoël* genoemd, te versterken. De belangrijkste doelgroepen van de door ons te organiseren activiteiten zijn de gehele Sneker bevolking, het onderwijs in Sneek maar ook de mensen in het AZC.

Een greep uit de activiteiten:

Bevrijdingsconcert	Woensdag 15 april 20:00 uur Martinikerk*
Lezing Rosita Steenbeek	Maandag 21 april 16:30 uur Sint Martinuskerk
Requiem van Fauré	Zondag 4 mei 21:15 uur Sint Martinuskerk
Taptoe	Maandag 5 mei 15:00 uur Martiniplein*

En er gebeurt veel meer! Voor ticketverkoop en overige activiteiten zie onze website www.sneek80jaarvrij.nl

SOBERE MAALTIJD OP WITTE DONDERDAG.

Om deze Vastenactie extra te ondersteunen houden we vóór de Witte Donderdagviering (donderdag, 17 april) ook weer een sobere maaltijd. U allen bent van harte uitgenodigd om 's namiddags bij elkaar te komen. Er wordt een eenvoudige doch voedzame (en lekkere) maaltijd geserveerd, iets meer verteld over het vastenactieproject – briketten voor Oeganda – en ook wordt een collecte gehouden voor dit project. De Sobere Maaltijd wordt in Heech gehouden.

De eucharistieviering natuurlijk in de kerk en de maaltijd in een zaaltje ergens op loopafstand van de kerk.

Voor het precieze tijdstip, de locatie én om u aan te melden, kunt u contact opnemen met Hilly Terwischa van Scheltinga.

Telefoon: 06-20673137 Email: hilliehj@hotmail.com



Vooraankondiging

**Pastoor 30 jaar priesterjubileum
Zondag 15 juni 2025**

Houd de datum alvast vrij in uw agenda

LOCATIE BLAUHÚS



VIERINGEN

Zaterdag 1 maart 2025

Carnavals Viering

19.00 Carnavalsviering o.l.v. pastoor v.d. Weide
m.m.v. 🎵 St. Ceciliakoor en De Swalkers 🎵
Misdienaar Hendrik. Acoliet Jan
Kosters John Weel en Sicco Rypma
Intenties: Folkert en Stientje Kuipers- Zijlstra
Hedwig Kuipers
Jan en Martha Hoekstra-Bouma
Trijntje Maria Flapper
Antoon Popma
Heit Frans de Boer en mem Yke de Boer-de Jong
Willem Kroon
Ytje Galema-Jorna

Woensdag 5 maart

Aswoensdag Viering

11.00 Aswoensdagviering o.l.v. pastor Foekema
m.m.v. St Gregoriuschool
Koster John Weel

Zondag 9 maart

09.30 Woord- en Communieviering o.l.v. pastor Foekema
m.m.v. St. Ceciliakoor
Lector Marieke Brandsma
Misdienaar Siepie, Elbrich. Acoliet Berber
Koster Jan Landman
Intenties: Epke en Bep Leenstra-de Boer
Overleden familie Sikkes-Bekema
Bernard Kroon
Ytje Galema-Jorna

Zondag 16 maart

09.30 Eucharistieviering o.l.v. pastoor van der Weide
m.m.v. St. Ceciliakoor
Lector Akkelien Brandsma
Misdienaar Auke. Acoliet Jan
Koster Sicco Rypma
Intenties: Familie van der Weij
Jaargetijde Elisabeth van der Weij-Rijpma
Martha Baukje Landman-Wijbenga (jaargetijde)
Ytje Galema-Jorna

Zaterdag 22 maart 🎵 **Muzikale Viering** 🎵

19.00 Woord- en Communieviering o.l.v. pastor Foekema
m.m.v. **Hegemer Tsjerkeband** olv Willy Zijlstra
Lector Maria Zonderland
Misdienaar Oane. Acoliet Jan
Koster André Brandsma
Intentie: Ytje Galema-Jorna

Zondag 30 maart

09.30 Eucharistieviering o.l.v. pastoor v.d. Weide
m.m.v. St. Ceciliakoor
Lector Tineke Rijpma
Misdienaar Elbrich. Acoliet Jan
Koster John Weel
Intenties:
Jaargetijde Jan van der Meer
Overleden familie van der Meer
Johan en Mieke Popma-Bootsma
Harmen Witteveen
Ytje Galema-Jorna

Zaterdag 5 april

19.00 Woord- en Communieviering o.l.v. pastor Foekema
m.m.v. St. Ceciliakoor
Lector Marije Brandsma
Misdienaar Hendrik. Acoliet Berber
Koster Jan Landman
Intenties:
Overleden familie Dirk en Pietje Hoekstra-Zijlstra
Ruurd en Marijke Teerenstra-Huizinga
Douwe Hylkema
Alden Frans de Boer en Yke de Boer-de Jong

Uw dierbaren herdenken

U kunt met een misintentie overleden dierbaren herdenken tijdens een viering in onze kerk. We bidden dan voor deze persoon(en) tijdens de voorbeden. Na de viering kunnen we u en uw familie, als u dat wil, koffie aanbieden in de pastorie. Voor vrijblijvende informatie:

Locatieraad Sint Vitus blauwhuis@sintantoniusparochie.nl T 06 3890 9704

Carnavalsviering Zaterdag 1 maart 19.00 uur

Met medewerking van pastoor Peter vd Weide, CV De Fyfkes, koor en Swalkers.



Zie ook de feestelijke Fyfke Courant. Tot ziens in de Sint Vitus, Alaaf !

Zaterdagavond 22 maart om 7 uur, Vituskerk Blauwhuis. Unieke viering met een bijzondere band.

*Iedereen is van de wereld
En de wereld is van iedereen*

De viering op deze zaterdagavond zal worden opgeluisterd door een speciaal voor deze avond samengestelde band.



Met zang van Wyp Flapper, op drums Marco Vlas. De bas wordt gespeeld door Jan Bouma, en gitaar Willy Zijlstra. Op de foto staat Henk van der Pol op gitaar maar zijn plaats wordt ingenomen door Gerard Postma. De nummers die zullen worden gespeeld zijn bijvoorbeeld Avond van Boudewijn de Groot en Hallelujah van Lisa Lois, You Say (Lauren Daigle) en Iedereen is van de wereld (the Scene). Mooie nummers op dit tweede weekend van de vastentijd. Waar we het verhaal lezen over de verloren zoon uit het evangelie van Lucas. Ach, bij tijd en wijle is het verhaal van die verloren zoon ook ons eigen verhaal. Maar om maar met Boudewijn de Groot te spreken;

*"Want je kunt niets zeker weten en alles gaat voorbij.
Maar ik geloof, ik geloof, ik geloof,
ik geloof, ik geloof in jou en mij....."*

Dat we toch blijven geloven in onszelf, in de ander, in jouw en mij, in de goedheid en in die toekomst die van God is.

Van harte welkom in deze speciale viering.
Pastor Lucas Foekema

UITNODIGING Sint Vitus jaarvergadering

Dinsdag 25 maart 2025 in de pastorie Blauwhuis



- 19.45 uur Ontvangst met koffie, thee
20.00 uur Opening
 Financieel verslag
 Jaarverslag
 Rondvraag
20.45 uur Pauze met verloting Paaskaars
21.00 uur Gastspreker Harry Lautenbach: studeerde hogere veiligheidkunde is zorgverlener bij evenementen zoals het Tuinfeest, was leraar geneeskunde, geeft cursussen reanimatie een AED bedienen en is parochiaan.
21.30 uur Gezellige nazit met borrel

Iedereen is van harte welkom,
Sint Vitus Locatieraad
blauwhuis@sintantoniuserparochie.nl Tel. 06 38909704

Nijs fan de Sint Vitus Lokaasjeried

- Neibrâner **ûnderhâld**. Brrr. In stikkene tsjerkekachel mei de krystfieringen. By de krystnacht hawwe wy ús waarm songen en bidden. Twadde Krystdei waarden we waarm fan it toaniel en sang troch de bern; bystien troch it koar en spontaan oanrukte elektryske helpkachel.
- Hâld jo brievebus yn e gaten foar de Actie **Kerkebalans**.
- We wiene by de gemeentlike ynformaasjejûn 'Toekomstig beheer kerkelijke **begraafplaatsen**'.
- Koster André Brandsma en John Weel hawwe snein 2 febrewaris de klokken 18 minuten en 25 sekonden let fanwege betinking 200 jier **Wettersneed** 1825. Filmke stiet op Facebook Sint Vitustsjerke Blauwhuis. Ynformaasje sjoch www.1825.frl
- We ha 'nije' **stuollen** yn de fergader- feringkeamer fan ús pastorie; mei tank oan Bonifatiushuis Snits en ferhuzers Bonte en Thea. Jo kinne se bewûnderje by de wykeinfiering en ús jierfergadering fan 25 maart.
- It Parochiebestjoer hat nije **tarieven** foar tsjerkhoven fêststeld. Se steane op www.sintantoniuserparochie.nl > u wilt graag > begraafplaatsen info.
- We dogge wer mei oan **Tsjerkepaad** sneon 5 july - sneon 13 septimber.

Oant sjen yn de Sint Vitus,
Sint Vituslokaasjeried
T 06 38909704

Foto's Ferhalen en Plannen | Wurkgroep Histoarysk Blauhûs

- **Ferhalen by Foto's middei.** Tongersdei 16 febrewaris siet it Atrium fan it gastfrije Teatskehûs fol mei belangstellenden. 'Dit kin wol werris' hearden we.
- **Tentoanstelling.** Der is in tentoanstelling fan 4 unike histoaryske foto's yn de grutte ljochtbakken yn it Atrium iepene. Wolkom !
- **Plannen.**
- Op freedtejûn 11 april 2025 19.45 oere fersoarget Mark Raat, ferbûn oan de Fryske Akademy, yn kafee De Freonskip in lêzing oer de skiednis fan **polderprojekten** yn de iere santjinde iuw. Sa as de **Sins- en Atsemar.** Tagong fergees.
- Fan 5 july oant en mei 13 septimber is der mei Tsjerkepaad yn de Sint Vitustsjerke in **minitentoanstelling** oer de **wettersneedramp** fan 1825. Mei ekstra ynformaasje oer de oerstreaming rûnom Greonterp en Blauhûs.

Wurkgroep Histoarysk Blauhûs
Nel, Rinske, Bert en Sicco



Programma 4 & 5 maaie 2025 Blauhûs

Snein 4 maaie 19.15 -20.15 oere Deadebetinking.

We begjinne mei in stille tocht by it Teatskehûs. De betinking is by de tsjerke. Hjir wurdt in byld ûnthuld dat symboal stiet foar *Sprong nei de Frijheid*.

Moandei 5 maaie 80 jier Befrijing

Middeis 17.30 oere organisearre we yn de pastorietún in *Frijheids-Feestmiel* foar 100 minsken oan in hiele lange tafel. Elk is wolkom, man, frou, jeugd, bern. Pûrgeskikt foar alle leeftiden. It is fergees en wurdt ús oanbean troch it Nasjonaal 4-5 mei comité en it Vfonds. De Utnûging, mei programma en oanmelde folget.

OPROP Muzikanten, sjongers of fertellers. Yndividueel of mei in groepke. Foar in koart optreden yn de neimiddei fan moandei 5 maaie by *80 jier befrijingfeest* yn de pastorietún.

4 & 5 maaie komitee Blauhûs

Foar reaksje of fragen: app of Tel 06 38909704
@facebook deadebetinkingblauhus

COLLECTES SINT VITUSKERK

JANUARI 2025 € 240,50

EVA-BLAUHHUS NIJS, tiisdei 18 MAART 2025.

**In jûn foar alle Blauhústers e.o.
Presenteare tróch Blauhústers e.o.**

Sprekkers:

Mariska Rypkema is Werelddosint.

Elly Attema wurket foar CEDIN

Ferdinand en Fia Ettema ha yn 2024 de 11-stêdentocht rûn.



De jierlikse EVA ferlotting is foar
De crowdfunding aksje fan Jelmer van Delft en Doortje Adema tbf de
documentaire
dy't hja meitsje wolle oer de slimme sykte Sepsis.

De seal fan 'de Freonskip' is iepen om 19.45.
It programma start om 20.00 oere
Wolkom oan leden en net leden, sawol manlju as froulju.
Net leden fan EVA betelje €4 oan entree. Dit is ekskusyf konsumpsjes.
It EVA bestjoer; Hennie-Marieke-Brenda-Holkje.

Kopij voor het volgende parochieblad

Uiterste INLEVERDATUM: vitusklokje@hotmail.com

19-03-2025 >> verschijnt op 01-04-2025
23-04-2025 >> verschijnt op 06-05-2025
28-05-2025 >> verschijnt op 05-06-2025

Of in de brievenbus van de pastorie



Oprop Njtsbrief Maitiid

Elkenien wa wat foar de Njtsbrief Maitiid hat, dit graach

Foar 3 maart 2025 stjoere nei: nijsbriefblauhus@hotmail.com of nijsbriefblauhus@gmail.com

Jimme ferhalen, oankundigingen, foto's, dizze binne tige wolkom.

As ekstra in oprôp nei nije ynweners fan Blauhús: stjoer ús in ferhaal (mei foto) ta wêryn jimme jinsels foarstelle oan de Blauhústers.

Alteast tige tank foar jimme bydragen foar de Njtsbrief.

Redaksje Njtsbrief



Oproep Njtsbrief Maitiid

Iedereen die kopij heeft voor de Njtsbrief Maitiid, graag

Voor 3 maart 2024 sturen

naar: nijsbriefblauhus@hotmail.com of nijsbriefblauhus@gmail.com

Jullie verhalen, aankondigingen, foto's, ze zijn van harte welkom.

Een extra oproep voor nieuwe bewoners van Blauwhuis. stuur ons uw verhaal (met foto) toe waarin u zich voorstelt aan de bewoners van Blauwhuis.

Alvast hartelijk dank voor jullie bijdragen.

Redactie Njtsbrief



EVA Blauhús organiseert foar leden én n t leden; sawol froulju as manlju, mei de touringcar fan Riens Jorna.nei de spektakulaire musical;

MOULIN ROUGE

SNEIN 16 MAART 2025

Matinée foarstelling; 14.00 oere
Beatrixtheater te Utrecht

Eigen b le/drinken mei foar  nderweis. Op 'e weromreis kofje mei gebak.

Kosten;  120, per persoan.

Opjaan, Ja graach! is meigean, as it plak trochjaan oan in oar.

It bestjoer; Hennie-Marieke- Brenda-Holkje.

Till. Brenda 06-15563695. Holkje 06-12148596

Bijzondere zomervakantie: een vakantiekind bij jou thuis



Wat doe jij deze zomer? Met de caravan naar Frankrijk? Naar een vakantiepark in Duitsland? Of ga je misschien kamperen in eigen land? Tientallen Friese gezinnen doen heel wat anders: zij nodigen in de zomervakantie een vakantiekind uit, dat een paar weken bij hen komt logeren. **Romte yn dyn hert, romte yn dyn hûs**

Elke zomer komen er via stichting Europa Kinderhulp kinderen uit verschillende Europese landen, zoals Duitsland, België en Frankrijk naar Friesland om vakantie te vieren bij een van de vakantiegezinnen. Ook is er een groep kinderen die uit Nederland zelf komen die een deel van hun zomervakantie doorbrengen bij een vakantiegezin. Het gaat daarbij om kwetsbare kinderen die thuis onder moeilijke omstandigheden leven. Het kan zijn dat zij thuis weinig geld hebben, waardoor er geen geld is voor uitjes of vakanties. Er is ook een groep kinderen die in materieel opzicht genoeg hebben, maar in sociaal of affectief opzicht tekortkomen; zij krijgen bijvoorbeeld weinig aandacht thuis. Soms gaat het om kinderen die in een tehuis of pleeggezin wonen. Het zijn in ieder geval allemaal kinderen die een onbezorgde vakantie goed kunnen gebruiken om hun batterij weer op te laden. Veel kinderen worden jaar na jaar uitgenodigd door hetzelfde gezin, waardoor ze een band met elkaar opbouwen. Tijdens de vakantie gaat het niet om dure uitjes, maar om tijd en aandacht. Lekker een stuk fietsen, samen knutselen of een middagje zwemmen; het zijn de kleine dingen die het doen.

Spreken Sie Deutsch?

De kinderen uit Nederland en België spreken Nederlands, maar hoe gaat het dan met een Duits of Frans kind, vraag je je misschien af? Het is handig als je een beetje Duits of Frans spreekt, maar dat is geen vereiste. De ervaring leert dat je elkaar evengoed wel begrijpt en met een vertaalapp kom je ook een heel eind. Sommige vakantieouders lezen hun vakantiekind zelfs voor in het Fries. Aan het eind van de vakantie kennen sommige kinderen dan ook wat Friese woordjes. Hoe leuk is dat?!

Lijkt het je ook leuk om vakantieouder te worden? Kijk dan eens op www.europakinderhulp.nl Of neem contact op met Karin Gjaltema. Mailadres

karin.gjaltema@europakinderhulp.nl

Reizen Provincie Friesland 2025

Aankomst	Vertrek		
Duitsland Hannover	18 juli		1 augustus
Duitsland Oldenburg	19 juli		1 augustus
Duitsland Schneeberg Delitzsch	19 juli		1 augustus
Nederland	21 juli		1 augustus
België	21 juli		4 augustus
Frankrijk Secours Populaire	22 juli		5 augustus

LOCATIE HEEG



VIERINGEN

Zaterdag 1 maart géén viering in Heeg

19.00 uur Viering in Blauwhuis

Zondag 2 maart Taizéviering

16.00 uur o.l.v. Pastor L. Foekema

Zondag 9 maart Aswoensdag

9.30 uur Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide

Zaterdag 15 maart

19.00 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema

Zondag 23 maart

9.30 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema

Zaterdag 29 maart

19.00 uur Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide

Overleden

Donderdag 30 januari is op 77 jarige leeftijd overleden

Klaas Gerritsma



Wij wensen Antje, Cia, familie en allen met Klaas verbonden heel veel kracht en sterkte.

Carnavalsviering in Blauwhuis

zaterdagavond 1 maart zingt ons Céciliakoor mee in de Eucharistieviering te Blauwhuis. Er is dan geen viering in Heeg. Meerijden is geen probleem. Bel dan voor zaterdagmiddag 12 uur naar Cees van der Tol, tel. 443272 – 0616437876

Taizé viering zondag 2 maart 2025. Aanvang 16.00 uur. St. Josephkerk.

Taizé betekent uitgenodigd worden om te zoeken naar een verbondenheid met God door gemeenschappelijk gebed, zingen, stilte, persoonlijke bezinning en uitwisseling.

Vandaag de dag verenigt de Taizé-gemeenschap ongeveer tachtig broeders met verschillende kerkelijke achtergronden - katholiek, anglicaans, protestants - en uit bijna dertig landen. Door haar bestaan zelf is ze een 'parabel van gemeenschap': een concreet teken van verzoening tussen verdeelde christenen en gescheiden volkeren.

De meeste broeders wonen in het dorp Taizé, in Bourgondië. Andere broeders, die op missie zijn gestuurd, delen de levensomstandigheden van de mensen om hen heen in Azië, Afrika, Latijns-Amerika en in een wijk in de Parijse voorsteden. Deze kleine broederschappen van enkele broeders zijn eenvoudigweg aanwezig onder de mensen en maken deel uit van de plaatselijke kerken, maar door hun aard blijven ze tijdelijk. Het hele jaar door ontvangt de gemeenschap tienduizenden jongeren uit Europa en andere continenten. Ze komen voor bijeenkomsten van een week, waarin ze samen gebed en leven ervaren, met tijd voor bijbelse reflectie en delen met anderen, in een omgeving waar ze vragen kunnen stellen over hun leven en hun toekomst.

De Taizé gemeenschap is bekend om hun liederen, die door hun eenvoud, zeer meditatief zijn. Op zondag 2 maart 2025, om 16.00u, is er o.l.v. pastor Lucas Foekema een Taizé viering in de St. Josephkerk. Iedereen is van harte uitgenodigd.



In Memoriam Paulus Henricus Janssen

Op donderdag 16 januari namen we afscheid in de kerk van Paul Janssen, onze organist en dirigent. Onvoorstelbaar en voor zovelen een grote schrik te horen dat hij er niet meer was. Immers in de kerstnacht stond hij nog voor het koor en voor de komende weekenden had hij de liederen al weer klaarliggen en er waren ook nog zoveel plannen en ideeën. Het heeft niet zo mogen zijn.

Paul is overleden op 9 januari.

Bij het afscheid waren er veel mensen in de kerk, zoveel bloemen ook; het zegt wel iets over de verbondenheid en het gemis.

Paul kwam oorspronkelijk van Leeuwarden, de verlengde Schrans. Hij was het vierde kind in een gezin van 9 en had een fijne jeugd. Later verhuisde het gezin naar Wolvega. Paul ging naar de LTS, werd electricien en later systeembeheerder bij de PTT, later de KPN. Paul was heel handig, wat z'n ogen zagen, konden z'n handen maken. En trouwens, niemand deed ooit een vergeefs een beroep op hem, hij was

altijd wel bereid om te helpen. Al jong leerde hij de liefde voor de muziek, orgelspelen en pianospelen. Zo is hij zeker 56 jaar organist geweest in de parochie van Heerenveen en Wolvega en in de kerk organiseerde hij ook van alles voor de jeugd en ouderen.

Paul trouwde en ze kregen 3 kinderen: Mirjam, Wouter en Laura. En hij was een vader die heel wijs was met z'n kinderen. Zijn ontwapenende manier van doen, spontaan en eerlijk maakte trouwens dat hij met een ieder wel goed overweg kon. Vanaf 2005 ging hij regelmatig op orgelreis naar Engeland. En ja, dan gebeurt er iets bijzonders; de muziek zorgt dat hij een nieuwe relatie mag vinden. Want ook Petra was deelnemer van diezelfde reis. En als er dan een prachtig stukje koormuziek klinkt keert Paul zich om in de kerkbank en zegt: 'Mooi hè'. Die paar woorden werden het begin van een prachtige verbintenis. Twee mensen met gezamenlijke interesses, de muziek, musea, cultuur. Alsof het zo heeft moeten zijn, zeggen we wel eens in de kerk en dat was natuurlijk ook zo. Petra gaat verhuizen van Amsterdam naar Heerenveen, naar de regenboog en dat bleek een waar paradijsje, waar de kleinkinderen nu ook een thuis vinden. En Paul is een bijzondere opa die altijd bereid was om leuke dingen en gekke dingen te doen met de kleinkinderen. Afgelopen zomer maakten Petra en Paul de keuze om te trouwen en dat was een heel gelukkige stap.

Paul was van de kaartspelletjes, van grapjes, van fotograferen en graag met de caravan weg en hij stond altijd klaar voor een ander. En door alles heen is er natuurlijk het orgelspelen en de muziek. Als hij min of meer toevallig in de kerk in Heeg is en verneemt dat er geen organist is, wil hij graag helpen. Van het een komt dan het ander. Hij zal uiteindelijk de plek van Sjoerd overnemen. Hij brengt zelfs het orgel (nog van pastoor Alfrink) naar Heeg en reorganiseert de muziek zodat je alles kunt vinden. Hij voelde zich echt thuis in de kleine gemeenschap. Hij had ook iets met de liederen Huub Oosterhuis. En fijn dat we die liederen dit keer nu voor hem mochten zingen: 'Licht dat ons aanstoot in de morgen', met die ene versregel: 'vaderlijk licht, steevaste schouder, draag mij, ik ben jouw kijkend kind'. En ja, zo zeiden we het in de kerk.dat het zo moeilijk is je voor te stellen dat de melodie ooit zal zwijgen. Ergens gaat het lied toch verder. Een nieuw lied over een nieuwe morgen van licht en vrede. We wensen het Paul van harte toe. Geborgen in het licht bij onze God.



Vaderlijk Licht, steevaste schouder, draag mij, ik ben jouw kijkend kind.

~~Wij wensen Petra, de kinderen en kleinkinderen en voor iedereen die zich met Paul verbonden voelde heel veel kracht en sterkte toe.~~

Pastor Lucas Foekema

LOCATIE REAHÛS



VIERINGEN

Zondag 2 maart 9.30 u.

Woord- en communieviering met pastor Foekema

Lector Anneke en misdienaars: Eise en Idwer

Intenties: Harm van der Werf, Tom Slooter, Tjerkje Huitema en familie. Fam. Andries en Regina Siemensma- van der Weij, Minne en Sybrich Poelsma- Aukes.

Aswoensdag 5 maart 19.00 u.

Oecumenische Woord- en communieviering met Scharnegoutum. Voorganger Pastor Lucas Foekema

Lector: Jetse

Zaterdag 8 maart 19.00 u.

Viering van de eucharistie met pastoor van der Weide

Lector: Rein.

Misdienaars: Brecht

Intenties: Leny van Balen v.d. Werf, Corrie Altenburg- Damsma, jaardienst Francisca Zonderland- Huitema , Jan Seakle Andringa, Tom Slooter

Zondag 16 maart 9.30 u.

Woord- en communieviering met pastor Foekema

Lector: Anneke misdienaar: Idwer

Intenties: Harm van der Werf, Elly Galama- van Oosten, IJsbrand Galema en overl.fam, Hyltje en Annie Brandsma- Altenburg

Zaterdag 22 maart 19.00 u.

Viering van de eucharistie met pastoor van der Weide

Lector: Rein misdienaars: Femke en Tjerk

Intenties: Clazien Brandsma- Ketelaar, Uilkje Rijpma-de Jong, Jan en Attie Bootsma- Altenburg, Jaarstond Klaas Brandsma,

Zondag 30 maart 9.30 u.

Woord en communieviering met Pastor Foekema
Lector Anneke misdienaars: Eise en
Idwer

Intenties: Tinus Hoekstra, Tjitte Bootsma, Sippie Hiemstra,
Zuster Conceptio Zonderland, Popke en Alie Altenburg-
Agricola en overleden fam.

Kerkbalans

Deze week vallen bij u de brieven voor de actie kerkbalans in de bus. Wij hopen erg op uw steun om onze locatie levend te houden

Oecumenische aswoensdagviering in de kerk van Reahûs op 5 maart om 19.00 uur.

Ook dit jaar is er een oecumenische aswoensdagviering in Roodhuis. De viering is samen met de protestantse gemeente Scharnegoutum-Loëga. Vorig jaar ging ds. Lieke Weima nog mee voor. Maar ook dit jaar willen we er graag vorm aan geven. Aswoensdag is echt een scharnierzak. We gaan de vastentijd in. We denken na over wat van wezenlijk

belang is in ons leven. Het askruisje is daarvan een teken, maar ook van de verbondenheid met God die graag met ons op weg wil gaan. Bij dat kruisje zeggen we de woorden: 'Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren'. Stof zou je ook anders kunnen zeggen: 'Je bent van de aarde'. En misschien wil dat wel zoveel betekenen als: je bent van de aarde om voor elkaar en voor die aarde iets te betekenen. Dat onze ogen weer opengaan voor die prachtige schepping en dat we in onze manier van leven ook willen laten zien dat we zorg voor willen dragen voor alles wat ons is toevertrouwt. Het Caeciliakoor verleent haar medewerking onder leiding van Hanny Zonderland en op het orgel Jan Zonderland. De viering begint om 7 uur. U bent van harte welkom.



Pastor Lucas Foekema

Voor 16 belangstellenden hield pastor Foekema op 10 februari in school, een prachtige lezing met mooie beelden over de Ierse heilige Sint Brandaan. Voor ons hier redelijk onbekend, maar toch een bijzonder verhaal

Hier een deel van het bijzondere verhaal

De Wonderlijke Reis van Sint Brandaan.

Lang geleden, in een klooster in Ierland, leefde een vrome monnik genaamd Sint Brandaan. Hij was een man van grote wijsheid en geloof, maar ook van nieuwsgierigheid. Op een dag vond hij een oud boek in de kloosterbibliotheek, waarin wonderlijke verhalen stonden over Gods schepping en de geheimen van de oceaan. Maar Brandaan twijfelde. ‘Kan dit echt waar zijn?’ vroeg hij zich af. Die nacht verscheen een engel aan hem in een droom en sprak: **‘Brandaan, als je de wonderen van Gods schepping met eigen ogen wilt zien, moet je op reis gaan over de oceaan. Verzamel veertien monniken en bouw een stevig schip. Vertrouw op God, en Hij zal je leiden.**De volgende ochtend



vertelde Brandaan zijn broeders over de droom, en vol

geloof begonnen ze aan de voorbereidingen. Ze bouwden een sterk schip van hout en leer, laadden het met voedsel en water, en vertrokken vol moed de wilde zee op. Na dagen varen bereikten ze een klein, groen eiland. De monniken stapten aan land, bouwden een vuur om te koken en begonnen te bidden. Maar plotseling begon de grond onder hen te bewegen! Met een luid gebrul verhief het ‘eiland’ zich uit het water—het was een gigantische zeewezen! In paniek renden de monniken terug naar hun schip, net op tijd voordat het monster in de diepte verdween. Brandaan prees God voor hun redding en besepte dat dit slechts het begin van hun reis was.



En zo vertelde pastor Lucas nog vele mooie ongelofelijke gebeurtenissen uit het leven van de Ierse Abt Sint Brandaan: Vertrouw op God, overwin je angst en ga op reis, dat is de boodschap voor het leven.

LOCATIE SNEEK



VIERINGEN

Zaterdag 1 maart

Bonh. 19.00 Woord & Communieviering
Intentie: Voor alle bewoners, Maria Gerritdina Cornelia Mensink- Mestebeld, Jan Brouwer en overleden familie Brouwer-Palsma, Annie Huitema-Jongstra,

Zondag 2 maart – 8^e Zondag door het jaar

Kerk 10.00 Eucharistieviering m.m.v. Intermezzo
Riam Bashir (L); Anton Bod, Narges Sharifii (A)
Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle parochianen, Hessel Hanzen, Johanna Catharina Mensink- te Wierik, Josephine Noordmans - van Gils, Jantje Folmer-Witteveen, Nico Altenburg, Docus en Margaretha van der Vliet-de Vries, David Dijkstra, Wilfried de Jong, Rein en Annie van der Vliet-Tigchelaar, Marian Fijlstra- van Ruiten, Johannes Martinus, Truus en Wico Luinstra

Kerk 12.11 Carnavalsviering

Maandag 3 maart

Bonh 09.15 Eucharistieviering
Intentie: Annie Meijer- de Vries, Tine van der Pol- Zijlstra

Dinsdag 4 maart

Kerk 08.45 Eucharistieviering
Intentie: Piet Stornebrink, Mieke van de Zee - Thibaudier, Betty Edens- Van den Berg, Jehannes Jozef en Anna Maria Bouwhuis- Huizinga

Woensdag 5 maart – Aswoensdag – Vasten en onthoudingsdag

Bonh 09.15 Eucharistieviering
Intentie: Voor alle bewoners, voor het welslagen van het Vastenactieproject, Joop Modderman, Andries en Jetske Brouwer-Melchers, Cile Hettinga

Kerk 19.00 Eucharistieviering m.m.v. Intermezzo
Eline Schickenberg (L); Mikail Daniel, Ariana Alberda (A)
Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle parochianen, voor het welslagen van het Vastenactieproject, Tinus en Janny van der Weide- Stornebrink en zoon Dick, Frans en Betsy Verbeek-Voorbraak

Donderdag 6 maart

Kerk 08.45 Eucharistieviering
Intentie: Sietse, Thea en Siebrand Altena, bij de verjaardag van mejuffrouw Jessica Barnhoorn

Vrijdag 7 maart

Kerk 18.30 Aanbedding en Rozenkransgebed in verschillende talen
Kerk 19.00 Eucharistieviering
Intentie: ter ere van het H. Hart van Jezus, pater Henk Brouwer, Ingrid van der Krogt, Jan en Mies Meijberg

Zaterdag 8 maart

Ielân 10.00 Eucharistieviering
Intentie: Voor alle bewoners, Pier Ruiters, Yvonne van Schagen-Paddenburg, Julia Krekelberg

Zondag 9 maart – 1^e Zondag 40 Dagentijd

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. het Sint Caeciliaoor
Melanie Matthews, Gildete Santos da Silva (L); (Chris Seinen, Henk Elzinga A)
Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle parochianen, voor het welslagen van het Vastenactieproject, Johannes Henricus Mensink, Jantje Folmer-Witteveen, Nico Altenbrug, Leo Boot, Pater Riëks Andela, Fea van der Meulen- von der Heijde, Greetje Huitema- Grol, overledenen van de familie Wierdsma, Louise Wierdsma- de Bruin, Betty Edens- Van den Berg, Diny Hergarden, Families Ringnalda en Landskroon
kinderwoorddienst

Maandag 10 maart

Bonh 09.15 Eucharistieviering
Intentie: Sjoerd en Riek Hamersma- van der Horst, Jantje Folmer-Witteveen, Annie Huitema, Kees en Rina Silvius-Griffioen

Dinsdag 11 maart

Kerk 08.45 Eucharistieviering
Intentie: Betsy Olde Dubbelink-Brouwer,

Woensdag 12 maart

Bonh 09.15 Eucharistieviering
Intentie: Pater Gregorius van der Ven ofm, Pe Miedema

Donderdag 13 maart

Kerk 08.45 Eucharistieviering
Intentie: Voor roepingen tot het priesterschap, het pastoraat en het religieuze leven, Boeth Zeth Matitawaer, Paula Charlotte Matitawaer, Frans Bernardo

Vrijdag 14 maart

Kerk 19.00 Eucharistieviering
Intentie: Bij de verjaardag van familie Nico van Luik, Jaap de Backer, overleden familie Brenninkmeijer-Sandfort

Zaterdag 15 maart

Bonh. 19.00 Eucharistieviering
Intentie: Voor alle bewoners, voor het welslagen van het Vastenactieproject, voor Alle deelnemers aan de Stille Omgang in Amsterdam, Rein van der Werff, Mattie Janssen-Janssen, Wies Hooijschuur- van den Oever

Zondag 16 maart – 2^e Zondag 40 Dagentijd

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. het Sint Caeciliakoor
Anja Haaze (L); Eeke Slart, Fabiola Alberda (A)
Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle parochianen, voor het welslagen van het Vastenactieproject, voor allen die hebben meegedaan aan de Stille Omgang in Amsterdam, Ruud Haaze, Nico Altenburg, Hessel Hanzen, Suze Westhof, Wietske de Groes- Altenburg, Lenie Uijtedewilligen-Neervoort en dochter Leneke, Mien Dierkes en pastoor Henk Dierkes, Henk en Sabine Andela-Brouwer

Maandag 17 maart

Bonh 09.15 Eucharistieviering
Intentie: Nan Drabbe- Kruijs, Annie Huitema

Dinsdag 18 maart

Kerk 08.45 Eucharistieviering
Intentie: Overleden ouders en familie

Woensdag 19 maart – H. Jozef – Hoogfeest - |start Kruiswegwandeling

Bonh 09.15 Eucharistieviering
Intentie: Voor het welslagen van de Kruiswegwandeling door onze stad en ook in Volendam, pastoor Hein Hunink en Riek Klomp, Johan Mulder

Donderdag 20 maart

Kerk 08.45 Eucharistieviering
Intentie: Cornelis Frederikus en Lenny Damwijk-Motta en Ely Damwijk

Vrijdag 21 maart

Kerk 19.00 Eucharistieviering
Intentie: Jan en Regina v.d. Berg-Hoekstra, om troost en vertrouwen

Zaterdag 22 maart

Ielânen 10.00 Eucharistieviering
Intentie: Mieke van der Zee- Thibaudier, Marga Lotstra- Eg,
Jogemien Huiting, Truus Visser-Weitenberg

Zondag 23 maart – 3^e Zondag 40 Dagentijd - TV- uitzending

Kerk 10.00 Eucharistieviering m.m.v. Martini Koorschool
Melanie Matthews, Ariana Alberda, Franclin Kubaran (L);
Fabiola Alberda, Rosmari Alberda, Kees Buruma (A)
Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle
parochianen, voor het welslagen van het Vastenactieproject,
Joop Ruiter, voor de zusters Onder de Bogen en JMJ en hun
familieleden, Karst Triemstra, Jellie Triemstra en Karst-Harm
Triemstra, Marianne Johanna Josephia Mensink-Janssen,
Maria Johanna Wilhelmina Theresia Mensink, Frie Bakker,
Paul den Boer, overleden ouders Miedema -van Wijk, Jan
Bits Jongasma, Maurits Jurjen Kuipers, oud pastoor pater Leo
van Ulden ofm en zuster Gudule jansen, Tinus en Janny van
der Weide- Stornebrink en zoon Dick, Frans en Betsy
Verbeek-Voorbraak, Joop en Djoeke Roorda-Bruinsma en
dochter Tineke, Marquin Ringnalda
Kinderwoorddienst

Maandag 24 maart

Bonh 09.15 Eucharistieviering
Intentie: Tiny en Jo Andringa, Mily Clerkx, Nel Rentmeester

Dinsdag 25 maart – Maria Boodschap - Hoogfeest

Kerk 08.45 Eucharistieviering
Intentie: Ter ere van Maria, voor de zieken van de parochie,
zuster Johanny Mentink en zuster Manetta van Zuijlen

Woensdag 26 maart

Bonh 09.15 Eucharistieviering
Intentie: Annie Meijer-de Vries, Joop Modderman, Ernesto
Andriol en overleden familie

Donderdag 27 maart

Kerk 08.45 Eucharistieviering
Intentie: Pater Henk Brouwer en Ingrid van der Krogt

Vrijdag 28 maart

Kerk 19.00 Eucharistieviering
Intentie: Joop en Djoeke Roorda- Bruinsma en dochter
Tineke, Toos Brouwer

Zaterdag 29 maart

Bonh. 19.00 Woord & Communieviering
Intentie: Voor alle bewoners, voor het welslagen van het Vastenactieproject, Ester Haarsma-Konst, Cile Hettinga

Zondag 30 maart -4^e Zondag 40 Dagentijd – Laetare- Half vasten

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. Intermezzo
Susan Silvius (L); Anis Kubarana., Youssif Shamel (A)
Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle parochianen, voor het welslagen van het Vastenactieproject, Sietse, Thea en Siebrand Altena, Tjerk en Fia de Blaauw-Konst en Julia de Blaauw, Janny Dijkstra- Poiesz, Harrie Diekstra, Janke Bouwhuis - Feenstra, Marian Fijlstra- van Ruiten, Wim en Tecla van der Heijden-Hoekstra, Nicolaas Bonifatius Boekema- en echtgenote, Piet Bootsma, Anno Bootsma, fam. Potma- Silvius, fam. Bootsma-de Jong
Kinderwoorddienst

Maandag 31 maart

Bonh 09.15 Eucharistieviering
Intentie: Voor alle bewoners, voor de zieken van de parochie, Siepie van der Hoek-Foekema, Annie Huitema-Jongstra

Dinsdag 1 april

Kerk 08.45 Eucharistieviering
Intentie: Jan Albertus Kroon

Woensdag 2 april

Bonh 09.15 Eucharistieviering
Intentie: Familie Mulder- van der Horst, Johan Mulder

Donderdag 3 april

Kerk 08.45 Eucharistieviering
Intentie: Voor een bijzondere intentie

Vrijdag 4 april -1^e Vrijdag van de maand

Kerk 18.30 Aanbedding en Rozenkransgebed in verschillende talen
Kerk 19.00 Eucharistieviering
Intentie: Ter ere van het H. Hart van Jezus

COLLECTE

Zondag 12 januari € 217,65	Zondag 19 januari € 246,00
Zondag 26 januari € 228,60	Zondag 02 februari € 344,40
Zondag 09 februari € 241,90	Extra collectes € 1174,06



Dank maar weer voor al uw gaven via de mandjes, QR-Code, en de betaalzuil voor de eigen kerk, het onderhoud van ons kerkgebouw en andere noden

AGENDA

Woensdag 5 maart 13.30 uur: Leerhuis in de pastorie

Woensdag 2 april 13.30 uur: Leerhuis in de pastorie

KOFFIEOCHTEND



Dinsdag 4 maart is er weer een Koffieochtend.

Na de H.Mis van 8.45 uur staat er een lekker kopje koffie/thee voor u klaar in het Martinushuis. Wilt u even gezellig bij praten dan bent u van harte welkom.



ACTIE KERKBALANS 2025: DE STAND VAN ZAKEN

De actie Kerkbalans 2025 loopt net als de voorbije jaren weer uitstekend. Dat is voor het pastoraal team, het parochiebestuur en de locatieraad een positief teken van de levende betrokkenheid bij onze lokale kerk.

Van de door onverwachte opbrengst was op 11 februari j.l. tweederde toegezegd. Hiervan is ook al 85% ontvangen.
Hier past een geweldig **DANK U WEL!**

124 Parochianen hebben digitaal toegezegd en gedoneerd. Ook via deze methode reageerde al 74%. U kunt op deze wijze nog altijd deelnemen aan de actie Kerkbalans 2025. U moet dan uw e-mailadres doorgeven aan: kerkbalanssneek@sintantoniuserparochie.nl

Mocht u om een of andere reden niet in staat zijn geweest uw inschrijfkart in te leveren dan kunt u nog steeds de aangeboden informatie lezen. Mocht u niets hebben ontvangen of is de informatie zoek dan liggen in het portaal van de St. Martinus a/d Singel nog voldoende inschrijfkarten met informatie.

In een volgend parochie blad volgt weer een bijdrage over de stand van zaken met betrekking tot de actie Kerkbalans 2025.

Met een hartelijke groet van de Werkgroep actie Kerkbalans 2025

IN MEMORIAM ANNIE HUITEMA - JONGSTRA



Annie werd geboren op 26 december 1935 in Workum. Ze overleed, na voorzien te zijn van het Sacrament der Zieken, op 10 januari 2025 te Sneek. De afscheidsviering en crematieplechtigheid vond plaats op 17 januari 2025, te Sneek.

Annie is geboren in een andere tijd als de onze. Ze groeide op in een min of meer welvarend middenstandsgezin in Workum met vijf kinderen. Toen ze haar grote liefde Jitte in Bolsward leerde kennen ontdekte ze ook een andere realiteit. Niet dat dit haar ongelukkig maakte, maar het was toch anders als thuis. Haar grote bezorgdheid heeft veel te maken met het sterven van broer Obe in Venlo in 1944 door een bombardement. Hij was daar ondergedoken om aan de Arbeitseinsatz van de Duitsers te ontkomen. Dit gebeuren heeft thuis in het gezin een diepe indruk nagelaten. Annie was toen 8 jaar oud. Haar moeder heeft hierdoor b.v. met Kerstmis nog meer uit de kast gehaald om de het samenzijn nog meer warmte te geven en Annie had dat ook; het liefst veel mensen. Haar mooiste en gelukkigste tijd was dan ook toen alle kinderen thuis waren. Haar creativiteit was voor haar een bron van geluk, maar ook een middel om de diepere zin van het leven te doorgronden. 'Ik heb niet het idee dat Annie in haar zoeken naar geluk is tegengehouden. Maar in haar schilderen en dichten licht altijd iets op van het verlangen naar diepgang, naar een verbondenheid die uitstijgt boven woorden en alledaagse dingetjes. Kijk maar naar het gedichtje op haar rouwkaart. Het had voor haar denk ik veel te maken met het worden gezien, gehoord en kunnen en mogen beminnen. Het ervaren van een diepe verbondenheid. Het gemis van Dorian en Jitte in 2002 zorgde voor verdriet, maar gelukkig heeft ze ook nog tien mooie jaren met Bas van Pelt gekend; ze trouwden zelfs!

Gelukkig heeft ze veel mensen blij kunnen maken door haar schilderen en exposeren, het dichten en het schrijven van allerlei gebeurtenissen uit haar leven, het lesgeven in EHBO in Harlingen op de zeevaartschool en de politieacademie. Haar muziek maken, de voordrachten bij bruiloften en andere feesten, haar warme belangstelling, haar liefde voor Jitte en Bas, kinderen, klein- en achterkleinkinderen, de familie, haar geloof in Gods goedheid. Wat dit betreft heeft Annie veel nagelaten zodat veel van het mooie wat haar warm maakte door kan gaan in- en door haar dierbaren en bij God, bron van inspiratie, geloof, hoop en liefde.

Annie jouw zoektocht naar het mooie, goede, ware en schone is hier op aarde volbracht. Ik wens je toe dat voor immer verbondenheid mag ervaren in het altijd gave, vrije en mooie van de liefde. Van dat laatste zeggen we wel eens: 'Falling in love'. Je hebt door jouw gaven anderen daar ook in laten vallen! Dank daarvoor en de groeten aan God. Annie, Adieu.

Pastoor Peter van der Weide

IN MEMORIAM JOSEPHINE NOORDMANS- VAN GILS



Josephine werd geboren op 14 november 1927 te Oostelbeers. Bij het H. Doopsels ontving ze nog twee namen, Louise Henriëtte. Op 24 januari 2025 is zij overleden. De afscheidsviering was op vrijdag 31 januari in het Crematorium Schoterhof- Nieuweschoot.

Was Josephine een bescheiden mens? Wanneer je haar ontmoette kwam ze nu niet als een opdringerig type over; eerder rustig, op zichzelf. Toch schulde er achter die rust een hele wereld. Eigenlijk was Josephine best pittig en had ze een eigen wil. De laatste dagen van haar leven kwam ze volgens de kinderen eigenlijk tevoorschijn zoals ze werkelijk was. Dankbaar was ze trouwens dat de kinderen er waren en zo was ze van tijd tot tijd ook nog best wat ondeugend.

Josephine komt uit een heel andere tijd als de huidige. Toen ze ging trouwen met Jacob Vens, niet katholiek, deed dat thuis nogal wat stof opwaaien. Een heerroom missionaris heeft haar van te voren nog wat gerustgesteld en een zusje is toch stiekem naar de bruiloft gekomen, maar voor de rest bleef de deur thuis dicht. Gelukkig is ze haar geloof nooit kwijtgeraakt en zijn contacten later weer hersteld, maar het hield wel heel wat in. Veel verdriet had ze van het overlijden van dochtertje Sylvia, gestorven nog als baby. Maar gelukkig heeft ze ook veel mooie en liefdevolle momenten gekend en ook gloriemomenten. De twee mannen in haar leven waren heel bijzonder. Allebei zijn ze postume onderscheiden. Jacob Vens met het Verzetskruis en Hans Noordmans met de Zilveren Anjer. Zo kwam Josephine tweemaal in contact met het Koninklijk huis. Met prins Bernard en met zijn dochter prinses Beatrix in het paleis op de Dam in Amsterdam. Op de foto's van die laatste gebeurtenis was ze erg trots, vooral dat prinses Beatrix zo galant was om haar bij de trap naar beneden te helpen.

Vele jaren kwam ik bij Josephine rond de grote feesten om de Communie te brengen. Dan belde ik van te voren op, maar laatst belde ze zelf. Ze was moe. Ze had pijn. Ze wilde wel naar de hemel toe, of ik kon komen. Josephine die helemaal geen type was om hulp te vragen, terwijl er genoeg mensen in de flat waren die dat wilden, maar ook haar vriendin Clara die dat vele jaren heeft gedaan, nam nu zelf de touwtjes in handen. Die laatste dagen zijn voor haar heel goed geweest. De kinderen waren er en de kleinkinderen kwamen afscheid nemen.

Josephine, je was een bijzondere vrouw. Uiteindelijk werd je volgens eigen zeggen 'een brave huisvrouw' maar er zat méér in je. Niet alleen redderen voor een ander zoals Marta, maar ook de accu opladen; zelf aan bod komen zoals Maria, gezeten aan de voeten van de Heer! Josephine je ging heen in vrede met het leven. Moge je nu voor altijd leven in het licht, in Gods vrede. Dank voor alles en Adieu!

Pastoor Peter van der Weide

IN MEMORIAM JANTJE CORBIER-VAN DER HEIDE



Jannie werd geboren op 17 juli 1936 in Drachtstercompagnie en zij overleed, gesterkt door het sacrament der Zieken, op 1 februari 2025 te Sneek. Op vrijdag 7 februari was de gezongen uitvaartmis in de St. Martinus aan de Singel met aansluitend de crematieplechtigheid te Sneek.

Jannie was een bijzondere vrouw, moeder, groot- en overgrootmoeder, familielid en vriendin. Haar leven is bijzonder geworden omdat het gekleurd werd door liefde. Je zag het op de twee mooie foto's op de rouwkaart. Twee maal een vriendelijke blik. Achter huis bij de hortensia's en samen met haar grote liefde Marten waarschijnlijk genomen op de Grote Markt in Haarlem. Jannie is op latere leeftijd katholiek geworden. Dochter Jolanda vertelde dat ze zelfs plannen had om naar het klooster te gaan. Dat zou het Karmelietessenklooster in Drachten worden. Leven in volledige afzondering van de wereld, maar wel in innige verbondenheid daarmee vanuit het gebedsleven. Haar vader zou haar daar dan persoonlijk uitgesleurd hebben, maar zover is het niet gekomen. Ze heeft de liefde gevonden in Martinus Christ Corbier. De liefde van haar leven. Ze waren erg gelukkig met elkaar maar er werd één afspraak gemaakt en wel deze dat er altijd één van beiden thuis zou zijn voor de kinderen en dat werd Jannie. Wanneer zij was gaan werken dan zou Marten dit hebben gedaan. Marten was een geliefde leraar Duits die de meeste jaren hier in Sneek voor de klas heeft gestaan, maar ook een paar jaar in Hoorn waar hij het erg naar de zin had, maar Jannie heimwee kreeg maar waar wel drie van de vier kinderen geboren zijn. En dan nog de korte periode in Lemmer. De mooiste tijd was die op de St Jozef MAVO vóór de fusie met het RSG. Van een school met 350 leerlingen werd het ineens een leefabriek. Dat vond Marten maar niks. Jannie was thuis de stabiele factor en als het kon ging ze ook wel werken; schooltjes schoonmaken!. Zorgzaam was maar ze kon ook recht voor de raap zijn. Liefdevol met een vrolijke natuur. Toen Marten kwam te overlijden op Allerheiligen, 1 november in 2002 pakte Jannie de draad weer op, maar het was anders. De kinderen en kleinkinderen en later de achterkleinkinderen betekenden heel veel voor haar. Ze wist zichzelf ook wel bezig te houden met Hindeloper schilderen, macramé en natuurlijk alle kringloop winkels aflopen. Die hebben een goede klant aan haar gehad. Op het laatst wilde ze wel naar Marten toe. de liefde voor hem liet haar niet los. Niks mis mee nu en nu eindelijk weer samen.

Zo heeft Jannie Corbier ons iets laten zien van hoe God graag ziet dat mensen met elkaar omgaan. Dit deed zij van binnenuit vanuit haar geloof in de Liefde. Kijk, dat is blijvend. Het bevindt zich in de kamer hiernaast, in onze manier van leven en omzien naar elkaar vanuit een diepe liefde en trouw. Wij danken haar daarvoor en wensen haar toe dat haar liefde hier op aarde betoond aan velen nu voor altijd mag

voortduren bij God op wie zij bouwde en vertrouwde, samen met haar Marten. Jannie, dank voor alles en Adieu.

Pastoor Peter van der Weide

IN MEMORIAM JANTJE FOLMER-WITTEVEEN



Jantje werd geboren op 27 april 1928 in Bakhuizen. . Ze overleed op 6 februari 2025 te Sneek. Op vrijdag 14 februari 2025 hebben we samen de Eucharistie gevierd in de Kapel van Bonifatiushuis en daarna volgde de crematieplechtigheid.

Jantje is geboren in een heel ander tijd als de onze. Net één jaar voordat mijn moeder in 1929 in Blauwhuis het levenslicht aanschouwde werd zij op 27 april 1928 geboren in een andere Roomse enclave, Bakhuizen. Ze is vast snel naar de Sint Odulphuskerk gebracht om gedoopt te worden, want zo ging dat toen. Het was een tijd waarin kerken en werken centraal stonden. Je wist waar je bij hoorde en waar je je aan te houden had. Je was automatisch een onderdeel van een collectief. Het overlijden van haar vader toen ze nog jong was is waarschijnlijk zeer bepalend voor Jantje geweest. Ze moest van school af. Van verder leren was geen sprake terwijl ze een goed verstand had. Ze ging uit te bakeren en kwam Fimmem Folmer tegen. Ze besloten te trouwen, eerst met de handschoen want Fimmem vertrok naar Nederlands Indië. Het kerkelijk huwelijk werd in 1945 gesloten. Toen kwamen de vijf kinderen, tien kleinkinderen en ook de achterkleinkinderen waar ze erg van kon genieten en waar ze liefste mee speelde. Een vaste factor was en bleef haar geloof en de verbondenheid met de Kerk. Ze was niet altijd even gemakkelijk voor zichzelf en voor haar directe naasten. Het kon wit en zwart, peper en zout zijn. Och, ja, waar komt het vandaan en hoe is het zo gekomen? Ook Jantje heeft goed geweten wat liefde is, wat mooi is en gaaf wat gelukkig kan maken. Zo vertelde een oud collega van haar dat zij een poos bij Poiesz in de winkel heeft gestaan op de vleeswarenafdeling en het erg leuk vond om dit werk te doen. Ze hield beslist van gezelligheid zoals eten in de zaal en daar meedoen met activiteiten waarbij de Bingo favoriet was en vaak wat won. Ze kon trouwens ook ontzettend poetsen en haar huisje zag er altijd brandschoon uit. Maar ja je moest niet tegen haar zeggen dat je bij haar van de vloer kon eten. Dat was een bruggetje te ver. Vanuit haar binnenste hoorde dat zo. Net zoals de pastoor moest komen wanneer zij dacht het nodig was. Die vond dat niet erg hoor! In de tijd dat ik haar heb gekend heeft ze veel meegemaakt op het gebied van de gezondheid. Vanuit haar mooie huisje in de aanleunwoningen naar het Ziekenhuis, niet terug kunnen en in Weidum terecht komen en niet hier in Bonne maar de in de Frittemahof. Op het laatst wilde ze dan ook wel naar de hemel toe en die wens is in vervulling gegaan.

Moge Jantje nu voor altijd verbondenheid ervaren en moge de Heer haar opnemen in zijn Liefde. We wensen het haar toe. Jantje Folmer-Witteveen, je hebt heel wat meegemaakt sinds je langs het tuinpad van je vader wandelde. Veel dingen zijn voorbijgegaan maar de echte Liefde blijft! Het is goed zo! Rust zacht en Adieu.

Pastoor Peter van der Weide

SNEEK KOMT WEER IN BEELD

Op zondag 23 maart wordt de Hoogmis van **10.00 uur** uitgezonden door de KRO/NCRV op TV. De liturgische gezangen worden verzorgd door de Martini Koorschool o.l.v. Gerard van Beijeren.



We hopen natuurlijk dat u met velen naar de kerk komt en niet thuis voor de beeldbuis gaat hangen. Dat kan later wel bij Uitzending Gemist. U doet naar de kerk te komen de kijkers thuis, die niet naar de kerk kunnen gaan, een groot plezier. Ik denk dat we hen dat pleziertje moeten gunnen.

Alvast dank aan allen die deze viering mogelijk maken en hun beste beentje voorzetten. Dus op 23 maart: 'Net stinne, mar derhinne!' We beginnen dan zoals u al las om 10.00 uur! Maar dat had u vast al begrepen en gelezen en de Mis duurt precies één uur!

Pastoor Peter van der Weide

OPSTART 1^E COMMUNIEVOORBEREIDING



Op zondag 25 mei 11.00 uur vindt in onze Sint Martinus aan de Singel de 1^e Communie plaats.

Mocht u als ouder (nog) geen bericht van ons ontvangen (hebben) kom dan naar de Ouderavond op maandag 24 maart

19.30 uur in het Martinushuis.

De voorbereiding van de kinderen begint op woensdag 2 april 14.40 uur in het Martinushuis.

De kinderen gaan zich aan de parochianen voorstellen op zondag 13 april tijdens de Palmvasenviering. We wensen hen en hun ouders alvast een mooie voorbereidingstijd toe. Kom vooral ook eens naar de viering op zondag want dan is er altijd KINDERWOORDDIENST!

VOEDSELBANK : Van delen wordt niemand arm...

Iedere tweede weekend van de maand is er een inzameling van houdbare producten voor de voedselbank.

Daarom staat in het weekend van 7, 8 en 9 maart de bak weer in de hal van de kerk.

Bedankt voor uw bijdragen van de vorige maand.

Idee tip: Broodbeleg zoals jam, pindakaas, chocoladepasta, appelstroop of stroop.

Houdbare melk, pakjes soep maar alle houdbare producten zijn welkom.

LET U WEL OP DE HOUDBAARHEIDS DATA ?



Diaconie St. Antonius van Padua

Opdat wij elkaar niet vergeten.

KVG NIEUWS



Bloemschikken

Donderdag 13 maart is er bloemschikken. Onder leiding van Gea en Lenie maken we een voorjaarsstukje.

De kosten zijn 10 euro. U kunt zich opgeven bij Annie [tel.no. 0515 427430](tel:0515427430)

Neemt u zelf een schaartje, tangetje en mesje mee? Dan zorgen wij voor de bloemen en de schaaltes.

Inzicht in het onzichtbare

Wat als er toch meer is tussen hemel en aarde dan wij altijd gedacht hebben? Wat heeft dat dan voor betekenis voor het leven hier en nu? Een reis die verder gaat dan de dood? Reïncarnatie, bijna dood-ervaring, engelen en gidsen en de wetenschap.... Joke Nauta komt hier bij ons over vertellen.

Dinsdag 18 maart 19.30 uur.

Denkt u dit spreekt mij ook wel aan, u bent van harte welkom. Belangstellenden betalen 3 euro.

Lenie ten Have, secr.

LEDENVERGADERING

Dinsdag 4 maart is de ledenvergadering in de Schuttersheuvel.

Aanvang 14.30 uur.

Na afloop van de vergadering vertelt Mirjam Krop van Sociaal Collectief over Opbouwwerk, het Stiepepunt en Ouderenwerk. Aan het eind van de middag weet u veel beter wat S.C. doet en waar u terecht kunt met vragen over welzijn in de breedste zin van het woord.

FEESTMIDDAG

Dinsdag 1 april 14.30 uur in de Schuttersheuvel.

5 jaar samenwerking PCOB en KBO.

Een feestprogramma met cabaret en muziek van koor Excentriek uit Ryptsjerk. Theater, meezingen, alles komt voorbij onder het genot van een hapje en drankje.

U kunt zich hiervoor opgeven bij Lies tel.0614452977 of Lenie tel.0636181342

Lenie ten Have, activiteiten commissie KBO

HUISPAASKAARS

Ook dit jaar kunt u weer een huispaaskaars bestellen.

Er zijn maar liefst 23 uitvoeringen variërend in thema en maatvoering.

Huispaaskaars met was reliëf en opdruk DUIF MET WERELDBOL in lengte van 30,40 en 60 cm.

Prijs 32.00 tot 70.00 euro

Huispaaskaars met alleen wasreliëf uitvoeringen zijn er in 4 verschillende lengtes. 25,30,40 en 60 cm.

Dit zijn 'de Passiebloem', 'Ik ben de weg', 'de Eucharistie', 'Vredesduif', en 'Chi-rho kruis'.

Prijs van 24.50 tot 70 euro.

U kunt tot 17 maart uw huispaaskaars bestellen in het Martinushuis,





MJKS
Martini Jongenskoor Sneek

Zondag 23 februari 16:00 uur Sint Martinuskerk a/d Singel Martini Koorschool Sneek brengt Choral Evensong

De Martini Koorschool Sneek nodigt u (je) uit in de maandelijkse Choral Evensong die om de beurt gehouden wordt in de PKN Martinikerk en in de RK St. Martinuskerk.

De Choral Evensong op 23 februari a.s. is om 16.00 uur in de St. Martinuskerk a/d Singel

Martini Koorschool o.l.v. Gerard van Beijeren.

Liturg - Pastoor Peter van der Weide.

Organist- Bob van der Linde.

- Datum zondag 23 februari.

- Plaats: St. Martinuskerk a/d Singel

- Tijd 16:00 uur.

De toegang is gratis en na afloop is er een collecte.

De volgende viering op zondag 30 maart 2025 om 16.00 uur in de Martinikerk (a/h Oud Kerkhof).

Martini Koorschool Sneek.

MUZIKALE OPROEP !!!

Wij zouden het erg fijn vinden als ons kerkkoor Intermezzo wordt versterkt met nieuwe leden.

Alle stemmen, tenoren, bassen, sopranen en alten zijn van harte welkom.

Wij repeteren op dinsdagavond van 20.15 -21.30 uur.

Wij verzorgen 1 keer in de 3 weken de Eucharistieviering op zondag.

Aanmelden of informatie vragen kunt u bij onze voorzitter Wies Bootsma.

Telefoonnummer : 06-22415394.

R.K. Kerkkoor Intermezzo St. Antoniusparochie locatie Sneek.



Jongerenavond ‘Ongelijkheid’

‘Ongelijkheid’ was het thema van de jongerenavond op vrijdag 7 februari jl.

Doutzen Slart, zelf een jongere uit onze jongerengroep, presenteerde deze avond op een voortreffelijke manier. Ze vroeg of de aanwezige jongeren ervaring hadden met het thema ongelijkheid en wat de kerk kan doen om ongelijkheid te verminderen en wat wij er zelf aan kunnen doen.

Deze avond resulteerde in een open avond die warmte en wederzijds vertrouwen uitstraalde en iedereen open naar elkaar hun ervaringen durfden uit te spreken.

We bedanken Doutzen nogmaals voor dit prachtige thema en haar enthousiaste voordracht.





VASTENACTIE: SCHONER KOKEN, BETER LEVEN

Op Aswoensdag, 5 maart, start de vastenperiode en daarmee ook de jaarlijkse Vastenactie-campagne. Die staat dit jaar in het teken van schoner koken in Oeganda. Daar heeft een groep vrouwen ontdekt hoe ze van gft-afval briketten kunnen maken om hun kookvuren mee te branden. Daarmee sparen ze het kostbare oerwoud, beperken ze de uitstoot van schadelijke stoffen, verminderen ze het zwerfafval op straat én besparen ze dagelijks veel geld. Met de verkoop van de briketten kunnen ze bovendien extra inkomsten verdienen. Een ogenschijnlijk eenvoudige oplossing met grote impact dus!

Rook van houtvuren is schadelijk

In de buitenwijken van Kasese in Oeganda leven veel gezinnen van dag tot dag. Ze hebben kleine handeltjes of werken als dagloner. De dagelijkse maaltijden worden gekookt op vuur, waarvoor houtskool of sprokkelhout wordt gebruikt. Hout wordt echter schaars en is voor veel gezinnen in Kasese onbetaalbaar. Bovendien is de rook van de houtvuren schadelijk voor de gezondheid en het milieu. Wereldwijd overlijden jaarlijks vier miljoen mensen door het inademen van schadelijke rook. Ongeveer twee procent van de wereldwijde CO₂ uitstoot is afkomstig van kookvuren.

Mary Biira, een jonge moeder uit Kasese, besloot in actie te komen toen ze de dagelijkse worsteling van de vrouwen in haar parochie zag. Ze ontwikkelde briketten van gft-afval en dat veranderde veel! De meeste vrouwen waren voorheen 3.000 tot 4.000 Oegandese shilling per dag kwijt aan hout of houtskool. Dat is ongeveer € 0,75. Veel mensen verdienen ongeveer € 1 per dag! Met de briketten bespaart een gezin ongeveer 2.000 Oegandese shilling per dag. Bovendien kunnen de vrouwen de briketten ook verkopen voor extra inkomsten. Marion Muhindo, een van de deelnemende vrouwen, vertelde: ‘Voorheen kon ik soms geen eten kopen voor mijn gezin, maar nu heb ik zelfs geld om het schoolgeld en de lesboeken voor de kinderen te betalen.’

Hoe de vrouwen in Kasese te helpen?

Op dit moment doen tweehonderd vrouwen in de buitenwijken van Kasese mee aan het brikettenproject. RUGLI, de lokale partner van Vastenactie, wil nog meer vrouwen betrekken. Daarvoor is het belangrijk dat de huidige productiecapaciteit wordt uitgebreid, onder andere met extra persen, maar ook met klein materiaal als grote mengbakken, persoonlijke beschermingsmiddelen (handschoenen, laarzen en mondkapjes tegen het stof) en jerrycans.

U leest meer over dit project op vastenactie.nl.

U kunt de vrouwen in Kasese steunen door bij te dragen aan de Vastenactie.

JUBELJAAR, AFLAAT EN DRIE KERKEN



In 2025 viert de Rooms-Katholieke Kerk een Jubeljaar. Elke 25 jaar is er regulier zo'n Heilig Jaar ofwel Jubeljaar.

Het Bijbelse Israël kent het Jubeljaar als een gebod van God zelf en heeft betrekking op het beheer en het eigendom in het Beloofde Land. Gevangenen en slaven werden vrijgelaten, de schulden kwijtgescholden en het land aan de vorige eigenaar teruggegeven. *'Want het land behoort aan Mij; u bent er vreemdelingen en gasten'* (Leviticus 25, 23b).

Het gelovige besef dat alles uiteindelijk God als Schepper toebehoort heeft impact op het dagelijks, dus ook op het economische leven (eigendom en schulden). Een wezenlijk onderdeel van recht doen aan de armen en verdrukten. Je zal geld hebben uitgeleend, slaven en land bezitten. Niet vreemd dat de hebberige mens het Bijbelse voorschrift van Jubeljaren al snel terzijde schoof.

En toen diende Jezus zich aan!

'De Geest van de Heer rust op Mij, want Hij heeft Mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij Mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.' (Lucas 4, 18-19) Jezus' preek bij zijn citeren van de profeet Jesaja is kort: *'Vandaag is de schrifttekst die jullie gehoord hebben in vervulling gegaan.'* Jezus zegt dat zijn werk het bevolen Jubeljaar brengt.

Het Jubeljaar dient tot *bezinning en geloofsvernieuwing om de relatie met God te herstellen. Ook om de relatie met anderen meer diepte te geven door aandacht te geven aan mensen in nood. We zijn uitgenodigd om voor elkaar een teken van hoop te zijn.* 'Pelgrims van hoop', is het jaarthema.

Om de relatie met God te herstellen kent de Kerk het sacrament van Boete en Verzoening, de biecht. Dat sacrament is in Jubeljaren verbonden met een volle aflaat.

Ons bisdom Groningen-Leeuwarden heeft die aflaat verbonden aan drie pelgrimslocaties: de St. Jozefkathedraal in Groningen, de St. Franciscusbasiliek in Bolsward en de H. Pauluskerk in Emmen. Wie in deze kerken zowel het sacrament van Boete en Verzoening als de heilige Eucharistie viert, voldoet aan de vereisten van de volle aflaat.

Vieringen in de St. Franciscusbasiliek, Grote Dijkstraat 7 te Bolward:

Donderdag om 09.00u: Eucharistie

Iedere zaterdag is vanaf 16.00u Stille Aanbedding met ondertussen biechtgelegenheid, om 17.00u wordt de Vesper gebeden, mogelijk ook met Eucharistie (zie voor actuele informatie H. Titus Brandsmaparochie)

Zondag om 11.00u: Eucharistie na afloop is er biechtgelegenheid.

In de maanden mei tot en met september is de basiliek van maandag tot en met zaterdag geopend van 13.30 -16.30u.

ADRESSEN

Pastoor Drs. Peter van der Weide, Singel 64, 8601AL Sneek
pastoor@sintantoniusparochie.nl, 0515-412626
Pastor Drs. Lucas Foekema, Florencestraat 11, 8701 CH Bolsward
Lucas.foekema@gmail.com, 06 44290869
Parochieblad stantoniusbld@gmail.com (voor niet-lokale artikelen)
Facebook @sintantoniusparochie.nl
PCI: PCI-secretaris@sintantoniusparochie.nl, NL20RABO 0308 7202 37

Locatie Blauhús

St Vituskerk Vitusdyk 29, 8615 LN Blauhús
blauwhuis@sintantoniusparochie.nl
Sicco Rypma : 0515-579476
Parochieblad vitusklokje@hotmail.com
Bank kerk NL67RABO03087.20.458

Locatie Heeg

St Josephkerk Harinxmastrjitte 41 8621 BK Heeg
Mail: marjowezenberg@home.nl, 0515-444850
Parochieblad audi-gt@outlook.com
Bank kerk NL90 RABO 0326 1034 14
Onderhoud NL58 RABO 0359 5338 76

Locatie Reahûs

St Martinuskerk Slypsterwei 3 8737 JD Reahûs
Locatieraadreahus@gmail.com
Annemieke Duipmans 06-25209211
Parochieblad Karma.andringa@ziggo.nl, 0515-331580
Bank kerk NL64RABO0356100162
Restauratie NL08RABO0356155005

Locatie Sneek

St Martinuskerk Pastorie: Singel 64, 8601 AL Sneek, 0515-412626
Parochiesecretariaat: secr@sintantoniusparochie.nl
St Martinushuis Harinxmakade 12, 8601 AA Sneek,
martinushuis@hotmail.com, W. en B. Vogelvanger 06-23381227
Parochieblad Redactie parochiebladsneek@gmail.com, 0515-558585
Bezorging a.eekma@home.nl, 0515- 418889
Bank kerk NL02ABNA0482168706

Overige informatie: zie parochiegids en website: www.sintantoniusparochie.nl
Kopij inleveren t/m woensdag **19 maart** vóór 18.00 uur bij de lokale redactie.
De volgende bladen komen uit op **5 april** en **10 mei**.