

Parochieblad

Sint Antonius van Paduaparochie

25 januari 2025





Geluksvogel

Het is stil in huis. De kerststal is opgeruimd. Januari, lijkt wel eens wat somber, niet zo gelukkig. Er is ook niet zoveel om naar uit te kijken. En ja, van het wereldnieuws word je ook niet echt blij. En wat dichterbij huis: de auto wilde natuurlijk niet starten op de eerste dag, de kelder stond blank en meteen al een noodgedwongen bezoekje aan de tandarts, 2025 begint goed.

Maar gelukkig is er dan altijd nog de tuin. Want hoe nat en grijs die er ook uitziet



in januari. Er is altijd leven: het gescharrel van een merel tussen de bladeren. En die merel is toch wel een apart beestje. Het heeft de bossen verruild voor de stad. Het koos, net als de mus, voor de woonplaats van de mens. En mooi zingen kan het ook. Maar helaas het is in januari nog stil in de tuin. Z'n lied klinkt nog niet. Of.....toch wel. Tijdens de pauze op de repetitieavond van Andante, als iedereen rondloopt met koffie, speelt de gitarist: Blackbird singing in the dead of night. Het is van Paul McCartney en zo'n wonderlijk melodietje. Geïnspireerd op klanken van Bach (Bourrée). "Take these broken wings and

learn to fly". Waar gaat het eigenlijk over? McCartney heeft wel verteld dat hij zich heeft laten inspireren door die 9 zwarte meisjes die in 1957 geweigerd werden op een blanke school in Little Rock in Arkansas en ook toen ze uiteindelijk wel op de school mochten zoveel over zich heen kregen aan discriminatie en ellende. Een jaar lang moesten ze zelfs onder militaire begeleiding naar school. Maar het was wel een heel belangrijk moment in de strijd voor de burgerrechten. McCartney schreef z'n lied met in gedachte die dappere 9 studenten. "You were only waiting for this moment to be free". Het is dus eigenlijk een liedje van hoop en kracht en daarna nog vele malen gecoverd; Blackbird.

En ach, de merel hoort nou niet meteen bij de heilige vogels in de bijbel. Het is geen duif, het is geen goudvink. Maar ik las over Sint Kevin (een Ierse heilige) die bij het vasten z'n handen geopend uitstreekte om te bidden maar ontdekte dat er een merel in die geopende hand ging zitten en zelfs nestelen. Kevin bleef zitten, in alle geduld, net zolang totdat de jongen waren uitgebroed. Mooi toch? Dus ja, voor mij is de merel echt wel een heilige vogel. Het vertelt me dat de muziek altijd verder gaat. Dat ook in het nieuwe jaar de hoop vleugels kan krijgen door mensen van goede wil. Het vertelt me dat de goede God het lied van de liefde nooit zal laten verstommen. Dus als straks die merel in onze tuin weer zal zingen voel ik me echt wel een geluksvogel. *A bird doesn't sing because it has an answer, it sings because it has a song (Joan Walsh Anglund)*

Pastor Lucas Foekema



Actie **Kerkbalans**

DE KERK IN BALANS HOUDEN

Ook dit jaar houden we de actie KERKBALANS.

Voor velen van u een heel vertrouwd gegeven en daar zijn we blij mee. De Kerk bestaat bij gratie van mensen die haar een warm hart toedragen en dat kan natuurlijk op allerlei manieren. Zo hebben we vrijwilligers die er voor zorgen dat vieringen en allerlei activiteiten op geloofsgebied kunnen plaatsvinden. Zo zijn er ook stille bidders op de achtergrond en zelfs mensen buiten de geloofsgemeenschap die het belangrijk vinden dat wij er zijn en dat het kerkgebouw ter plaatse als zichtbaar teken van die gemeenschap fier overeind blijft staan. Kijk, als er geen mensen meer zijn die het geloof ter plaatse levend houden dan wordt het een heel ander verhaal. Maar die zijn er, alhoewel we ons de laatste tijd ook heel bewust bezighouden met de toekomst en daar is niks mis mee!

Door mee te doen aan de actie KERKBALANS zorgt u ervoor dat alles wat er nu gebeurt aan activiteiten door uw pastores, de vrijwilligers, het onderhoud van de gebouwen, door kan gaan. Het liefst met een open gastvrije kerkdeur naar allen die ook buiten de vieringen om, onze kerken kunnen bezoeken.

Veel dank voor uw meeleven in het afgelopen jaar. Door uw geven kunnen wij als parochie blijven leven en houden we de boel in balans!

Pastoor Peter van der Weide
Pastor Lucas Foekema

DANK VOOR ALLE GOEDE WENSEN

Dank voor alle goede wensen b.g.v. het Kerstfeest en het Nieuwe jaar des Heren 2025 die ik van u allen mocht ontvangen. Het waren er weer heel veel. Vanaf deze plek veel dank daarvoor. Fijn dat we zo aan elkaar denken. Ik hoop voor ons allen op een goed gezegend jaar vol met nieuwe kansen, geloof, hoop en liefde.



Een dankbare pastoor Peter van der Weide

Beste parochianen,

De leden van de PCI wensen u een gezegend en gezond 2025 toe.

We wensen dat het u goed mag gaan.

Dat er aan u gedacht wordt en u aan de ander denkt, in woord en daad.

We zullen u in dit jaar ook weer op de hoogte brengen van onze activiteiten.

Mocht u vragen hebben voor de PCI, stel ze gerust.

Hartelijke groet namens de leden,

Susan ten Kate-Brattinga. Tel 569411



Bronnen van Bezieling:

MARTINKRING SEIZOEN 2024-2025

De Martinikring is een oecumenische gespreksgroep waar Doopsgezinden, Rooms-katholieken en Protestanten elkaar ontmoeten. Dit jaar voor de 10e keer, een lustrum!

Voor het nieuwe seizoen van de Martinikring maken we gebruik van het boek 'Catechismus van de compassie' van C. Berkvens A. Alblas (ISBN 9789490708153 8). In dit boek staan

twalf kernwaarden uit het christendom centraal. Compassie, Gelijkheid, Verbondenheid, Verzoening, Rechtvaardigheid, Vrede, Waarheid, Vrijheid, Roeping, Geloof, God en Liefde.

In onze Europese cultuur is de schoonheid en invloed van deze twaalf waarden te zien. Ieder thema is op eenzelfde wijze uitgewerkt. De drie voorgangers zullen iedere ochtend één thema eruit lichten, kort inleiden en daarna met een leuke werkvorm aan de slag te gaan. De laatste bijeenkomst willen we gezamenlijk met elkaar een korte viering houden om aansluitend met elkaar te eten.



De eerstvolgende bijeenkomst is donderdag 30 januari 10.00–12.00u Vermaning in Wytmarsum. Contactpersonen:

Lucas Foekema, 06-44290869 Flora Visser, 06-46112678 Nicolette Vlaming

Bronnen van Bezieling:

LEERHUIS OP DE WOENSDAGMIDDAG

Elke eerste woensdagmiddag van de maand is er in de RK pastorie leerhuis rond de Schrift. Pastoor Peter van der Weide verzorgt deze bijeenkomsten.

Aan de hand van de lezingen van de komende zondag gaan we met elkaar in gesprek. Hoe lezen we een Bijbelverhaal? Wat staat er nu precies? En al sprekend met elkaar ontstaat er zo Geloofscommunicatie

De eerstvolgende data zijn 5 februari en 05 maart

Plaats: RK Pastorie, Singel 64

Tijd: 13.30 -14.30 u.

Inleider: Pastoor P. van der Weide

U bent meer dan welkom!



Bronnen van Bezieling:

OP REIS MET BRANDAAN

Op Terschelling staat de vuurtoren; de Brandaris. Ik zie ons nog zitten tijdens het schoolreisje van de middelbare school. De hele klas zwoegen met houtskool en papier om die oude vuurtoren en de baai op papier te krijgen. Een belangrijke vuurtoren want in oude tijden een oriëntatiepunt in de gevaarlijke zeeën tussen Vlieland en Terschelling. De vuurtoren is genoemd naar Sint



Brandaan, de patroon van de zeevaarders en reizigers. Brandaan was een Ierse abt (Brénainn mac Findloga) die in de 6e eeuw vele kloosters heeft gesticht maar ook jarenlang zwierf over de onmetelijke zee. Er is een soort middeleeuwse Odyssee, een oud latijns reisverhaal: *De Navigatio Sancti Brandani*. *Het is uit de 10e eeuw en eigenlijk een zoektocht naar een aards paradijs. In de late middeleeuwen is het verhaal nog eens herverteld en werd het een boetetocht. Brandaan en zijn medepelgrims maken onderweg de meest fantastische dingen mee; een sprekend hoofd op het strand, een eiland op de rug van een walvis. Hij ontmoet monsters, reuzen en kluizenaars. De oceaanreis die Brandaan maakt staat misschien wel voor de levensreis van elke mens. Maar er zijn ook mensen die zeggen dat Brandaan via de Hebriden en IJsland Amerika heeft ontdekt ver vóór Columbus.*

Ach, we stappen op deze avond met de zeevaarder Brandaan in een Iers bootje, een curragh, en we zullen gaan zien waar de reis ons brengt. U bent van harte welkom.

Wanneer: Maandag 10 februari 20.00u

Waar: Roodhuis (Bonifatiusschool)

Spreker: Lucas Foekema

Bronnen van Bezieling:
FILMAVOND DOOF KIND

Ontroerende documentaire die laat zien dat doof zijn niet zielig is.

Filmmaker Alex de Ronde schetst een liefdevol en ontroerend portret van zijn zoon, de aanstekelijke dove Tobias, die vol in het leven staat en zichzelf bepaald niet zielig vindt. We volgen Tobias op het snijvlak van verleden en toekomst. Door het gebruik van familiefilmpjes zie we hoe hij opgroeit. Tobias heeft een innige relatie met zijn horende broer Joachim.



Samen kijken ze met humor en genegenheid terug op hun jeugd. In het heden is een bezoek aan de tandarts communicatief gezien nogal moeizaam, maar Tobias verblijft op Gallaudet University in Washington D.C. – de enige dovenuniversiteit ter wereld – voelt paradijselijk aan. Tijdens en na zijn studententijd zien we Tobias feesten en de wereld rondreizen met zijn vrienden. Later leert hij als docent Nederlandse Gebarentaal horende studenten zijn taal en cultuur kennen. Hij heeft van zijn handicap als het ware zijn beroep gemaakt. Zijn onvoorwaardelijke acceptatie van zijn doofheid biedt gelegenheid tot het aan de orde stellen van vragen die variëren van de problemen van het grootbrengen van een doof kind en de effecten daarvan op de overige gezinsleden tot aan de soms absurde gevolgen en voordelen van een gehandicaptenstatus.

Wanneer: Woensdag 26 februari 20.00u
Waar: Heeg
Inleider: Marjo Wezenberg

LOCATIE BLAUHÚS



VIERINGEN

DE AVONDVIERINGEN BEGINNEN OM 19.00 UUR

Zaterdag 25 januari 2025

19.00 Eucharistieviering o.l.v. pastoor van der Weide
m.m.v. St. Ceciliakoor
Lector Maria Zonderland
Misdienaar Auke. Acoliet Jan
Koster Sicco Rypma
Intenties:
Ferdina Ettema

Zondag 2 februari

09.30 Woord- en communieviering o.l.v. pastor Foekema
M.m.v. St Ceciliakoor
Lector Tineke Rijpma
Misdienaar Siepie en Elbrich. Acoliet Jan
Koster André Brandsma
Intentie:
Hedwig Brandsma-Ydema

Zaterdag 8 februari

19.00 Eucharistieviering o.l.v. pastoor v.d. Weide
m.m.v. St. Ceciliakoor
Lector Marije Brandsma
Misdienaar Hendrik. Acoliet Berber
Koster Jan Landman
Intenties:
Jaargetijde Wiebren Altena
Overleden familie Sikkes-Bekema
Familie van der Weij
Jan Kroon

Zondag 16 februari

09.30 Eucharistieviering o.l.v. pastoor v.d. Weide
m.m.v. St. Ceciliakoor
Lector Tonny Hobma
Acoliet: Jan
Koster John Weel
Intenties:
Meinte en Holkje Bonekamp-Leenstra

Zaterdag 22 februari

19.00 Woord- en Communieviering o.l.v. pastor Foekema
m.m.v. St. Ceciliakoor
Lector Lisa Brandsma
Misdienaar Elbrich. Acoliet Jan
Koster André Brandsma

Zaterdag 1 maart **KARNAVALS VIERING**

19.00 Carnavalsviering o.l.v. pastoor van der Weide
m.m.v. St. Ceciliakoor
Lector Berber Witteveen
Misdienaar Hendrik. Acoliet Jan
Koster John Weel en Sicco Rypma
Intenties:
Folkert en Stientje Kuipers-Zijlstra
Hedwig Kuipers
Jan en Martha Hoekstra-Bouma

Uw dierbaren herdenken

U kunt met een misintentie overleden dierbaren herdenken tijdens een viering in onze kerk. We bidden dan voor deze persoon(en) tijdens de voorbeden. Na de viering kunnen we u en uw familie, als u dat wil, koffie aanbieden in de pastorie. Voor vrijblijvende informatie:

Locatieraad Sint Vitus blauwhuis@sintantoniusparochie.nl T 06 3890 9704

Nijs fan de Sint Vitus Lokaasjeried

- Kind en Kerk wie te gast by ús fergadering yn desimber. Sy binne bygelyks aktyf by Kindjewiegen mei Kryst, Sint Maartenfiering, Aaifervje en -sykje mei Peaske. Op harren ferlanglist stiet in fiering foar en mei de jeugd.
- Begjin maart komt de Kerkbalansenveloppe wer yn jo brievebus.
- Freed 14 febrewaris is der wer ‘ite yn de pastorie’.
- Sneon 22 maart 19.00 oere fersoarget de Hegemer Tsjerkeband fan Willy Zijlstra de muzyk by de fiering yn de Sint Vitus
- Tiisdei 25 maart Sint Vitus Parochyjûn yn de pastorie.
- 2025 Is troch de paus útroppen ta Jubeljier. It tema is ‘Pelgrims fan Hoop’.
- Yn 2026 fiere we 375 jier parochy Sint Vitus - Sensmeer.
- Us folgjende fergadering is op moandei 27 jannewaris

Oant sjen yn de Sint Vitus,
De Lokaasjeried

Kryst en Trije Keningen yn de Sint Vitus
Tank oan eltsenien dy't hjir oan meiwurke hat.



Uitnodiging Eten op de Pastorie van Blauwhuis Op Valentijns - Vrijdag 14 februari 2025



Er is weer een gezellige lekkere maaltijd op onze Pastorie in Blauwhuis. Het is voor iedereen die het leuk vindt om samen te eten en een goed gesprek te hebben aan tafel. Er is plaats en tijd genoeg voor elkaar, voor een gezellig kopje koffie of thee én tijd voor een voedzame maaltijd. U bent van harte welkom. We beginnen met een drankje, koffie of thee. Hoofdgerecht en nagerecht laten we gerust over aan de fantasie van de kok maar zal vast heel lekker zijn.

Waar? Vrijdag 14 februari op de Pastorie in Blauwhuis.

Hoe laat? De koffie staat klaar om 17.00 uur, we eten om half 6.

Voor wie? **Iedereen is welkom.** Als je maar van lekker eten houdt.

Zijn er mensen die willen helpen bij de voorbereidingen, het klaarmaken van de tafel.

* Halen en brengen is mogelijk, maar bel dan even met 06 44 29 08 69

* De maaltijd kost niets behalve een vrijwillige bijdrage.

* **U kunt u opgeven tot en met maandag 10 februari.**



Vrijdag 14 februari is Valentijnsdag, een dag in het teken van de vriendschap; daar past samen koken en samen eten prima bij.

Heel graag tot vrijdag 14 februari.

Hinke en Wopke Bekema, tel 0515 85 68 19

Pastor Lucas Foekema, tel: 06 44 29 08 69



EVA Blauhús organiseert foar leden én nèt leden;

Sawol froulu as manlju, in reis mei de touringcar fan Rients Jorna.nei de spektakulaire musical;



Moulin Rouge.

Snein 16 maart 2025

Matinée foarstelling; 14.00 oere

Beatrix theater te Utrecht

Eigen bôle/drinken mei foar ûnderweis. Op 'e weromreis kofje mei gebak.

Kosten; €120 pp. Fuort en wer thús tiden; komt neier berjocht oer.

Opjaan, Ja graach! is meigean as it plak trochjaan oan in oar.

It bestjoer; Hennie-Marieke- Brenda-Holkje.

Till. Brenda 0615563695. Holkje 0612148596



Waarom luiden onze klokken zondag 2 februari 's avonds 8 uur?

Op zondag 2 februari 2025 is het 200 jaar geleden dat Fryslân aan de vooravond stond van een grote watersnood. Ter nagedachtenis van de ramp luiden kerken en klokkenstoelen om 20.00 uur hun klokken; ook die van de Sint Vituskerk in Blauwhuis en Klokkentoren in Greonterp. Net als in 1825, toen het klokluiden de Friezen voor naderend onheil waarschuwde.

Het drooggelegde Sensmeer tussen Blauwhuis en Greonterp stroomde ook vol met het zoute water.

Citaat uit het boek: 'Den Watervloed' geschreven door griffier J. van Leeuwen, uitgegeven in 1826: *'Er was geen woning onder de buurt het Blaauwe Huis, waar het water niet was ingedrongen. Tot zelfs in de Roomse kerk klom het water tot 12 palmen hoog. Bij Blauwhuis waren 18 burgerwoningen en boerenwoningen half ingestort en vernield door de verwoestende stroming uit het zuiden. Alle meubels, huisraad, wintervoorraad en gereedschap, kleding etc dreven en spoelden door elkaar, werden bedorven of vernietigd'.*

Zaterdag 1 en zondag 2 februari 2025 is een documentaire te zien bij de NPO en Omrop Fryslân over de watersnood van 1825. Informatie vindt u op www.1825.frl

UTNUGING 'Ferhalen Fertelle'

Freed 31 jannewaris middeis 17.00-18.00 oere organisearre we yn kafee De Freonskip wer in oerke **'Ferhalen Fertelle'**.

Der binne ûnder-oare ferhalen fan in imker, tromboane spiler, brânwarfrou en pinebestridder.

Doe't der noch gjin televysje wie, fermakken minsken harren mei ferhalen op de boppeseal fan it kafee; de saneamde Winterjûne-nocht. Wy neame dat no Ferhalen Fertelle.

Fan herte wolkom, de tagong is fergees,
Gerben Rypma Stichting



www.gerbenrypma.nl T 06 38909704



4 en 5 maaie 2025 'Betinke en Fiere'

Foaroankundiging.

Us komitee organisearret snein 4 maaie jûns de jierlikse deadebetinking. It plan is om befrijingsdei moandei 5 maaie ± 17.00 oere in befrijingsmiel oan lange tafels yn de pastorietún te organisearren. It tema is 80 jier befrijing.

Muzikanten en sjonger(s) socht foar 5 maaie

We sykje noch inkele muzikanten en sjongers (yndividueel of groepke) foar in koart optreden moandei 5 maaie by it befrijingsmiel yn de pastorietún. Foar frijbliuwend ynformaasje, belje of app ús fia 06 38909704

4 & 5 maaie komitee Blauhûs
Willem, Aggie en Sicco
@facebook deadebetinkingblauhus

Tank

Us tank foar 't meilibjen, de protte kaarten, tillefoantsjes, nei 't ferstjerren fan ús leave sus Riemke, leave mem fan Ingrid, Lian en Seakle en familie.
Fam. de Boer

Tankber...

Foar alle oandacht, prachtige fiering, fan alles krigen.
Op 27 nov. 2024 fiering Caeciliafeest, mei 60 jier koar-lid fan it St. Caecilia-koar.
Elk dy't d'ér oan meiwurke hat, myn herlike tank.
Fam. Folkert en Teatske Hobma

Inleveren kopij voor het volgende parochieblad Uiterste INLEVERDATUM: vitusklokje@hotmail.com

12-02-2025 >> verschijnt op 27-02-2025
19-03-2025 >> verschijnt op 03-04-2025
23-04-2024 >> verschijnt op 06-05-2025

Of in de brievenbus van de pastorie



Collectes Sint Vituskerk december 2024 € 844,56
Deurcollectes Adventsactie € 549,14



jeugd sponsoractie Poiesz!

De sponsoractie staat weer voor de deur en gaat vanaf maandag 20 januari van start. Voetbalvereniging v.v. Blauwhuis is ingeloot en wil iedereen aanmoedigen om Jeugd Sponsor Munten te sparen door boodschappen te doen bij de **Poiesz** supermarkt in Bolsward!.

Volleybalvereniging Punt Ut en Kaatsvereniging de Seare Hân zijn helaas dit jaar niet ingeloot voor deze actie, maar zoals het de voorgaande jaren ook ging, wordt de opbrengst van deze actie verdeeld over de 3 sportverenigingen van Blauwhuis e.o.

Elke club of vereniging heeft een verlanglijstje...

Hoe meer Jeugd Sponsor Munten in de kokers worden gestopt, hoe meer sponsorgeld aan het eind van de actie door Poiesz supermarkten wordt uitgekeerd. Het sponsorgeld komt ten goede aan de jeugdafdeling van onze verenigingen.

Deze munten worden gratis verstrekt bij de kassa van alle Poiesz supermarkten, of bij de online bestelling. De koker voor de Jeugd Sponsor Munten van voetbalvereniging v.v. Blauwhuis is te vinden bij de Poiesz supermarkt in Bolsward. Als u winkelt bij een andere Poiesz supermarkt of online uw bestelling doet: neem de muntjes mee en gooi ze bij bakkerij Popma in het daarvoor bestemde spaarpotje. De Jeugd Sponsor Actie loopt t/m 16 maart 2025 bij Poiesz supermarkten.

PS. 'Oude' jeugd sponsor munten die door Poiesz supermarkten t/m 2024 zijn uitgegeven zijn niet meer geldig.

Let op:

Vrijdag middag 31 januari 15.00-19.00 staat VV Blauwhuis in de winkel om een actieproduct, waar we extra munten mee kunnen krijgen, te verkopen.

De jeugdspelers van de clubs komen in de weken van sponsoractie ook nog langs om een actie product aan de deur te verkopen. Welke datum is nog niet bekend, dit is afhankelijk wat de spaarsprinter is. Maar hou de sociale media in de gaten!

Onze jeugdspelers rekenen op uw steun! Alvast bedankt!

Voetbalvereniging Blauwhuis Kaatsvereniging de Seare Hân Wolsum
Volleybalvereniging Punt út Blauwhuis



LOCATIE HEEG

VIERINGEN



Zondag 26 januari Oecumenische viering in de Hagha kerk

9.30 uur Dominee Warnar en Pastor L. Foekema

Zaterdag 1 februari

19.00 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema

Zondag 9 februari

9.30 uur Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide

Zaterdag 15 februari

19.00 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema

Zondag 23 februari

9.30 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema

Zaterdag 1 maart

19.00 uur Woord- en Communieviering, Werkgroep Heeg

Overleden

Donderdag 12 december is op 66-jarige leeftijd overleden:

Uilkje van der Tol – Abma



Donderdag 9 januari is op 75-jarige leeftijd overleden:

Paulus Henricus -Paul Janssen

Wij wensen beide families en allen verbonden met Uilkje en Paul, heel veel kracht en sterkte.

Oecumenische viering op Zondag 26 januari

Viering vanwege de “Week van gebed voor de eenheid”.

De gebedsweek voor de eenheid is al heel een lange gebedstraditie. Wereldwijd bidden Christenen in deze dagen om eenheid. Door samen te bidden ervaren we de verbondenheid. Het Thema dit jaar is: “Ja, ik geloof”. En de Bijbeltekst die erbij hoort is: Johannes 11,17-27. Het is het verhaal waar verteld wordt dat Martha afscheid heeft moeten nemen van haar broer Lazarus. Als Jezus op bezoek komt is Lazarus al enige dagen overleden. Martha zegt eigenlijk tegen hem: ‘Waar was je nou? Als je hier was geweest was mijn broer niet gestorven’. Maar, ondanks het verlies en alles wat haar is overkomen klinkt er toch ook hoop en verwachting door in haar woorden als ze Jezus antwoordt en zegt: “Ja, ik geloof dat U de Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen”.

Met dit verhaal en het thema “Ja, ik geloof” staan we op deze dag ook stil bij het feit dat 1700 jaar geleden de eerste oecumenische geloofsbelijdenis werd opgesteld tijdens het concilie van Nicea. De geloofsbelijdenis waar we zoveel jaren later nog steeds uit putten.

De viering van 26 januari is dus een heel mooie gelegenheid om het gemeenschappelijke geloof te vieren.



De liturgische teksten en gebeden voor deze viering zijn dit jaar voorbereid door de broeders en zusters van de oecumenische Gemeenschap van Bose (Monastero di Bose) in Italië.

De viering zal zijn in de Haghakerk op zondag 26 januari om half 10. U bent van harte welkom.

Ds. Annelieke Warnar
Pastor Lucas Foekema

Bericht van Collegium Vocale Fryslân

Er zijn twee Valentijns concerten met Hortus Vocalis en Wiebe Kaspers waaronder 16 februari om 15:30 uur in de St. Jozefkerk te Heeg



*Foar altyd ôfskie nimme.
It docht sa sear.
Har wat freegje, ik kin net mear.
Har dwaan en litten, wy ferjitte it net.
Sy bliuwt foar altyd yn ús hert.*



Op 18 december namen we afscheid van Uilkje van der Tol-Abma. En zoveel mensen waren op die dag in beide kerken aanwezig. Het zegt wel iets over de verbondenheid en over wat Uilkje betekende voor de mensen om haar heen. Uilkje is geboren in 1958 in Easthim. Ze is opgroeid op de boerderij in Pikesyl. Ze groeide op in het gezin Abma samen met haar broertje Klaas, bij heit Wátte Abma en har mem Reinou Abma-Terpstra. Het is een warm gezin, waar ze meekrijgt wat haar in haar leven typeerde: ‘de zorg voor de naaste, er zijn voor elkaar’. Later verhuisden ze naar Workum en Uilkje komt dan aan het werk in de bejaardenzorg in Doniahiem te Sint Nicolaasga. Ze was een vrouw met veel contacten, veel vriendinnen. Ze was trouw in die vriendschap. Zo vaak even een bezoekje aan mensen, een kaartje geschreven of even een belletje. Ze hield van fleur en kleur en van alles wat groeit en bloeit op en rond de boerderij. Ze hield van muziek en zingen. En de lijst met muziek die ze had opgeschreven voor de uitvaart daar hadden we een hele dag mee kunnen vullen. Ze was niet iemand van op de voorgrond, van vergaderingen en besturen. Ze was juist heel erg praktisch. Liever wat doen en de handen uit de mouwen. Zo maakte ze ook heel wat schoon bij mensen. Eigenlijk was ze altijd wel in de weer. Het klonk vaak al gauw: “Kin ik net even wat foar dy dwaan?” En dan op zeker moment leert ze Cees van der Tol kennen. Een bijzondere liefde. Ze schrijft er over in de brieven en briefjes voor haar naasten die ze in die laatste tijd heeft geschreven. Daarin komt ook haar dankbaarheid tot uiting voor al die jaren van verbondenheid. En zoals we dat in de kerk wel vaker zeggen: het leek wel alsof alle wegen van de wereld zo werden geleid dat deze twee mensen elkaar wel moesten ontmoeten. Ook twee tradities die bij elkaar kwamen: katholiek en protestant. En die openheid en waardering typeert hun huwelijk. En ja, ook het huwelijksfeest was uitbundig, ook toen waren twee zalen niet genoeg voor al die mensen die kwamen. En met elkaar maken ze een warm thuis voor Reinou, Dirk-Jan, Wilco en Sandra en jaren later voor Meinte, Desirée en Rinke. Eerst wonen ze op de Skatting en later op de boerderij op Lytshûzen. Het huisgezin was druk en al het werk op de boerderij, maar het was geen belemmering voor de gastvrijheid: de deur stond immers altijd open. En zij voelt zich thuis op de boerderij: het leven met de seizoenen, het kuilen in de zomer, de katten en de kippen. En dat kwam toch prachtig tot uiting op de boerderijvering 2 jaar geleden. De hele familie in de weer met koffie en cake voor al die vele gasten....en tijdens de viering werden er zelfs nog twee kalfjes geboren, een tweeling. Uilkje en Cees; 38 jaar van verbondenheid,

dat zegt wel iets. Met verhalen over de kinderen die hún weg vinden in de wereld. Misschien geen verhalen over verre vakanties of luxe dingen maar wel een warm thuis waar heel veel kon. Graag mocht Uilkje ook even weg voor de gezelligheid, even naar Workum natuurlijk of naar het tuincentrum of te winkelen. En altijd kwam er wel een berichtje op de app met een stukje belangstelling of natuurlijk een mooie foto van de kat die in de zon lag te slapen. Het tekent Uilkje. En als ze ergens was te schoonmaken, dan wel graag samen want dan kun je ook nog eens even praten. De reuma was wel een ding in haar leven. Het voortdurend omdokteren daarmee en het beperkt je ook echt in de mogelijkheden. Maar ze was iemand van altijd de kop ervoor en maar weer verder. Een warbere vrouw. Tot een paar jaar geleden er ineens zulke nare berichten kwamen. Een diagnose die niet veel goeds beloofde. En het ene nare bericht volgde ook op het andere. En als je dan weet dat het niet goed zal komen, niet goed kan komen, dan tóch de vrouw blijven die je bent, altijd open voor mensen, toegankelijk, zorgzaam en gastvrij. Wat prachtig dat ze nog beppe mocht worden, ze was zó blij met de kleinkinderen, haar trots. Het zijn van die lichtpuntjes in het leven. Heel dapper en sterk heeft ze die laatste tijd gedragen tot het echt niet meer ging.

Op 12 december is ze overleden. In de kerk lazen we voor haar dat evangelie waar Jezus spreekt over het gebod van de liefde. Want als je de liefde niet hebt, wat heb je dan nog? Liefde is blijvend. Zo zei Uilkje het ook in die laatste brieven: “zorg goed voor elkaar”. Het koor zong natuurlijk het lied over de dieren: “er moet een tuin zijn voor de merel” en we luisterden naar de muziek waar zij zo van hield van ‘De hillige stêd’ tot zelfs ‘Last Christmas’ van Wham. Uilkje van der Tol-Abma, ze zal heel erg gemist worden. Maar ze blijft ook altijd met ons verbonden, haar naam voor altijd gegrift in onze herinneringen, om nooit meer te vergeten. Dat ze nu mag wonen in de vrede en het licht van onze God.

We wensen Cees, kinderen, familie en alle mensen met Uilkje verbonden heel veel kracht en sterkte toe

Pastor Lucas Foekema

Bedankt!

It wie moai om te sjen hoe folle minsken om ús tocht ha no wij ús Uilkje, leave frou, mem en oma/beppe loslitte moasten. De minsken die ús in hân jûn ha, die oanwesich wiene mei de tjinste, de grutte stapel mei kaarten/brieven, blommen en lekkers. En dan net te ferjitten de minsken die om Uilkje tocht ha toen sy siik wie Wy binne der stil fan en it docht ús goed.

Wy litte har mei pine yn ús hert los, mar helje kracht út alles wat sy foar elkenien besjitten hat. Bedankt foar de waarmte!

Mei in leafdefolle groet,

Cees, Reinou, Meinte, Dirk-Jan, Desirée, Jamie,
Dieuwke, Sofie, Wilco, Sandra, Rinke en Melle.

 Tige tank 

LOCATIE REAHÛS



VIERINGEN

Zondag **2 februari**
9.30 **Viering van de Eucharistie. Pastoor van der Weide**
Lector: Rein **collecte: Ida**
Intenties:
 Leny van Balen v.d. Werf, Corrie Altenburg-Damsma Tom Slooter, Tjerkje Huitema en fam. Popke en Ali Altenburg-Agricola,

Zaterdag **8 februari**
19.00 **Woord- en communieviering Pastor Foekema**
Lector: Jetze **collecte: Karel**
Intenties: Andries en Regina Siemensma-van der Weij, Minne en Sybrich Poelsma- Aukes.

Zondag **16 februari**
9.30 **Woord- en communieviering met Pastor Foekema**
Lector: Anneke **collecte: Ida**
Intenties: Elizabeth de Groot- Kingma

Zaterdag **22 februari**
19.00 **Viering van de Eucharistie met pastoor van der Weide**
Lector: Rein **collecte: Karel**
Intenties:
 Simme en Johanna Andringa-Wijngaarden, Clazien Brandsma-Ketelaar, IJsbrand Galema en overl.fam.

Zondag **2 maart**
9.30 **Woord- en communieviering met Pastor Foekema**
Lector: Anneke **collecte: Ida**
Intenties:
 Harm van der Werf, Tom Slooter, Popke en Alie Altenburg-Agricola.

In Bronnen van Bezieling staat op 10 februari een interessante activiteit in Reahûs gepland.

Pastor Foekema vertelt U dan over *de oceaanreis met Brandaan*, de naamgever van de vuurtoren op Terschelling. Het is een verhaal uit de tiende eeuw en eigenlijk een zoektocht naar het aardse paradijs. Sint Brandaan en zijn medereizigers maken onderweg de meest fantastische dingen mee. De oceaanreis die Brandaan maakt staat misschien wel



voor de levensreis van elk mens. We stappen deze avond met de zeevaarder Brandaan in een Iers bootje, een curragh en zullen gaan zien waar de reis ons brengt.

U bent van harte welkom in Reahûs.
20.00 uur in school.

LICHTJESTOCHT

Op de donderdag voor Kerstmis was er een prachtige kerstwandeltocht dwars door Reahûs samen met de school. We liepen langs de lichtjes van halteplaats naar halteplaats. Het weer hielp niet echt mee, maar niet getreurd, we vonden onze weg en hoorden in de verte de trompettist. Want die stond bij het boek waar we onze namen moesten inschrijven. Want ja, zo begint het kerstverhaal toch ook. Onderweg waren er herders, koningen en engelen die het verhaal echt prachtig uitbeelden. Er waren zangers die kerstliederen zongen en we konden in de schuur onze kerstwens opschrijven voor in de kerstboom.

Op de camping, waar het echt heel gezellig was, werden op het open vuur lekkere dingen gemaakt en werden sterretjes opgestoken. Daarna volgden we de ster en die wees ons naar de kerk waar het Caeciliakoor al aan het zingen was. We staken de 4^e kaars van de advent aan en zongen het kaarsenlied. Er was een verhaal over de 4^e koning en een meditatie over vrede, kan het mooier met Kerstmis. Een volle kerk met oud en jong bij elkaar en een heel goede sfeer.

Het was echt een bijzonder gebeuren.



LOCATIE SNEEK



VIERINGEN

Zaterdag 25 januari

Ielânen 10.00 Eucharistieviering
Intentie: Voor alle bewoners, Marga Lotstra-Eg, Jogemien
Huiting, Julia Krekelaar

Zondag 26 januari – 3^e Zondag door het jaar

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. het Sint Caeciliakoor
Eeke Slart (L); Anis en Franclin Kubaran (A)
Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle
parochianen, voor alle leden en overleden leden van ons
collectantencollege, Sietse, Thea en Siebrand Altena, Wiep
Gaastra, Betty Edens- Van den Berg, overleden familie
Aukes-Stockmann, Henk en Sabine Andela- Brouwer, Leo
Boot, Kees en Rina Silvius-Griffioen, Hessel Hanzen, Suze
Westhof, Diny Hergarden, Janny Dijkstra- Poiesz, Greetje de
Boer-Smit, Annie Huitema
Kinderwoorddienst

Maandag 27 januari

Bonh 09.15 Eucharistieviering
Intentie: Oud- pastoor Jan van der Wal, Sjoerd en Riek
Hamersma- van der Horst

Dinsdag 28 januari – H. Thomas van Aquino, kerkleraar

Kerk 08.45 Eucharistieviering
Intentie: Voor alle leerkrachten en leerlingen van de Thomas
van Aquinoschool, Mieke Jansen-Hilhorst, Cornelis
Frederikus en Lenny Damwijk-Motta en Ely Damwijk

Woensdag 29 januari

Bonh 09.15 Eucharistieviering
Intentie: Pe Miedema, Cile Hettinga

Donderdag 30 januari

Kerk 08.45 Eucharistieviering
Intentie: Gijsbertus en Rezie Bones

Vrijdag 31 januari – H. Johannes (Don) Bosco

Kerk 19.00 Eucharistieviering
Intentie: Voor alle leden van de orde der Salesianen, Jaap de
Backker

Zaterdag 1 februari

Bonh. 19.00 Eucharistieviering
Intentie: Voor alle bewoners, Jan Brouwer en overleden familie Brouwer-Palsma, Wies Hooijschuur- van den Oever, Sikke Romkes, Kees en Rina Silvius-Griffioen

Zondag 2 februari – Maria Lichtmis - Feest

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. de Mannenschola
Anja Haaze en Gildete Santos da Silva (L); Mikail Daniel Kees Buruma (A)
Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle parochianen, voor de zusters Onder de Bogen en van JMJ en hun familieleden, Joop de Vreeze, Docus en Margaretha van der Vliet-de Vries, Henk Teerenstra, wij vragen gebed voor Leo Potma en onze dochter Karin, Betty Edens, Rein en Annie van der Vliet-Tigchelaar, Pater Henk Brouwer en Ingrid van der Krogt, pater Rieks Andela, Marian Fijlstra- van Ruiten, Greetje de Boer-Smit, Annie Huitema
Kinderwoorddienst

Maandag 3 februari – H. Blasius

Bonh 09.15 Eucharistieviering
Intentie: Mien Mensink, Tine van der Pol-Zijlstra, de zieken van de parochie

Dinsdag 4 februari

Kerk 08.45 Eucharistieviering
Intentie: Mieke van der Zee- Thibaudier, Sietse, Thea en Siebrand Altena, Jehannes Jozef en Anna Maria Bouwhuis- Huizinga, Jo van den Akker, Betsy Verbeek-Voorbraak

Woensdag 5 februari – H. Agatha, maagd en martelares

Bonh 09.15 Eucharistieviering
Intentie: Annie Meijer-de Vries, Andries en Jetske Brouwer-Melchers

Donderdag 6 februari – HH. Paulus Miki en gezellen, martelaren

Kerk 08.45 Eucharistieviering
Intentie: Edward Renee Matitawaer, Joan Grace Matitawaer en Willy Benninger

Vrijdag 7 februari -1^e Vrijdag van de Maand

Kerk 18.30 Aanbidding en Rozenkransgebed
Kerk 19.00 Eucharistieviering
Intentie: Ter ere van het H. Hart van Jezus, Piet Smit, Cocky Voshaart-van Wijk, om troost en vertrouwen

Zaterdag 8 februari

Ielân 10.00 Eucharistieviering
Intentie: Voor alle bewoners, Roosje Kempers-Manders,
Dieke Schorr-Manders, Jan en Corry Bouma-van Gool, Pier
Ruiter

Zondag 9 februari – 5^e Zondag door het jaar

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. Intermezzo
Melanie Matthews (L); Rosmari Alberda, Anton Bod (A)
Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle
parochianen, Betty Edens, de overledenen van de familie
Wierdsma- de Bruin, Louise Wierdsma- de Bruin, Marian
Fijlstra- van Ruiten, Fea van der Meulen- von der Heijde,
Greetje de Boer-Smit, Annie Huitema
Kinderwoorddienst

Maandag 10 februari – H. Scholastika, maagd

Bonh 09.15 Eucharistieviering
Intentie: Tiny en Jo Andringa, Rein van der Werff

Dinsdag 11 februari

Kerk 08.45 Eucharistieviering
Intentie: Johannes Martinus, Truus en Wico Luinstra

Woensdag 12 februari

Bonh 09.15 Eucharistieviering
Intentie: Rie Tromp-Vonk, Mily Clerkx

Donderdag 13 februari

Kerk 08.45 Eucharistieviering
Intentie: Marietje Terbraak-Foekema

Vrijdag 14 februari – HH Cyrillus en Methodius, patronen van Europa

Kerk 19.00 Eucharistieviering
Intentie: Jan en Regina v.d. Berg-Hoekstra, om roepingen tot
het priesterschap en het religieuze leven

Zaterdag 15 februari

Bonh. 19.00 Eucharistieviering
Intentie: Voor alle bewoners, Tine van der Pol-Zijlstra, Ester
Haarsma-Konst, overleden familie Brouwer-Palsma, Jan
Brouwer

Zondag 16 februari – 6^e Zondag door het jaar

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. Canto Divertimento
Willem Nicolaij (L); Chris Seinen, Melle de Wolff (A)
Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle
parochianen, Sietse, Thea en Siebrand Altena, pastoor Hein
Hunink en Riek Klomp, zuster Johanny Mentink en zuster
Manetta van Zuijlen, Lenie Uijtedewilligen-Neervoort en

dochter Leneke, Janke Bouwhuis-Feenstra, Wim en Tecla van der Heijden-Hoekstra,, zuster Gudule Jansen

Maandag 17 februari

Bonh 09.15 Eucharistieviering
Intentie: Mieke van der Zee- Thibaudier, Nan Drabbe-Kruijs

Dinsdag 18 februari

Kerk 08.45 Eucharistieviering
Intentie: Nicolaas Bonifatius Boekema en overleden echtgenote

Woensdag 19 februari

Bonh 09.15 Eucharistieviering
Intentie: Overleden mevrouw Ferdinanda Drabbe-Kruijs, Heleen Wiegerinck

Donderdag 20 februari

Kerk 08.45 Eucharistieviering
Intentie: Overleden ouders en familie

Vrijdag 21 februari

Kerk 19.00 Eucharistieviering
Intentie:

Zaterdag 22 februari – Sint Petrus Stoel, Feest

Ielânen 10.00 Eucharistieviering
Intentie: Voor alle bewoners, Yvonne van Schagen-Paddenbrug, Albert en Agnes Huitema-Altena

Zondag 23 februari -7^e Zondag door het jaar

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. het Sint Caeciliakoor Ria Rijpkema (L); Fabiola Alberda, Henk Elzinga (A)
Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle parochianen, Cornelis Frederikus en Lenny Damwijk-Motta en Ely Damwijk, Leo Boot, Tinus en Janny van der Weide-Stornebrink en zoon Dick, Frans en Betsy Verbeek-Voorbraak, Wietske de Groes-Altenburg, Miep Hamersma-van der Leeuw, Harrie Diekstra, Janny Dijkstra-Poiesz, Greetje Huitema- Grol
Kinderwoorddienst

Maandag 24 februari

Bonh 09.15 Eucharistieviering
Intentie: Joop Modderman, Annie Meijer-de Vries

Dinsdag 25 februari

Kerk 08.45 Eucharistieviering
Intentie: Riens Huitema, zuster Manetta van Zuijlen

Woensdag 26 februari

Bonh 09.15 Eucharistieviering
Intentie: Oud pastoor pater Arie Ros ofm, oud pastoor pater
Leo van Ulden ofm

Donderdag 27 februari

Kerk 08.45 Eucharistieviering
Intentie: Overleden familie Brenjinkmeijer-Sandfort

Vrijdag 28 februari

Kerk 19.00 Eucharistieviering
Intentie:

COLLECTE

Zondag 8 december	€ 296,05	Zondag 15 december	€ 265,65
Zondag 22 december	€ 263,00	Kerstmis	€ 3400,00
Zondag 29 december	€ 241,35	Zondag 5 januari	€ 331,67
Overige collectes	€ 1521,61		

Dank voor al uw goede gaven via de mandjes, betaalzuil en QR-Code,
voor onze kerk en geloofsgemeenschap.



AGENDA

Dinsdag 4 februari 08.45 uur: Koffieochtend
Woensdag 5 februari 13.30 uur: Leerhuis in de pastorie
Weekend 7,8 en 9 februari: Voedselbank.

LIEF EN LEED

OVERLEDEN

IN MEMORIAM JACOBUS FOLKERT BOERSMA



Jappie werd geboren op 7 maart 1952 in Boazum en overleed op 18 december 2024 te Sneek. Op vrijdag 27 december was de afscheidsviering in het Uitvaartcentrum Sneek en aansluitend de teraardebestelling op ons RK Kerkhof waar hij zoveel werk heeft verzet.

Jappie ken ik niet alleen als een trouwe medewerker op ons kerkhof, maar ook van mijn duiven. ‘Pastoor moet naar de Welkoop gaan, als hij het goede duivenvoer moet hebben’, was één van de raadgevingen die ik van hem mocht ontvangen. Jappie leek zelf veel op de duif, want hij bezat een bewogen geest. Hij kon trouwens op zijn manier ook geestig zijn. Als familieman. Een heel familieboek heeft hij samengesteld, en wat heeft hij een brieven geschreven. Een manier voor hem om de dingen des levens verwerkt te krijgen. Niet altijd werden ze verstuurd en soms was dat ook maar beter dat ze niet verstuurd werden. Van je afschrijven, vooral in de dagboeken waar hij nog graag een poosje aan had gewerkt. Jappie was een sociaal en bewogen mens. Hij kreeg ook dingen voor elkaar zoals op het kerkhof. Daar durfde hij best deze en gene voor aan te spreken en dat lukte meestal wonderwel, want het ging daarbij niet om hem maar om de goede zaak. Graag was hij behulpzaam. Graag was hij buiten in de natuur. Dat gaf rust. Zo was de volkstuin als het ware zijn tweede woning. Jappie, meer dan 51 jaar de trouwe levensgezel van Jantien en vader van twee zonen en later twee schoondochters. Zijn vijf kleinkinderen waren zijn oogappeltjes. Na zijn werkzame leven bij Poiesz viel Jappie beslist niet in een gat want hij had hobby’s te over. Kaatsen, fietsen, schaatsen, biljarten, de duiven, de volkstuin, het wilsterflappen in de Workummerwaard, etc..

Jappie heeft te vroeg het leven los moeten laten. Maar wat blijft is zijn liefde en bezieling. Liefde voor Jantien, voor de kinderen en kleinkinderen, de familie, vriendinnen en vrienden, Liefde voor het werken op het Kerkhof, voor de natuur, als vinder van het 1^e kievitsei samen op de foto met burgemeester Arno Brok.

Elke namiddag ben ik thuis met mijn duiven bezig opdat ze thuishouden. Voer in het hok, roepen, praten, net zolang tot ze binnen zijn. Nu ik dit zeg, denk ik aan je en hopelijk zullen velen dat blijven doen. Zo zijn we niet dood maar blijven we leven, op een nieuwe manier. Goddank! Jappie, Adieu.

Pastoor Peter van der Weide

IN MEMORIAM WIJPKJE GERRITJE GAASTRA



Wiep werd geboren op 29 maart 1950 in Sneek. Zij overleed na voorzien te van het Sacrament der Zieken op 25 december 2024 te Sneek. Op donderdag 2 januari hebben we de Heer gedankt voor haar leven tijdens een Eucharistieviering in de Sint Martinus aan de Singel. Aansluitend volgde de crematieplechtigheid

Tijdens de uitvaartmis van Wiep stond op de kist van haar een foto die ze daar zelf voor had uitgezocht; een mooie verschijning met een brede glimlach! Wiep had iets met lachen. Niet dat zij de dingen des levens weglachte. Voor haar was humor eerder een deksel waar een diep emotie onder schuilging. Ze had beslist diepgang, maar ook een praktische en zo voor het oog gemakkelijke instelling. Als er iets moest gebeuren had ze soms even een zetje nodig, maar dan lukte het ook en van een prettige samenwerking kon ze erg genieten.

Wiep had eigenlijk een zoon moeten worden. Daarom zijn na haar geboorte de namen Wiebe Gerrit omgebogen tot Wijpkje Gerritje. Ze was iemand die het hart op de tong had en niet om woorden verlegen was. Ze kon dan ook heel direct uit de hoek komen, maar meestal op een prettige manier. Zo kon ze ook gemakkelijk contact maken zoals in Frankrijk bij een doopviering. Ze kende, zoals mijn vader dat wel eens zei, Frans wel, maar Frans kende haar niet. Maar dat maakte niet uit. Wiep praatte met Jan en alleman. Of ze elkaar verstonden maakte niet uit. Er werd gepraat en dat was het belangrijkste! Ze deed het met enthousiasme en liefde. Wiep heeft verschillende baantjes gehad. In het Fries Schathuis, in de watersportzaak, in het Ziekenhuis en natuurlijk hier in de Sint Martinus samen met Floris, als kostersechtpaar waarbij de Douwe en Atze ook werden ingeschakeld in drukke tijden zoals met de Kerst en in de Goede Week. Samenwerken met haar zus Riemke, daar heeft ze erg van genoten in de kledingzaak in Groningen. En ook in Italië, als gastdames op een 5 sterren camping. Ook hier was de taal geen probleem. Ze wisten van toeten nog blazen, maar wat was dat een prachtige tijd. Samen hebben ze ook veel gebridget. Ze hadden samen een unieke band. Terwijl Floris nog een poesje door bleef zingen bij de Martinsingers, werd Wiep lid van Sint Caecilia. Dit heeft ze méér dan 50 jaar gedaan! Zo heeft ze in haar leven hoogtepunten maar ook moeilijke momenten meegemaakt zoals in de liefde, maar nooit liet ze zich eronder schoffelen; ze ging door want de levenskracht drang was sterk en de liefde won het altijd van de duisternis en het verdriet! Wiep had een groot Godsvertrouwen en voelde zich thuis in onze geloofsgemeenschap. Het vertelt iets over de hechte band die ze met haar vader had. Ze zei wel eens: 'Heit is bij mij!' Wiep, zonder één talencursus te volgen, heb je op jouw manier de enige taal gesproken waarvoor je alleen maar je hart hoeft te openen; de taal van God, de taal van de liefde. Vanuit het hart, met het hart op de tong, direct, maar nooit om mensen af te stoten, maar

juist om te verbinden. Dank daarvoor. Zo blijf je in ons midden, bij je dierbaren, in het koor, en bij God op wie je hebt gebouwd en vertrouwd. Wiep, het ga je goed bij de Heer. We spreken elkaar vast wel eens weer. Wiep, Adieu!

Pastoor Peter van der Weide

IN MEMORIAM ELISABETH LUCIA MARIA EDENS- VAN DEN BERG



Betty werd geboren als dertiende kind (gelukskind volgens haar moeder) in een gezin van veertien op 15 november 1949. De dag daarop werd ze gedoopt door kapelaan Janning in Sint Martinuskerk. Op 2 januari 2025 stopte haar hart met kloppen en liefhebben. Op vrijdag 10 januari hebben we Heer gedankt voor haar leven tijdens een Eucharistieviering in haar Martinuskerk. Aansluitend volgde de crematieplechtigheid.

Betty heeft veel licht mogen brengen bij mensen. Zij had iets met licht. Zij ging daar niet licht mee om, want zij wist ook heel goed wat duisternis teweeg kon brengen. Daarom hield zij zich graag bezig met die dingen die mensen doen oplichten; dingen die mensen opnieuw verbinden met zichzelf en met de gemeenschap! Zo leerde zij haar George indertijd kennen op Ameland bij een zonsondergang. De kaarsen die we hebben ontstoken rond haar stoffelijk overschot verspreidden het licht van de behulpzaamheid, de betrokkenheid en warmte, het zien van de ander, van de vele verhalen die hun werk zullen blijven doen, van het thuis zijn om weer op pad te kunnen gaan, van de liefde voor heel veel mensen. Voor mij was Betty een soort Moeder van Altijddurende Bijstand; een van de vele titels die Maria draagt. Ze was zelf dan ook een echt Mariakind. Geboren als dertiende kind van de veertien werd ze door haar moeder ‘het gelukskind’ genoemd. Dat geluk wenste zij anderen toe en dat heeft ze dan ook bij velen mogen brengen. Dat hield haar ook tot het laatste toe bezig zoals op de Oudejaarsdag toen ik haar bezocht en ze me nog een tipje van de hand deed: ‘Pastoor, we kunnen die en die daar en daar wel even voor vragen’. Zo bleef ze de boel aan elkaar breien tot het laatste toe. Als spreekster was zij de spreker meestal voor. Ze was ze actief vanuit de Hof van Edens vanuit het gezegde: ‘Als het ongeluk in een klein hoekje zit dan zit het geluk in de rest!’ Zo was zij de motor van de diaconie, de dienst aan mensen, in de onze parochie, maar ook in de stad. Mensen met elkaar verbinden als leden van één familie, van één gezin. Netwerken noemen we dat tegenwoordig. Betty van de bloemen, Flora pro Deo, van de Loodsboot, later de Ankerplaats, Betty aan de wieg van Intermezzo, Betty de spil van de bedevaart naar Kevelaer, het denken aan de zieken, Betty bij het Leerhuis en de leesgroep, Betty als promotor van gedachteniskruisjes en doopschelpen en ga zo maar door. Och ja om maar met een bekende tekst door te gaan, ‘waar liefde mensen samenvoegt worden stenen een paleis, de kille straat een lentetuin, de hel een paradijs’. Wie de lichtpuntjes ziet kan

een vuur van liefde doen ontsteken. Betty heeft veel los moeten laten, maar ook ervaren dat anderen haar werken voor mensen hebben opgepakt met dezelfde liefde en warmte. Zo is zij naar huis gegaan om weer op weg te gaan in allen die doen wat gedaan moet worden, om licht te brengen.

Betty, bedankt. Allicht dat jij ons regelmatig aanstoot als licht in de morgen, in de middag, in de avond, om net Maria op weg te gaan naar haar nicht Elisabeth. Zo blijf je mooi bij ons, in de kamer hiernaast. Betty, Adieu. Dank voor alles en geniet van het eeuwige licht!

Pastoor Peter van der Weide



Op 10 januari overleed Annie Huitema in de leeftijd van 89 jaar. De afscheidsviering was op vrijdag 17 januari in het Crematorium Sneek. Het In Memoriam verschijnt in het komende parochieblad.

AANBIDDING EN ROZENKRANSGEBED IN VERSCHILLENDE TALEN



Elke 1^e vrijdag van de maand, vooraf aan de avondmis van 19.00 uur is er vanaf 18.30 uur Aanbedding van het H. Sacrament met Rozenkransgebed in verschillende talen zoals Spaans, Engels en Italiaans en ook Nederlands. U bent van harte welkom mede namens de gebedsgroep.

Pastoor Peter van der Weide

NIEUWS KBO/ ANBO-PCOB

Mettelina Baarda-Kuiper - Rouwtherapeut
Wanneer: 4 februari 2025 om 14.30 uur
Waar: Schuttersheuvel



Wat is "rouw". Wanneer kom je rouw tegen op je pad? En...als een ander verdriet heeft om wat voor reden dan ook, dan wil je troosten.

Alleen: hoe doe je dat. We duiken eerst in een stukje "theorie" en na de pauze en een bakje "troost" gaan we in groepen verder met dit onderwerp.

U bent van harte welkom. Van harte welkom. U hoeft zich hiervoor niet op te geven.

Excursie Crematorium/Uitvaartcentrum SNEEK.

Wanneer: 11 februari om 14.30 uur

Waar: 14.30 uur aanwezig zijn op Harinxmalaan 1 in Sneek.

We gaan we op excursie naar het uitvaartcentrum/ Crematorium Sneek. U moet zich hiervoor opgeven bij Lies 0614452977 of Lenie 0636181342.

Lenie ten Have, activiteitencommissie KBO

NIEUWS KVG SNEEK

Donderdag 20 februari in het Martinushuis aanvang 14.30 uur.

KLASINA SEINTRA

Elfsteden winnares Klasina Seinstra vertelt haar verhaal over de belevenissen tijdens de Elfstedentocht van 1997. Hoe haar schaatscarrière begon, het natuurijs, de tocht en wat erna gebeurde. Ze neemt ons mee in haar belevenissen, zodat de ijspegels aan het plafond hangen.



Lenie ten Have, KVG Sneek, secr.

EVENSONG

Zondag 26 januari 16:00 uur Martinikerk

Martini Koorschool Sneek brengt Choral Evensong



MJKS
Martini Jongenskoor Sneek

MartiniKoorschool Sneek brengt elke maand een Choral Evensong. Deze vindt plaats op zondag 26 januari om 16:00 uur in de PKN Martinikerk en is onder leiding van Gerard van Beijeren. De toegang is gratis en na afloop is er een collecte.

Het MKS bestuur en artistiek leider.

KOFFIEOCHTEND

Dinsdag 4 februari is er weer een koffieochtend.



Na de H.Mis van 8.45 uur staat er een lekker kopje koffie/thee voor u klaar in het Martinushuis. Wilt u even gezellig bij praten dan bent u van harte welkom.

VOEDSELBANK: Van delen wordt niemand arm...

Iedere tweede weekend van de maand is er een inzameling van houdbare producten voor de voedselbank. Daarom staat in het weekend van 7, 8 en 9 februari de bak weer in de hal van de kerk. Bedankt voor uw bijdragen van de vorige maand. Idee tip: Broodbeleg zoals jam, pindakaas, chocoladepasta, appelstroop of stroop. Houdbare melk, pakjes soep maar alle houdbare producten zijn welkom.



LET U WEL OP DE HOUDBAARHEIDS DATA ?

Diaconie St. Antonius van Padua. *Opdat wij elkaar niet vergeten.*

Uit GrootSneek: Pastoor Peter van der Weide ontvangt Zilveren Kerstbal

*Tijdens het jaarlijkse oliebollenconcert van Folkloor Rolling Home, zaterdag 28 dec jl. in de Martinikerk, werd de Zilveren Kerstbal 2024 uitgereikt aan pastoor Peter van der Weide. Dit jaar was pastoor Peter van der Weide van de St. Antonius van Paduaparochie van Sneek-Blauwhuis-Reahûs-Heeg de gelukkige. Hij ontving de onderscheiding voor zijn grote verdiensten op cultureel en muzikaal gebied in Sneek en omgeving. Het emotionele hoogtepunt volgde toen Van der Weide samen met Jan Kuipers het lied *You'll Never Walk Alone* ten gehore bracht, wat het publiek zichtbaar raakte.*



Het Heilig Jaar 2025 gaat met Kerstmis 2024 van start. Paus Franciscus heeft in de Sint-Pieterbasiliek in Rome de Heilige Deuren geopend, die zich daar bevinden. Deze gaan alléén tijdens een Heilig Jaar open en zijn alle andere jaren dichtgemetseld. Op zondag 29 december werd het Heilig Jaar geopend in alle bisdommen over de hele wereld, ook in de Nederlandse bisdommen. Elke bisschop opent dan het Jubeljaar voor zijn eigen bisdom.



Achtergronden bij het Heilig Jaar

Een Heilig Jaar of Jubeljaar is een groot internationaal evenement dat eens in de 25 jaar in de Rooms-Katholieke Kerk plaatsvindt. In dit jaar staan thema's als barmhartigheid, verzoening en vergeving van schulden centraal. Bij een Jubeljaar horen allerlei tradities, zoals een pelgrimstocht naar Rome en het passeren van de Heilige Deuren in de grote basilieken daar. Het vorige reguliere Jubeljaar was in 2000.

De traditie van Jubeljaren gaat terug tot het Oude Testament, waarin opgeroepen wordt om elk zevende jaar een sabbatjaar te houden. Na zeven keer zeven jaar (= 49) volgde in het vijftigste jaar een Jubeljaar. Het was een jaar om schulden kwijt te schelden, gronden aan de oorspronkelijke eigenaar terug te geven en om slaven vrij te laten. De naam 'Jubeljaar' komt van 'jobel' of 'yobel'. Dit is het Hebreeuwse woord voor de ramshoorn, waarmee in het oude Israël een 'jobeljaar' werd aangekondigd.



Meer informatie over de achtergronden van een Heilig Jaar en de activiteiten die in het kader van dat jaar in Nederland plaatsvinden, is te vinden op: jubeljaar2025.nl

ADRESSEN

Pastoor Drs. Peter van der Weide, Singel 64, 8601AL Sneek
pastoor@sintantoniusparochie.nl, 0515-412626
Pastor Drs. Lucas Foekema, Florencestraat 11, 8701 CH Bolsward
Lucas.foekema@gmail.com, 06 44290869
Parochieblad stantoniusbld@gmail.com (voor niet-lokale artikelen)
Facebook @sintantoniusparochie.nl
PCI: PCI-secretaris@sintantoniusparochie.nl, NL20RABO 0308 7202 37

Locatie Blauhús

St Vituskerk Vitusdyk 29, 8615 LN Blauhús
blauwhuis@sintantoniusparochie.nl
Sicco Rypma : 0515-579476
Parochieblad vitusklokje@hotmail.com
Bank kerk NL67RABO03087.20.458

Locatie Heeg

St Josephkerk Harinxmastrjitte 41 8621 BK Heeg
Mail: marjowezenberg@home.nl, 0515-444850
Parochieblad audi-gt@outlook.com
Bank kerk NL90 RABO 0326 1034 14
Onderhoud NL58 RABO 0359 5338 76

Locatie Reahûs

St Martinuskerk Slypsterwei 3 8737 JD Reahûs
Locatieraadreahus@gmail.com
Annemieke Duipmans 06-25209211
Parochieblad Karma.andringa@ziggo.nl, 0515-331580
Bank kerk NL64RABO0356100162
Restauratie NL08RABO0356155005

Locatie Sneek

St Martinuskerk Pastorie: Singel 64, 8601 AL Sneek, 0515-412626
Parochiesecretariaat: secr@sintantoniusparochie.nl
St Martinushuis Harinxmakade 12, 8601 AA Sneek,
martinushuis@hotmail.com, W. en B. Vogelvanger 06-23381227
Parochieblad Redactie parochiebladsneek@gmail.com, 0515-558585
Bezorging a.eekma@home.nl, 0515- 418889
Bank kerk NL02ABNA0482168706

Overige informatie: zie parochiegids en website: www.sintantoniusparochie.nl
Kopij inleveren t/m woensdag **12 februari** vóór 18.00 uur bij de lokale redactie.
De volgende bladen komen uit op **1 maart** en **5 april**.