

# Parochieblad

Sint Antonius

van Paduaparrochie

31 augustus 2024



## PASTORAAL WOORD



### ZINGEN IN DE KERK

‘Achter in de kerk, hoog tegen de gewelven, zingt het mannenkoor. Sonoor, gedragen en weldoorvoed rollen de bekende nooit begrepen woorden door het middenschip. Opeens maakt een stem zich los en zingt eenzaam verder. Aan de rilling in de kerk merk je dat het een geweldige boodschap is. Kobus, zeggen de mensen zacht, de kruidenier tegenover de stalhouderij van Drost. Zelfs het orgel houdt op met spelen, zoals ook in het circus de muziek plotseling dichtslaat als een salto ophanden is. Mooier nog vond ik een solo-jongensstem. Dat is zuiver muziek. Die jongen zong zoals helder water in een emmer staat, licht doorzichtig en rimpelloos. Kobus was zware Bourgogne, de jongensstem het kristallen glas’ Aldus Godfried Bomans in ‘Beminde gelovigen’, uitgegeven in 1970.

Wanneer je muzikaal gevoelig bent, zoals ondergetekende, dan doet muziek iets met je en zeker muziek in de kerk. Als kind had ik dat al. Ik heb wel meegemaakt dat wanneer er van boven-achter in de kerk mooie geluiden kwamen ik me automatisch omdraaide en een por in je rug kreeg met als boodschap: Vooruit kijken. Dáár is het te doen!

Vroeger had je de zogenaamde ‘stille’ Mis waarin niet gezongen werd en de Hoogmis waarin de zang van het kerkkoor de liturgie in soort van hemelse glans kon zetten. De aloude Gregoriaanse wisselende gezangen en de meerstemmige delen uit de geliefde Missen van Don Lorenzo Perosi, Hubert Cuijpers en Jan Nieland, om er maar een paar te noemen. Het kerkvolk beneden zweeg en werd niet geacht mee te zingen, maar al biddend zich aan te sluiten bij wat er gezongen werd. Begrepen de zangers dat zelf ook? Ik waag dit te betwijfelen alhoewel men zich goed bewust was van wat hoorde bij de tijd van het kerkelijk jaar. Zodra het Rorate Coeli klonk wist een ieder dat het Advent was en wanneer na de veertig daagse Vasten het Alleluja in de ellenlange Paaswake, driemaal een toontje hoger, door de priester werd aangeheven wist een ieder dat de Heer waarlijk was op gestaan! En nu wordt er gelukkig nog steeds gezongen, in alle talen, Latijn, Nederlands, Engels, Frans en Fries. Door het koor, door de vierende gemeenschap, in afwisseling en samen met als doel de menselijke ziel op te tillen en het vaak onzegbare, door de zang binnen te laten komen. In Sneek bestaat het Sint Caeciliakoor honderd jaar. Samen zingen verbindt, stimuleert, geeft ruimte aan emoties, is een balsem voor de ziel. Dank aan allen die dit doen en hebben gedaan! Ach wie zei ook al weer dat zingen dubbel bidden is! Wordt dus lid van een koor. U weet niet wat u overkomt en wat het met mensen kan doen. Goddelijk gewoon!

Pastoor Peter van der Weide

# PAROCHIEBERICHTEN



## VREDESWEEK 14 T/M 22 SEPTEMBER

Het thema van de Vredesweek is Samen voor Vrede. Nu! Vrede kun je niet afdwingen, maar het thema geeft wel aan hoe dringend het nu is dat er echt vrede komt. Overal. Het thema geeft ook onmacht aan. Wij kunnen wel vrede willen en de mensen in oorlogsgebieden willen het nóg meer. Toch zijn er kennelijk machten en krachten die helemaal geen vrede willen. Dat is frustrerend. Wat kunnen wij daar tegenoverstellen? We kunnen bidden, elke dag weer. We kunnen in het klein ook zorgen voor vrede in onze eigen omgeving én we kunnen meedoen aan een of meer activiteiten die PAX heeft georganiseerd ([www.paxvoorvrede.nl](http://www.paxvoorvrede.nl)).



## ONTMOETINGS DAG IN HEERENVEEN

voor mensen die hun partner hebben verloren

De diocesane werkgroep Partnerverlies van het Bisdom Groningen-Leeuwarden organiseert elk half jaar in een andere regio een Ontmoetingsdag voor mensen, die hun partner door de dood hebben verloren. De ontmoetingsdag is dit najaar op DONDERDAG 17 oktober 2024 van 10-15.30 uur in de parochiezaal te Heerenveen (adres: ontmoetingscentrum 't Skûtsje, Crackstraat 1, 8441 ES Heerenveen.)

Het ontmoeten van elkaar staat deze dag voorop, omdat gesprekken met mensen die een soortgelijke ervaring hebben heel waardevol en helend kan zijn.

Pastoraal werker Wiebe Mulder, voorzitter van de werkgroep, vertelt iets over het omgaan met verlies en rouw, ook in het perspectief van het geloof. Hij zal ook stilstaan bij de plaats die God daarbij inneemt. De dag wordt afgesloten met een korte gebedsviering.

Voor koffie/thee en een lunch is gezorgd. We verwachten van u een bijdrage in de kosten van € 12,00. Desgewenst kunt u iemand uit uw omgeving meenemen.



Voor opgave (tot 9 oktober) en informatie over vervoer kunt u contact opnemen met mw. L. Winter 050-4065888, [l.winter@bisdomgl.nl](mailto:l.winter@bisdomgl.nl)

Voor meer informatie kunt u bellen met mw. M.H.A. Steen-Blom 0516-850820, dhr. T. Groen 0527-202535, mw. M.G. Scholte Aalbes-Schomaker 06-50297434, dh. H.J.M. Steentjes 06-50462220. Na opgave ontvangt u rond 10 oktober 2024 een programma en verdere informatie over de ontmoetingsdag.

Beste medeparochianen van Sint Antonius van Paduaparochie



Terug van een heerlijke vakantie, schrijf ik u weer namens de PCI. Tijdens de vakantie voel ik dankbaarheid dat ik samen met mijn man op reis kan in een bus camper. Zelfvoorzienend en gezond en we ontmoeten veel andere wereldreizigers. Wat een rijkdom.

Ik ben me ook bewust dat het voor veel mensen niet haalbaar is.

Die vechten voor hun bestaanszekerheid. Ik heb het gezien tijdens mijn werk als jeugdbeschermer. Ouders hebben hun trots en zullen vechten voor hun kinderen ook al zag ik dat het een overlevingsstand was. Als ik werd vertrouwd dan konden we samen genieten dat er samen kleine stapjes werden gezet om de problemen aan te pakken. Dat kost wederzijds begrip en aandacht voor elkaar. We staan vaak á la minuut klaar met ons oordeel. Eigen schuld dat ze werkeloos is! Ga terug naar je eigen land horen we ook vaak. Ik geef mezelf ook vaak een tik op mijn vingers. Susan het gaat om je medemens! We redden het met elkaar, ben ik van overtuigd en ook mijn medebestuurders van de PCI.

We doen ons best om ons in te zetten voor onze medemens met een vraag om geholpen te worden van welke aard ook! Via de diaconie groep horen we een vraag voor een financiële bijdrage of het organiseren van een groepsactiviteit zodat mensen elkaar ontmoeten. Het woord zegt het al ONTMOETEN, niets MOET en het mag zodat we samen genieten. Vandaar de gezellige koffieochtenden in het Martinushuis.

Of dat iemand een beetje lucht krijgt in zijn financiële chaos door de hulp van een budgetmaat.

We hebben elkaar nodig. Hoe weet iemand nu hoe het is om bij de gemeente een uitkering aan te vragen? Als je een baan hebt, zoals de ambtenaar, dan ben je niet afhankelijk van een uitkering. Ook de gemeente wil leren van hun klanten. Zo vond ik bij de huisarts de Kansbrief 2024 van de gemeente Súdwest-Fryslân. In de Kansbrief staat een overzicht van de regelingen en organisaties die je kan helpen als je een laag inkomen hebt. Gebruik die KANS! Die ambtenaar is er voor jou en niet andersom! Toen we met veel vrijwilligers van gemeente, kerken en organisaties, om in enkele wijken van Sneek huis aan huis de Kanskaart te brengen, die gelijk is aan de Kansbrief 2024. De gemeente leert ook en wil iedere burger bereiken die afhankelijk is van die regelingen.

Voorheen werd die informatie huis aan huis verspreid en nu op plekken gelegd waar veel mensen komen. Ook achter in de kerk hangen vaak affiches met informatie.

Namens de PCI wens ik u/jou en jullie, na de Sneekweek, nog veel zon en vooral warmte van mensen. Zijn er zorgen rond uw gezondheid dan wens ik u sterkte en een goede ZORG toe.

Mocht u vragen hebben voor de PCI stel ze gerust.

Groetnis fan Susan ten Kate-Brattinga namens de PCI leden.

# LOCATIE BLAUHÚS



## VIERINGEN

**Zaterdag 31 augustus 2024**

**Reünie Viering**  
**20.00** **100 jaar Gregoriusschool, 75 jaar Blauhús**  
o.l.v. pastoor Peter van der Weide en pastor Lucas Foekema  
m.m.v. Gelegenheidskoor en blazers ensemble  
Lectoren: leden reünie commissie  
Misdienaars Iris en Jeske. Acoliet Jan Landman  
Koster John Weel

**Deurcollecte: MIVA**

Intenties:  
Epke en Bep Leenstra-de Boer  
Familie van der Weij  
Antoon Popma

**Donderdag 5 september** 's Avonds kerkelijk huwelijk Voorberg-Dunning

**Vrijdag 6 september.** 's Morgens startviering met Gregoriusschool

**Zondag 8 september**

09.30 Woord- en Communieviering o.l.v. pastor Foekema  
Met Kinderwoorddienst.  
M.m.v St Ceciliakoor  
Lector Marieke Brandsma  
Misdienaar Hendrik en Siepje  
Koster Sicco Rypma

Intenties:  
Overleden familie van der Meer  
Ouders van der Meulen-Melchers  
Tjeerd Haarsma (jaargetijde)

**Zaterdag 14 september Monumentendag. Viering 'onder de bomen'.**

**19.00** Woord- en Communieviering o.l.v. pastor Foekema  
m.m.v. St. Ceciliakoor en blazers ensemble  
Lector Maria Zonderland  
Misdienaar Elbrich en Oane. Acoliet Jan  
Koster John Weel

Intenties:  
Willem Kroon,  
Jan en Martha Hoekstra-Bouma  
Overledenen familie Wybenga-Bulle

## **Zondag 22 september**

09.30 Woord- en Communieviering o.l.v. pastor Foekema  
m.m.v. St. Ceciliakoor  
Lector Berber Witteveen  
Misdienaar Iris en Jeske  
Koster Jan Landman  
Intenties:  
Sikke Mebius Brandsma  
Hinke Kroon-Zijlstra

## **Zaterdag 28 september**

19.30 Woord- en Communieviering o.l.v. pastor Foekema  
m.m.v. St. Ceciliakoor  
Lector Lisa Brandsma  
Acoliet Jan Landman  
Koster André Brandsma  
Intenties:  
Overleden ouders Ydema- Flapper  
Sikke en Marie Rijpma-Smeding en overleden familie  
Harmen Witteveen

---

## **Uw dierbaren herdenken**

U kunt met een misintentie overleden dierbaren herdenken tijdens een viering in onze kerk. We bidden dan voor deze persoon(en) tijdens de voorbeden. Na de viering kunnen we u en uw familie, als u dat wil, koffie aanbieden in de pastorie. Voor vrijblijvende informatie:

Locatieraad Sint Vitus [blauwhuis@sintantoniuseroche.nl](mailto:blauwhuis@sintantoniuseroche.nl) T 06 3890 9704

---

## **Us agenda**

- Sneon 31 augustus 20.00 oere Feestelike Reuny Fiering mei pastoar vd Weide, Pastor Foekema, gelegenheidskoar, blazersensemble en fansels alle reunisten.
- Sneon 14 septimber Uutfestival, Monumentendei en Fiering ûnder de beammen.
- We fergaderje wer op moandei 16 septimber 19.30 oere yn de pastorie

Sint Vitus Lokaasjeried T 06 3890 9704

## **Uitnodiging & Programma Uitfestival zaterdag 14 september 2024**

Pûrgeskikt foar alle leeftiden

### **09.30 uur Pastorietuin**

- Koffie, thee of limonade met wat lekkers op het tuinterras
- Objecten van oud hout en ijzer
- Decor-schilderen met grote kwasten
- Informatie en decoraties zorg- en leerbedrijf Op 'e Timpe
- Kunst
- Verrassende Pastorieopruiming
- IJscokar
- Antieke auto en trekker als hobby
- En meer ...

### **10.30 uur Jong Advendo in de grote pastorietuin**

- Optreden van drum- en showfanfare Jong Advendo. Bekend van taptoes, corso's en streetparades. Ze traden onlangs nog op in San Felice sul Panaro en Modena in Italië en zijn ook nog eens op de NK show junior in Hoofddorp 'English Kampioen' geworden.

### **11.00 uur Sint Vituskerk Afwisselend programma met**

- Jeugdorkest Nij Kabaal
- Vitus Visites, korte filmpjes
- 'Wêr wurde jó bliid fan'?!
- Catwalk optredens
- En dat alles voor het decor wat in de tuin gemaakt is.

### **11.55 - 12.00 uur 🎵 Slotstuk 🎵**

- Door alle deelnemers en publiek in de Sint Vituskerk,
- Onder leiding van dirigente Jeanette Valkema

Bij slecht weer is het tuinprogramma binnen.

Oant sjen op sneon 14 septimber !

Organisaasje: Jeanette Valkema,  
Lucas Foekema en Sicco Rypma



## Hoogfeest van Maria Tenhemel opneming.

Ook dit jaar werd er op 15 augustus in Blauwhuis en Greonterp Maria Tenhemel opneming gevierd en werd maria-vereerder Gerard Reve herdacht.

's Middags waren er lezingen, na de bloemlegging bij het Maria altaar. Pastoor Peter van der Weide zong bij het grote orgel het Ave Maria van Franz Schubert.

De latijnse tekst bij het Mariaaltaar luidt: *'Electa ut sol, pulchra ut luna'* | *Stralend als de zon, mooi als de maan.* Het programma werd, hoe toepasselijk, met stralende zon voortgezet bij de klokkentoren in Greonterp.

De ruim 120 bezoekers werden hier ontvangen met rode wijn en water. Ook hier werd uit brieven en gedichten voorgedragen.

Na een korte pauze in café De Freonskip in Blauwhuis is het programma afgesloten met een plechtige Maria Ten Hemelopneming mis onder leiding van pastoor Peter van der Weide. M.m.v. misdinaars, acoliet, koster, veertig koppig koor, dirigent en organist. En samen met parochianen uit de gehele Sint Antonius van Padua parochie, werd het een waar Hoogfeest.



*Koor, glas-in-lood raam 'maria ten hemel opneming', bloemen en maria-altaar.*

Sint Vitus locatieraad



## COLLECTES SINT VITUSKERK

Juli 2024 € 211,86

---

### Kopij voor het volgende parochieblad

Uiterste INLEVERDATUM: vitusklokje@hotmail.com

11-09-2024 >> verschijnt op 24-09-2024  
09-10-2024 >> verschijnt op 22-10-2024  
06-11-2024 >> verschijnt op 19-11-2024  
Of in de brievenbus van de pastorie

---



### EVA NIJS

Frouegroep EVA Blauhús e.o.

Start har seizoen 2024-2025 op tiisdei 17 septimber 2024.

We ha wer in knap programma foar ús leden, mar ek leden binne altyd fan herte wolkom. 17 septimber;

‘Een pelgrimstocht die onvergetelijk is en een droom heeft waar gemaakt.’

Ald Blauhúster Carla Galama (fan Haye en Akke) en har partner Jelle Wesselius ha der 100 dagen oer dien om yn Santiago de Compostella te kommen.

Mei in PowerPoint presentaasje en ferhalen nimme hja ús mei op harren ‘dream’ reis.

Wolkom oan elts dy’t dit hjir belangstelling foar hat.

De seal fan de ‘Freonskip’ is iepen om 19.45 oere. It programma begjint om 20.00 oere.

Net leden betelje €4, oan entree. Dit is exkl. konsumpsjes.

It bestjoer; Hennie- Marieke- Brenda- Holkje.



mei.2018.10.20.18

## LOCATIE HEEG



### VIERINGEN

#### **Zondag 1 september Oecumenisch viering**

9.30 uur Dominee Warnar en Pastor Foekema

#### **Zaterdag 7 september**

19.30 uur Eucharistieviering, Pastoor P. v.d Weide

#### **Zondag 15 september**

9.30 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema

#### **Zaterdag 21 september**

19.30 uur Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide

#### **Zondag 29 september**

9.30 uur Woord- en Communieviering, Pastor L. Foekema

---

### **Oecumenisch viering**

De viering van 1 september, in het weekend van de Heechfeesten, is een oecumenische viering.

Ruim een jaar mochten we gebruik maken van de St. Josephkerk. Wat is het fijn dat de onderlinge banden goed zijn en we kunnen samenwerken. Deze zondag, twee weken voor we teruggaan naar de Haghakerk, vieren we oecumenisch. Met elkaar maken we er een mooie viering van, aanvang 9.30 uur.

Dominee Warnar

---

---

## Jozefmarkt

Traditioneel op de 1e zaterdag van Oktober is er weer een Jozefmarkt!

Op 5 Oktober om 13.00 gaan de hekken weer open en kun je je ogen uitkijken aan prachtige vondsten die je alleen op een rommelmarkt kunt aantreffen.

Om de jozefmarkt tot een groot succes te maken hebben we natuurlijk hulp nodig. Ook voor dit jaar zijn we weer op zoek naar vrijwilligers.

We zijn op verschillende momenten op zoek naar hulp: -

Donderdag (3 okt) in de avond om alvast de loods klaar te maken. -

Vrijdag (4 okt) in de ochtend en/of middag met het ophalen van de spullen in het dorp en op locatie om klaar te zetten. -

Zaterdagmiddag (5 okt) van 12.30-17.00 met de hulp van de verkoop. -

Zaterdag na 17.00 om te helpen met opruimen.

-Maandag (7 okt.) overdag om te helpen met de laatste spullen opruimen en wegbrengen.

Alle hulp is welkom! Ook al kun je maar een paar uurtjes. Je mag je aanmelden bij Coby via de mail op [talsmaheeg@outlook.com](mailto:talsmaheeg@outlook.com).

Groeten van de Jozefmarktcommissie

---

## Terugblik op de boerderijviering van 7 juli 2024.

De weergoden waren ons gunstig gezind zodat het droog was om op de Burd naar de boerderij van Herman en Cilia Rijpma te komen. In de schuur zagen we vele zwaluwen. Het was een komen en gaan naar de vele nesten. Hoe was dat spreekwoord ook al weer? 1 zwaluw maakt geen zomer. Gelukkig hebben we verscheidene gezien, dus we hebben een mooie zomer voor de boeg.

In de stal tussen het jongvee werden de voorbereidingen getroffen voor de viering.

En het spreekwoord vele handen maken licht werk (lees minder werk) ging ook hier op.



Het thema van deze viering was, wie zaait zal oogsten.

Vele parochianen waren aanwezig bij deze mooie viering waar het koor af en toe versterkt werd door het jongvee.



# LOCATIE REAHÛS



## VIERINGEN

### **Zondag 1 september 22<sup>ste</sup> zondag door het jaar**

9.30 uur Eucharistieviering met Pastoor van der Weide  
Lector: Jetze Collecte: Karel

Intenties Fam. Bleeker- van Lierop kinderen en kleinkinderen, Tjerkje Huitema en fam. Andries en Regina Siemensma- van der Weij, Minne en Sybrich Poelsma- Aukes, Leo en Marijke Otte- Brandsma, Tom. Slooter.

### **Zaterdag 7 september 23<sup>ste</sup> zondag door het jaar**

19.30 uur Woord en communieviering met Pastor Foekema  
Lector: Karel Collecte: Ida

Intenties Jaardienst Lydia Altenburg- Brandsma, Klaas en Agatha Bootsma- Zonderland, Tinus Hoekstra, Bonnie Bootsma, Anne en Baukje Bootsma- de Jong, Hyltje en Annie Brandsma-Altenburg

### **Zondag 15 september 24<sup>ste</sup> zondag door het jaar**

9.30 uur Viering van de Eucharistie met Pastoor van der Weide  
Lector: Rein Collecte: Karel

Intenties Leny van Balen -van der Werf, Corrie Altenburg-Damsma, Clazien Brandsma-Ketelaar, Tjerkje Huitema en familie.

### **Zaterdag 21 september 25<sup>ste</sup> zondag door het jaar**

19.30 Woord-en communieviering met Pastor Lucas Foekema  
Lector: Anneke Collecte: Ida

Intenties

Bauke Poelsma, Fam. Klaas Brandsma van der Werf,  
IJsbrand Galema en overl. fam, Huite en Trijntje Bootsma-  
de Jong, Fam. van der Hoff- Bouwhuis,  
fam. Rijpma -Witteveen.

---

## **DANK**

Hendrik Brandsma schrijft: ‘ *Ik wil jullie danken voor het meeleven tijdens en na het overlijden van Clazien. Het heeft ons erg gesteund. Bedankt.* ’

Fam. Hendrik Brandsma.

---

## **MIVA**

In het afgelegen Zambia zijn de afstanden erg groot. De jaarlijkse *Missie Verkeersmiddelen Aktie* probeert geld bij elkaar te halen voor het vervoer van kwetsbare mensen van en naar de ziekenhuizen in dat grote Afrikaanse land. In de folder leest u daarover meer.

## **Van harte aanbevolen**

# LOCATIE SNEEK



## VIERINGEN

### Zaterdag 31 augustus

Bonh. 19.00 Woord & Communieviering  
Intentie: Voor alle bewoners, Rein van der Werf, Wies  
Hooijschuur- van den Oever, Henk Brattinga

### Zondag 1 september -22<sup>e</sup> Zondag door het jaar- 100 jaar St. Caeciliakoor

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. het Sint Caeciliakoor  
Riam Bashir en Willem Nicolaij (L); Franclin Kubaran,  
Anton Bod, Maureen van Groenestein, en Eline Schickenberg  
Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle  
parochianen, voor ons 100- jarige Sint Caeciliakoor, voor alle  
leden en overleden leden, dirigenten en organisten, Gerard  
Visser, Kees Silvius, uit dankbaarheid, Leo Potma en onze  
dochter Karin, familie Ringnalda en Landskroon, Leo Boot,  
Bertus Uit Oude Groeneveld, Harrie Diekstra, Rein en Annie  
van der Vliet- Tigchelaar, Janny Dijkstra-Poiesz, zuster  
Alberto Middelkoop, familie Brenninkmeijer-Sandfort, Kees  
en Rina Silvius - Griffioen, oud pastoor pater Leo van Ulden,  
Marian Fijlstra- van Ruiten, Diny Hergarden, Fea van der  
Meulen- von der Heide, Docus en Margaretha van der Vliet-  
de Vries, Dirk Huitema, voor een overledene

### Maandag 2 september

Bonh 09.15 Eucharistieviering  
Intentie: Johanna Catharina Mensink- te Wierik, Annie  
Meijer-de Vries, zuster Theodora Dierkes

### Dinsdag 3 september – H. Gregorius de Grote, paus en kerkleraar,

Kerk 08.45 Eucharistieviering  
Intentie: Voor allen die zich inzetten voor de kerkmuziek in  
onze parochie, Johannes Jozef en Anna Maria Bouwhuis-  
Huizinga, Mieke van der Zee- Thibaudier, zuster Antonia  
Grootestroek

### Woensdag 4 september

Bonh 09.15 Eucharistieviering  
Intentie: Uit dankbaarheid b.g.v. een 80e verjaardag, Sjoerd  
en Riek Hamersma- van der Horst, Lyda Koot-Groen,  
overleden familie Vallinga-Siemonsma

### **Donderdag 5 september**

Kerk 08.45 Eucharistieviering  
Intentie: Zuster Antoine Leechburg-Auwers

### **Vrijdag 6 september -1<sup>e</sup> Vrijdag van de maand**

Kerk 19.00 Eucharistieviering  
Intentie: Ter ere van het H. Hart van Jezus, de zieken van de parochie, zusterManetta van Zuijlen zuster Johanny Mentink

### **Zaterdag 7 september**

Ielânen 10.00 Eucharistieviering  
Intentie: Voor alle bewoners, Jogemien Huiting, Pier Ruiten,  
Marga Lotstra-Eg

### **Zondag 8 september -23<sup>e</sup> Zondag door het jaar**

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. Intermezzo  
Lukas Huitema (L); Ariana , Fabiola en Rosmari Alberda (A)  
Intentie: Voor het tijdelijk en en geestelijk welzijn van alle parochianen, Sietse, Siebrand en Thea Altena, uit dankbaarheid voor Thea en Wiebe Gerritsma-van der Weide b.g.v. hun 25 jarig huwelijksjubileum, Johannes Martinus, Truus en Wico Luinstra, Hessel Hanzen, Mien Dierkes, Janke Bouwhuis-Feenstra, Tinus en Janny van der Weide-Stornebrink en zoon Dick,, Frans en Betsy Verbeek-  
Voorbraak, Dirk Huitema  
*Kinderwoorddienst*

### **Maandag 9 september**

Bonh 09.15 Eucharistieviering  
Intentie: Tiny en Jo Andringa,, Pe Miedema, Tine van der Pol-Zijlstra

### **Dinsdag 10 september**

Kerk 08.45 Eucharistieviering  
Intentie: Overleden ouders Yedema-Tel

### **Woensdag 11 september**

Bonh 09.15 Eucharistieviering  
Intentie: Piet Bootsma, Anno Bootsma, Familie Potma-Silvius, Familie Bootsma-de Jong, Andries en Jetske Brouwer-Melchers

### **Donderdag 12 september**

Kerk 08.45 Eucharistieviering  
Intentie: Bij de verjaardag van Maria Drabbe

### **Vrijdag 13 september – H. Johannes Chrysostomus, bisschop en kerkleraar**

Kerk 19.00 Eucharistieviering. Intentie: Bij de huwelijks herdenking van het echtpaar P. Drabbe



**Zaterdag 14 september – Feest van Kruisverheffing, begin Vredesweek**

Bonh. 19.00 Eucharistieviering  
Intentie: Voor alle bewoners, voor de vrede bij het begin van de Vredesweek, Rein van de Werf, Cile Hettinga, Ester Haarsma-Konst, Jan Brouwer en overleden familie Brouwer-Pelsma, Nel Rentmeester, Tine van der Pol-Zijlstra

**Zondag 15 september -24<sup>e</sup> Zondag door het jaar**

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. de Vrouwenschola Eeke Slart (L); Henk en Marije Elzinga (A)  
Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle parochianen, voor de vrede, verleden ouders en familie Smit-Negenman, Henk Meijer, bij de herdenking v.e. trouwdag, voor overleden familie, zuster Gudule Jansen, Nicolaas Bonifatius Boekema en echtgenote, pater Henk Brouwer en Ingrid v.d. Krogt, Miep Hamersma-van der Leeuw, Wietske de Groes-Altensburg, Lenie Uijtdewilligen-Neervoort en haar dochter Leneke, Pastoor Hein Hunink en Riek Klomp, Dirk Huitema  
*Kinderwoorddienst*

**Maandag 16 september – HH. Cornelius, paus en Cyprianus, bisschop, martelaren**

Bonh 09.15 Eucharistieviering  
Intentie: Voor de vrede, Fien Landman - Slippens, Joop Modderman

**Dinsdag 17 september**

Kerk 08.45 Eucharistieviering  
Intentie: Voor de vrede, bij de huwelijksherdenking van het echtpaar A. Barnhoorn-Drabbe

**Woensdag 18 september**

Bonh 09.15 Eucharistieviering  
Intentie: Voor de vrede, Antonius Bernardus Mensink, familie Mulder-van der Horst en Johan Mulder, Marijke Mulder en zoon Erik Jan, Rie Tromp-Vonk, Cor v.d. Linden

**Donderdag 19 september**

Kerk 08.45 Eucharistieviering  
Intentie: Voor de vrede, familie Flapper-Brouwer

**Vrijdag 20 september –HH. Andreas Kim Taegõn, priester en Paulus Chõng Hasang en gezellen, martelaren**

Kerk 19.00 Eucharistieviering  
Intentie: Voor de vrede, pater Rieks Andela

**Zaterdag 21 september – Feest van de H. Matteüs, apostel en evangelist**

Ielân 10.00 Eucharistieviering  
Intentie: Voor de vrede, voor alle bewoners, Betty Broekhaar, Julia Kerkelaar, Yvonne van Schagen-Paddenburg, Jan Gerrit Maurits Melchers, Jan en Corry Bouma- van Gool

**Zondag 22 september -25° Zondag door het jaar**

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. het Sint Caeciliakoor  
Anneke Silvius (L); Chris Seinen en Albert Alberda (A)  
Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle parochianen, voor de vrede, overleden familie Brenninkmeijer-Bürger, ter intentie van Tjerk en Fia de Blaauw-Konst en Julia de Blaauw, Willy Ringnalda – Landskroon, Paul en Diana Haaze – Harteveld, overleden ouders Schoof-Middeleweerd, Jan en Riet van Campenhout-Middelweerd, Leo Boot, familie Aukes-Stockmann, Henk en Sabina Andela-Brouwer, de overledenen van de familie Wierdsma, Jan de Bruin, Louise Wierdsma- de Bruin, Wim en Tecla van der Heijden – Hoekstra  
*Kinderwoorddienst*

**Maandag 23 september – H. Pater Pio**

Bonh 09.15 Eucharistieviering  
Intentie: Regina ver Meer-Gaarman, Ernesto Andriol en overleden familie

**Dinsdag 24 september**

Kerk 08.45 Eucharistieviering  
Intentie: Voor onze moeder en schoonmoeder Rinske Arema-Bergsma, Conrelis Frederikus en Lenny Damwijk-Motta en Ely Damwijk

**Woensdag 25 september**

Bonh 09.15 Eucharistieviering  
Intentie: Sjoerd en Riek Hamersma- van der Horst, Annie Meijer- de Vries

**Donderdag 26 september**

Kerk 08.45 Eucharistieviering  
Intentie: Edward Renee Matitawaer, Joan Grace Matitawaer, Willy Benninger

**Vrijdag 27 september -. H. Vincentius a Paulo**

Kerk 19.00 Eucharistieviering  
Intentie: Voor allen die zich in zetten voor de diakonie in onze gemeenschap en stad, overleden ouders en familie, Jan en Regina v.d. Berg-Hoekstra, Jaap de Backker

## COLLECTE

Zondag 07 juli € 284,71  
Zondag 21 juli € 221,35  
Zondag 04 augustus € 265,00

Zondag 14 juli € 229,45  
Zondag 28 juli € 382,90  
Zondag 11 augustus € 214,95



Veel dank voor alle goede gaven via de mandjes, QR-Code en betaalzuil voor onze kerk en gemeenschap!

## QR code Collecte

Er zijn op dit moment diverse mogelijkheden om uw collecte bijdrage te verzilveren nl.

- Via de fysieke collecte in de kerk
- Via de betaalzuil in de kerk



Daar voegen we nu aan toe de mogelijkheid om middels bijgaand QR code uw collecte bijdrage over te maken.

Uw bijdrage blijft anoniem maar op uw eigen bankrekening wordt uw bijdrage expliciet vermeld.

De QR code collecte wordt voortaan standaard opgenomen in het parochieblad.

De locatieraad

---

## AGENDA

Dinsdag 3 september	08.45	Koffieochtend na de H. Mis
Woensdag 4 september	14.00	Leerhuis in de pastorie
Dinsdag 17 september	19.30	KVG Theatrale vertelling

---

## LIEF EN LEED

### 25 JAAR GETROUWD



Op zondag 8 september gedenken Wiebe Gerritsma en Thea van der Weide dat ze 25 jaar geleden elkaar het ja-woord gaven. We feliciteren hen en wensen hen veel geluk en Zegen toe in verbondenheid met al hun dierbaren.

## IN MEMORIAM JOKE BALJET-GROOSMAN



Joke werd geboren op 26 oktober 1927 in Middelburg. Bij het H. Doopsel ontving zij de namen Joanna Paulina. Zij overleed voorzien van het Sacrament der Zieken op 5 juli 2024 in Talma State te Heeg. Op donderdag 11 juli hebben we de goede God gedankt voor haar leven in de St. Martinuskerk. Aansluitend volgde de crematie in besloten kring.

Joke, geboren in het Middelbrug van vóór de Tweede Wereldoorlog met het toen nog ongeschonden stadscentrum met o.a. het mooiste stadhuis van Nederland en de abdij met de Lange Jan. Daar op de lagere school leerde zij een jongetje kennen Piet Baljet met wie ze later 68 jaar lang lief en leed zou delen. Ondanks de indrukwekkende gebeurtenissen tijdens de 2<sup>e</sup> wereldoorlog op Walcheren en het vroegtijdig overlijden van haar vader kende Joke al vroeg verdriet, maar was zij niet ongelukkig. Ze had iets veerkrachtigs en taais wat haar hele leven lang bij haar is gebleven. Ze was op haar manier dapper, betrokken en zorgzaam en ze had ook iets zonnigs over zich. Ik moest daarbij denken aan het liedje ‘Zomer in Zeeland’ van Saskia en Serge! Dat zag je al in huis. Geen tierelantijnen, maar wel stijl. Joke was van nature zorgzaam en gastvrij, maar ook trouw in haar contacten, sociaal en betrokken. Ze had een goed gevoel voor humor en was ook leergierig tot het laatst toe. Van deze viering heeft ze gezegd dat allemaal niet te lang mocht duren en vooral de verhalen niet! Het moest een dankviering zijn omdat het mooi was geweest en dankbaarheid is nog steeds het geheugen van het hart. Met vaste hand bestierde zij huishouden en bracht de kinderen gevoel voor taal en muziek bij en bleef ze op de voet volgen zoals later ook de klein- en achterkleinkinderen. Ook wist ze bindend op te treden zodat ook ik eens bij haar na het overlijden van Piet in 2021 gast aan tafel was samen met de bovenbuurman Fred Baerveld! Joke dacht: ‘Fred alleen, pastoor alleen, samen aan één tafel!’ Och, hoe is de Kerk indertijd ook weer begonnen!

Joke, we houden het op jouw verzoek kort want het zit niet in de lengte maar in de geest die ervan uitgaat. Toen ik haar de Ziekenzalving gaf zei Joke met een twinkeling in de ogen en een licht blosje op wangen: ‘Het is mooi geweest. Ik heb een mooi leven geleid!’ Moge alles wat zij uit liefde hebt gedaan verder gaan in- en door al haar dierbaren en voortleven in en bij de God die haar jeugd heeft verblijd en die haar tot in het 96<sup>e</sup> levensjaar zo’n blijmoedige uitstraling heeft gegeven. Dank daarvoor. Het is mooi geweest! Joke, rust zacht en Adieu.

**Pastoor Peter van der Weide**

## IN MEMORIAM REINOLDUS THEODORUS VAN DER WERF



Op woensdag 17 Juli namen we vanuit de kapel van het Bonifatiushuis dankbaar afscheid van Rein van der Werf. Rein komt oorspronkelijk uit Balk. Daar liggen zijn eerste schreden. Gedoopt in de Ludgeruskerk op 17 januari 1933. Hij groeit op in het grote gezin van de Werf. Rein is de op een na jongste van de kinderen. En ach, het zal thuis vast en zeker geen vetpot geweest zijn, het zijn de crisisjaren, de oorlogsjaren. Maar met samen delen en er zijn voor elkaar, kom je ver. Zo krijgt hij het dan mee op zijn levensreis. Later zal het gezin verhuizen naar buiten Balk en nog weer later naar Sneek, naar de Emmastraat. Zo'n huis met 2 slaapkamers en de rest sliep boven op zolder. Maar het kon er allemaal. En dat huis aan de Emmastraat bleef voor hem nog lang het thuishonk. Hij had het er goed, met heit en mem en later alleen met mem. En wat hem dan typeerde, het vaste ritme met alles op uur en tijd. Dat vaste patroon. Hij werkte bij het bouwbedrijf. Een prima baas. Hij kon er goed mee opschieten. Naast het werk mocht Rein ook graag fietsen; de Elfstedentocht heeft hij ettelijke keren gefietst. Maar hij was ook vrijwilliger bij de Elfmerentocht. Hij hield van de natuur en die mooie wereld buiten. Op gezette tijden de mondharmonica en hij mocht ook graag mooie dingen maken. Wat zijn ogen zagen, konden zijn handen maken; hele mooie model-molens of houten speelgoed. Hij zal er menigeen gelukkig mee gemaakt hebben. Rein was ook een familieman. Graag kwam hij langs op de vaste tijden. Of het Sinterklaasvieren in de familie en Kerstmis.

Ook bij kerk was hij vrijwilliger. De kerstbomengroep maar ook het sneeuwuimen, dan was hij echt in zijn element. Toen mem kwam te overlijden heeft Rein ook nog een tijd op de Thorbecke-straat gewoond. Ook in het Bonifatiushuis voelde hij zich erg thuis. En ook daar was hij dezelfde man: Altijd vriendelijk en behulpzaam, even mensen helpen met de rollator. Ook daar de bezoeken en de goede band met de familie. En ja, zo kwam hij ook altijd in de vieringen van de kapel. Tot het laatst was hij er op z'n vaste plaatsje. De gezondheid ging natuurlijk steeds wat verder achteruit. Maar toch was het schrikken toen dat plaatsje ineens leeg bleef. Op 12 Juli is Rein overleden, het was goed zo, 91 jaar aan verhalen en ervaringen en herinneringen aan een lieve schoonbroer en omke, een lieve buurman en huisgenoot. Rein van der Werf zal heel erg gemist worden, een man die op zijn manier, in alle eenvoud een stukje vriendschap heeft laten zien en daardoor natuurlijk onvergetelijk. Maar zoals Rein zo graag mocht fietsen. Die weg door de prachtige fryske greiden naar de einder.

Zo hopen en bidden we dat die weg voor hem nu verder mag gaan naar waar hemel en aarde elkaar raken. Naar dat licht dat van God is. Dat Rein nu thuis mag zijn gekomen bij zijn heit en mem, bij broers en zusters en bij allen die hem zijn voorgedaan. Wij wensen allen met Rein verbonden heel veel kracht en sterkte toe.

**Pastor Lucas Foekema**

## IN MEMORIAM DIRK HUITEMA



Dirk werd geboren op 26 september 1944 in Woudsend. Hij overleed op 11 augustus 2024 te Sneek. Op zaterdag 17 augustus vond de gedachtenisviering plaats in Talitha Koem en aansluitend de teraardebestelling op onze RK Begraafplaats te Sneek.

Boven de rouwkaart van Dirk stond de volgende tekst:

Als golven ruisen in de nacht

draag je zachtjes voort.

Een man van staal en toewijding

die rust vond bij zijn woord.

Zijn liefde voor ons allen als een baken aan de kust,

vaarwel myn leave man, ùs heit en pake,

nu vind je eeuwige rust.

Dirk was een gedreven man die leefde voor zijn werk. Altijd was hij bezig. Als een rasecht schipperskind, is hij begonnen op de vaart. Daar leerde hij al vroeg wat hard werken en doorzetten betekenen.. Later aan de wal leerde hij Hendrina Rijpma kennen met wie hij in 1984 trouwde. Uit hun beider liefde werden vier kinderen geboren. Dirk begon na allerlei ervaringen een eigen zaak. Eerst achter huis in Sneek, later in Scharnegoutum en later, vanwege het steeds drukker worden en te klein worden, in een geheel nieuwe bedrijfsruimte in Joure, ‘Roestvrij Slijperij Huitema’.

Dirk had een sterke eigen wil en was graag eigen baas. Hij kon zeer aanwezig zijn. Als hij thuis was, was hij er voor het gezin. Verder was hij een liefhebber van schaatsen. In 1997 schaatste hij voor de derde keer de tocht der tochten. Ook mocht hij graag fietsen en bovenal korfballen tot het niet meer ging. In 2015 besloot Dirk het bedrijf te verkopen. Vanwege afnemende gezondheid van zijn vrouw gingen ze in het Wûmkeshûs wonen. De laatste tijd bracht Dirk vanwege zijn eigen gezondheid zelf door in de Ielânen waar hij trouwens een heel goede tijd heeft gehad. In viering hebben we het licht ontstoken van zijn altijd bezig zijn, zijn eigen mening, van zijn goede zorgen voor het gezin, zijn liefde voor het schaatsen, fietsen en korfballen, van zijn toch heel goede periode in de Ielânen, zijn liefde voor Hendrina en alle dierbaren, en het eeuwige licht dat hem nu voor altijd mag verlichten. Moge de liefde van deze ‘man van staal’, doorgaan in de harten van al zijn dierbaren en bij de goede God. Dirk, rust zacht en Adieu.

**Pastoor Peter van der Weide**

## AANBIDDING EN ROZENKRANS OP DE EERSTE VRIJDAG

Op de 1<sup>e</sup> vrijdag van de maand, vrijdag 6 september, zal er vanaf 18.30 uur tot 18.45 uur uitstelling zijn van het Allerheiligste met Rozenkransgebed op verzoek verzorgd door een gebedsgroep van enkele dames uit de parochie. Aansluitend wordt de Zegen gegeven en begint de Mis gewoon om 19.00 uur. Als u hier vanaf 18.30 uur aanwezig bij wilt zijn, bent u van harte welkom.



---

## KOFFIEOCHTEND



Dinsdag 3 september is er weer een koffieochtend.

Na de H.Mis van 8.45 uur staat er een lekker kopje koffie/thee voor u klaar in het Martinushuis. Wilt u even gezellig bij praten dan bent u van harte welkom.

Lenie

---

**VOEDSELBANK:** Van delen wordt niemand arm...

Iedere tweede weekend van de maand is er een inzameling van houdbare producten voor de voedselbank.

Daarom staat in het weekend van 6, 7, en 8 september de bak

weer in de hal van de kerk. Bedankt voor uw bijdragen van de vorig maand.

Idee tip: Broodbeleg zoals jam, pindakaas, chocoladepasta, appelstroop of stroop.

Houdbare melk, pakjes soep, maar alle houdbare producten zijn welkom.

LET U WEL OP DE HOUDBAARHEIDS DATA ?



Diaconie St. Antonius van Padua

Opdat wij elkaar niet vergeten.

---

## KVG NIEUWS



ELKAARS ANDERE....Pleidooi voor naïeve nieuwsgierigheid.

Een theatrale vertelling van Margriet Kemper en Froukje Reitsema.

Zestig jaar nadat zij buurmeisjes waren in Leeuwarden vertellen zij over de ontmoeting van een Indisch en een Fries-Gronings gezin in 2 splinternieuwe woningen. Leef mee en ontdek hoe nieuwsgierigheid, verbazing en verwondering het kunnen winnen van schrik en vooroordeel. Een ontroerend, verhelderend en vrolijk makend verhaal uit een andere tijd, met betekenis voor de tijd waarin wij nu leven. Koloniaal verleden,

slavernijgeschiedenis, vluchtelingenstromen, vreemdelingenangst, Black Lives Matter, nieuwkomersproblematiek en incl. denken zijn aan de orde van de dag. En altijd gaat het over mensen: de ander en ik, ik en de ander.  
Dinsdag 17 september om 19.30 uur  
Martinushuis.

Denkt u dit spreekt mij aan maar ben nog geen lid? Altijd welkom. Kosten 3 euro exclusief koffie/thee.  
Lenie ten Have  
Secr.

---

## **DIENST AAN HET WATER BIJ HET THEATER**

Op zondag 11 augustus werd om 13.00 uur een oecumenische viering, georganiseerd door de gezamenlijke Sneker kerken, gehouden aan het water bij het Theater. Deze viering was in Elvis Presley-stijl als thema: IF I CAN DREAM. Dit thema is gebaseerd op de gelijknamige song waarmee Elvis dominee Fred Omvlee Maarten Luther King wilde eren. Dominee Fred Omvlee werd begeleid door de jonge band vol conservatorium-muzikanten Rising Clouds. Enkele honderden mensen woonden de viering bij vanaf de waterkant of vanaf het water. De collecte voor het goede doel 'Het vergeten kind' bracht via de collecteponkjes en de QR-code € 1690,59 op, met dank aan de collectanten en de gevers. Of er in het komend jaar weer zo een viering gehouden kan worden valt nog te bezien, maar wordt zeker meegenomen in het komende beraad van de Sneker pastores. Met dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt. Wie weet zijn er bepaalde dromen door uitgekomen!

## **Pastoor Peter van der Weide**

---

### **OPROEP VAN HET SINT CAECILIAKOOR**



1 september 2024 bestaat het Sint Caeciliakoor 100 jaar. We gaan daar een mooi feest van maken. We beginnen op zondag 1 september om 11.00 uur met een hele feestelijke Eucharistieviering. Na de H. Mis houden we een receptie (hopelijk in de tuin van de pastorie) en is er een fototentoonstelling in het Sint Martinushuis. Zaterdag 7 september gaan we met zijn allen naar Oudenbosch waar we de Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara bezoeken. Daarna beginnen we weer aan een nieuw zangseizoen. Maar om ons koor draaiende te houden hebben we wel koorleden nodig vandaar deze oproep. Kom gerust eens langs dan kunt u horen en zien hoe wij repeteren maar ook hoe het is om samen te zingen. U bent nooit te oud om het te proberen.



We repeteren op woensdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur met tussendoor een pauze voor koffie of thee. Aarzel dus niet en neem die stap om eens te komen luisteren

Voor verdere informatie kunt u bellen met Tineke de Jager 0646014545 of Ans Hiemstra 0611063981

---

## ORGELCONCERT



Op maandag 9 september a.s. geeft Margreeth C. de Jong alweer het laatste orgelconcert in onze zomerorgelconcertserie op ons Maarschalkerweerd-orgel.



Zij speelt een programma met werken van Mendelssohn,

Franck, Langlais, Guimant en de Jong.

Margreeth de Jong (\*1961) sloot in 1986 haar studies aan het Rotterdams Conservatorium af met de diploma's Kerkmuziek, Docerend Musicus orgel en Uitvoerend Musicus orgel, gewaardeerd met de hoogste waardering. Zij specialiseerde zich vervolgens bij Guy Bovet in Zwitserland, alsmede bij Marie Louise Jaquet-Langlais aan de *Schola Cantorum* te Parijs, waar zij in 1988 de *Prix de Virtuosit * behaalde. In hetzelfde jaar behaalde ze eerste prijzen op internationale concoursen in Parijs en in Haarlem (C sar Franck-concours).

In 1994 werd zij vanwege haar verdiensten voor de Franse orgelcultuur door de *Soci t  Acad mique 'Arts – Sciences – Lettres'* te Parijs met de zilveren medaille onderscheiden. In 2012 werd zij door H.M. de Koningin benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In 2014 werd zij tot stadsorganist van Middelburg benoemd, waarmee in de Zeeuwse hoofdstad na twee eeuwen een oude traditie in ere werd hersteld.

Margreeth de Jong is kerkmusicus van de Nieuwe Kerk in Middelburg. Daarnaast is zij actief als componiste. Zij heeft voor orgel, koor, piano, solozang en orgel, orgel met verschillende instrumenten en voor strijkorkest geschreven. Haar composities zijn uitgegeven in Nederland, Duitsland, Zwitserland en in de USA. Zie <https://margreethdejong.nl>

Het concert begint om 20.00u, de toegang is € 9.00.

Na afloop staan de koffie en de thee voor u klaar.

## **BISDOMBERICHTEN:      AFSCHEID**



Op dinsdag 4 juni was ik bij de nuntius in Den Haag, mgr. Paul Tschang In-Nam. Hij deelde mij mee dat paus Franciscus mij had benoemd tot bisschop van Roermond. Twee dagen later belde hij al ongeduldig op en vroeg of ik wilde instemmen. Mijn antwoord is bekend. Op vrijdag 21 juni werd de benoeming officieel bekend gemaakt. Intussen zijn we twee maanden verder. Tussen de bedrijven door heb ik deze maanden kunnen nadenken over mijn periode als bisschop van Groningen – Leeuwarden en over wat mij te wachten staat in Limburg. Vele reacties en felicitaties hebben mij met dit bezinningsproces geholpen.

Op de allereerste plaats wil ik iedereen bedanken die mij heeft gefeliciteerd met deze benoeming, mondeling, telefonisch, via whatsapp, email of per post. Het was te veel om te beantwoorden, maar ik heb wel alles gelezen en dankbaar aanvaard.

Een periode van zeven jaren is gevoelsmatig niet lang. Ik ben er steeds van uit gegaan dat ik in Groningen mijn emeritaat zou halen, maar ik wist natuurlijk ook dat ik dan bijna 25 jaar uw bisschop zou zijn geweest, best heel lang. Ik heb met veel voldoening mijn ambt vervuld. Wat de vruchten ervan zijn zal de toekomst uitwijzen. Toch is dit afscheid wel een gelegenheid om na te denken over wat er in de afgelopen jaren is gebeurd.

We mogen constateren dat er in het algemeen een goede, open, hartelijke en vertrouwelijke sfeer is. Ik herinner mij bijzondere samenkomsten van priesters, diakens en pastoraal werkers, en ook persoonlijke gesprekken. Ik ben daar heel dankbaar voor, want voor deze groep heb ik me pastor gevoeld. Ook de ontmoetingen met de parochianen op gewone zondagen hebben mij steeds goed gedaan. De zondag vieren met de gelovigen in de parochie en daarbij het geloof verkondigen heb ik als een van mijn belangrijkste taken beschouwd.

Het werk met tieners en jongeren heeft in de afgelopen jaren een nieuwe impuls gekregen. Dat is de verdienste van een aantal innerlijk sterk gemotiveerde medewerkers. Het waren gezellige weekenden en avonden, en ik heb ook jongeren mogen zien groeien in het verlangen naar God, gebed, catechese en onderlinge vriendschap. Een goed aanbod creëert vraag. Jongeren verlangen naar een gewoon authentiek voorbeeld en zijn geïnteresseerd in het geloof. In zekere zin zijn het ook vriendschappelijke contacten geworden. Een heel eigen initiatief was de Family Tour. Mijn bedoeling was heel eenvoudig: gezinnen bij elkaar brengen voor de zondagse Eucharistie, catechese en ontmoeting. Langzaam heeft het zich ontwikkeld. Een goede sfeer is belangrijk voor het welslagen ervan.

Toen ik in 2017 in het bisdom kwam waren de fusieprocessen achter de rug. Een enkel oprichtingsdecreet heb ik nog getekend, maar het werk was gedaan, met dank aan de vorige bisschop en de bisdomstaf. Na deze ingrijpende periode konden en moesten we vervolgstappen zetten en zo werkten we toe naar een gebouwenbeleid. Het is op dit beleidsterrein dat ik met name het gevoel heb nog niet klaar te zijn. De eerste beslissingen zijn genomen, maar het proces moet wel doorgaan bij alle parochies.

Parochiebestuurders voelen de verantwoordelijkheid samen met de bisdomstaf om geloofsgemeenschappen voor de toekomst op te bouwen als plekken van hoop. Dit proces mag geen jaar stil liggen.

Een bijzonder onderwerp van de afgelopen jaren was het synodaal proces dat paus Franciscus in gang heeft gezet. Het begon in oktober 2021 en duurt voort tot oktober van dit jaar. Evenals de huidige synode over synodaliteit bestonden ook de vorige synodes over de jeugd en het gezin uit twee sessies. Bij deze synodes werd aan de bisdommen via enquêtes gevraagd om input. Het idee van een bredere consultatie is langzaam uitgebouwd en de paus heeft hier bewust naar toe gewerkt. Het is geen geheim dat ik aarzelend stond ten aanzien van deze aanpak. Het kan verworden tot een ventileren van allerlei meningen waarbij ik het gevoel heb dat ze niet voortkomen uit de goddelijke openbaring en vanuit het evangelie. We hebben geprobeerd dit in onze eigen bijeenkomsten te ondervangen door het gebruik van een Bijbeltekst, spreken vanuit de stilte, luisteren en gebed. Dan is het nog niet gemakkelijk om te onderscheiden wat van de Heilige Geest komt. Synodaliteit hoort bij onze katholieke Kerk en het is voor mij duidelijk dat het op een of andere manier vorm moet krijgen en ook al vorm gekregen heeft in onze overlegstructuren. Als we gezamenlijk een missie hebben, moeten we ook samen op weg gaan en samen kunnen nadenken.

Een hoogtepunt was de heiligverklaring van pater karmeliet Titus Brandsma in 2022. Het was een geweldig weekend met bijzondere vieringen en ontmoetingen. Sedertdien houden we de verering in ons bisdom levend in Bolsward en in Dokkum. Ook de hoogtijdagen rondom de H. Bonifatius in Dokkum en Fulda blijven mij bij.

We hebben de behoefte om de geloofsgemeenschappen op te bouwen en we nemen daartoe de nodige initiatieven. Omdat ik nu ‘moet’ vertrekken bekruipt mij het gevoel dat de bouw van het huis voortijdig stilvalt. Ook in de parochie kunt u zo’n gevoel krijgen als er iemand van de pastores de parochie verlaat, ziek wordt of elders wordt benoemd en er geen vervanging komt. We proberen te bouwen, we organiseren activiteiten en plotseling komt er een kink in de kabel. We lopen voortdurend achter de feiten aan zo lijkt het. De ontkerkelijking gaat namelijk door. De cijfers van kerkgang en sacramentenbediening zijn hard en confronterend. Maar het Koninkrijk van God is geen kwestie van aantallen. Het gaat om het mosterdzaadje dat groeit, het gist dat het hele brood doordesevend, het kleine geloof dat Christus aantreft in ons hart. Op een keer stelde Jezus de vraag: ‘Zal de Mensenzoon bij zijn komst het geloof op aarde vinden?’ (Evangelie van Lucas 18,8). Die confronterende vraag moet ons bezighouden. In de komende maanden zal ik weer andere mensen moeten leren kennen. Ik zie er een beetje tegenop. Er zullen veel mensen aan mij voorbijtrekken en het zal een tijd duren totdat ik iedereen (!) spontaan ken en herken. Dat proces van leren kennen, gaat opnieuw beginnen, terwijl het ‘vertrouwd zijn met’ voor een bisschop ook belangrijk is. Met dankbaarheid kijk ik terug op de afgelopen jaren waarin ik met u onze Kerk trouw heb kunnen dienen. Ik dank u voor uw vertrouwen en uw geloof. Ik wens u Gods zegen.



Groningen, hoogfeest van Maria Tenhemelopneming, 15 augustus 2024  
+ Ron van den Hout, Bisschop van Groningen – Leeuwarden

## ADRESSEN

Pastoor Drs. Peter van der Weide, Singel 64, 8601AL Sneek  
pastoor@sintantoniusparochie.nl, 0515-412626  
Pastor Drs. Lucas Foekema, Florencestraat 11, 8701 CH Bolsward  
Lucas.foekema@gmail.com, 06 44290869  
Parochieblad stantoniusbld@gmail.com (voor niet-lokale artikelen)  
Facebook @sintantoniusparochie.nl  
PCI: PCI-secretaris@sintantoniusparochie.nl, NL20RABO 0308 7202 37

### Locatie Blauhús

St Vituskerk Vitusdyk 29, 8615 LN Blauhús  
blauwhuis@sintantoniusparochie.nl  
Sicco Rypma : 0515-579476  
Parochieblad vitusklokje@hotmail.com  
Bank kerk NL67RABO03087.20.458

### Locatie Heeg

St Josephkerk Harinxmastrjitte 41 8621 BK Heeg  
Mail: marjowezenberg@home.nl, 0515-444850  
Parochieblad audi-gt@outlook.com  
Bank kerk NL90 RABO 0326 1034 14  
Onderhoud NL58 RABO 0359 5338 76

### Locatie Reahûs

St Martinuskerk Slypsterwei 3 8737 JD Reahûs  
Locatieraadreahus@gmail.com  
Annemieke Duipmans 06-25209211  
Parochieblad Karma.andringa@ziggo.nl, 0515-331580  
Bank kerk NL64RABO0356100162  
Restauratie NL08RABO0356155005

### Locatie Sneek

St Martinuskerk Pastorie: Singel 64, 8601 AL Sneek, 0515-412626  
Parochiesecretariaat: secr@sintantoniusparochie.nl  
St Martinushuis Harinxmakade 12, 8601 AA Sneek,  
martinushuis@hotmail.com, W. en B. Vogelvanger 06-23381227  
Parochieblad Redactie parochiebladsneek@gmail.com, 0515-558585  
Bezorging a.eekma@home.nl, 0515- 418889  
Bank kerk NL96INGB0000852571, NL02ABNA0482168706

Overige informatie: zie parochiegids en website: [www.sintantoniusparochie.nl](http://www.sintantoniusparochie.nl)  
Kopij inleveren t/m woensdag **11 september** vóór 18.00 uur bij de lokale redactie.  
De volgende bladen komen uit op **28 september** en **26 oktober**.