

Parochieblad

Sint Antonius
van Paduaparochie

30 maart 2024



ZALIG PASEN



OP GROND WAARVAN MAAKT U UW KEUZES?

Ik heb mijn ouders niet uitgezocht. Mijn wieg stond in een katholiek meelevend gezin. Mijn vader was een timmerman en moeder bestierde thuis het gezin en regelde van alles. Als kind kwam ik er snel achter wat ik leuk en niet leuk vond. Zo was sport nu niet mijn grootste passie en dat kwam op de Middelbare school tot uiting in het steeds als een van de laatsten gekozen worden bij hockey, basketbal en volleybal tijdens de gymles. Op een goede dag sprak de gymleraar mij aan met de naam Michiel Galama. Die bleek toen voor de gymles een zes op het rapport te hebben gekregen en ik een zeven. Ik had al een zwaar vermoeden dat er iets niet klopte! U hebt wel gemerkt dat het vak gymnastiek niet de keuze van mijn leven is geworden. Hoe bent u tot bepaalde keuzes in uw leven gekomen? Op de zaterdagmiddag is er een tv-programma dat 'de Verandering' heet. Het gaat over mensen die in hun jonge jaren veel hebben meegemaakt aan tegenslag, eenzaamheid, niet begrepen worden en allerlei andere soorten van verdriet, maar die uiteindelijk zichzelf terugvinden.

We gaan weer Pasen vieren, het grootste feest dat wij christenmensen kennen. Ondanks de dood en schijnbare ondergang gaat het echte leven door! In mijn jeugd dacht ik hier niet over na. Ja, ja, natuurlijk gingen er toen ook mensen dood zoals een vriendje van mij, Ate Siemonsma, op 13-jarige leeftijd. Ik heb toen nog in de kerk solo gezongen. Zo zag ik dat mijn moeder verdriet had toen haar moeder stierf in 1970, maar de kracht van het leven was zo sterk dat na de begrafenis alles gewoon doorging, maar wel met de doden als een soort van 'nieuwe' levenden erbij. Zo gingen we geregeld naar het kerkhof, of ging ik er zelf heen zoals in Blauwhuis na orgel gespeeld te hebben in de kerk. Thuis gekomen vroeg moeke dan: 'Nog even op ut kerkhof weest?' En zo hadden we het over de doden die ogenblikkelijk tot leven kwamen. Weten wie je bent en wat je kunt heeft natuurlijk met aanleg te maken maar wordt wel of niet gestimuleerd door de omgeving. Wij christenmensen kiezen als het goed is door onze omgeving voor écht leven wat alles te maken heeft met gezien, aanvaard en bemind worden. Wij volgen daarbij Hem die daar zo consequent in was dat toen mensen Hem uit jaloezie en haat uit de weg ruimden, Hij na zijn dood nog méér levend en wel aanwezig bleek. Pasen is overeind komen voor menselijkheid en rechtvaardigheid voor het leven dat eeuwigheidswaarde bezit. Komt u daarvoor overeind? Ik probeer het iedere dag te doen. Ik weet niet of ik daar een zes of zeven voor op het eindrapport zal krijgen, maar ik denk dat O.L. Heer wel weet wie Michiel Galama is. Zalig Pasen!

Pastoor Peter van der Weide



OP BEZOEK IN SNEEK

Vonk Volendamse Kruiswegwandeling slaat over

Bron: dagblad Volendam

‘Voor de 8-e keer organiseren we de Kruiswegwandeling door Volendam. Het initiatief voor een Kruiswegwandeling is ook overgenomen door de parochie in Sneek. We werken samen.

De parochie in Sneek heeft Volendam uitgenodigd voor een bezoek. Dat vond afgelopen zaterdag 9 maart plaats. Rond tien uur gingen 62 Volendammers op weg naar Sneek. Na aankomst eerst een bezoek aan de mooie Sint Martinuskerk. Van de bekwame Pastoor Peter van der Weide kregen we uitleg. Daarna volgde een smakelijke lunch en werden we in groepen verdeeld voor onze kruiswegwandeling door Sneek. Waar we ook kwamen, de uitleg was goed. Het enthousiasme bij de statiehouders was groot. Hier en daar een proeverij, zoals bij de handel in spiritualiën van de weduwe Joustra. En lekkers bij de bakker. Het bezoek en de uitleg in de protestante Martinikerk maakte ook indruk. Vanaf vier uur werden we getraakteerd op een mooi programma in de Martinuskerk. Zang, dans en de indrukwekkende toespraak van Arno Brok, de Commissaris van de Koning in Friesland, zullen niet gauw worden vergeten. Na het ‘Avondmaal’ bedankte Henk Kras de pastoor van Sneek, de organisatie en de vele vrijwilligers voor hun inzet. Rond kwart over acht waren we voldaan en geïnspireerd terug in Volendam.

Sneek komt zaterdag 23 maart voor een tegenbezoek naar Volendam. Het zal niet makkelijk worden om hun programma te overtreffen, maar we gaan ons best doen.’

U kunt op de website www.kruiswegsneek.nl meer lezen over de kruiswegwandeling, de podcast luisteren, het verhaal van Stijn Fens lezen en de vele foto's bekijken.



Bronnen van Bezieling:

LEERHUIS OP DE WOENSDAGMIDDAG



Elke eerste woensdagmiddag van de maand is er in de RK pastorie leerhuis rond de Schrift. Pastoor Peter van der Weide verzorgt deze bijeenkomsten.

Aan de hand van de lezingen van de komende zondag gaan we met elkaar in gesprek. Hoe lezen we een Bijbelverhaal? Wat staat er nu precies? En al sprekend met elkaar ontstaat er zo Geloofscommunicatie

De volgende data zijn 3 april en 1 mei. U bent meer dan welkom!

Plaats: RK Pastorie, Singel 64, Sneek, 13.30 -14.30 u.

Inleider: Pastoor P. van der Weide

Bronnen van Bezieling:

SAMENZANGMIDDAG MET LIEDEREN VAN HUUB OOSTERHUIS.

Onder leiding van Maria Tiesinga gaan we op deze middag de bekende en geliefde liederen zingen van Huub Oosterhuis. Maria Tiesinga is koördirigente en ook pastor. Zij zal de liederen waar we mee bezig gaan ook kort inleiden. Natuurlijk zal het deze middag gaan over de vertrouwde liederen uit de 60^e jaren getoonzet door Bernard Huijbers, liederen als 'Zo vriendelijk en veilig als het licht'. Maar ook liederen die ontstaan zijn uit de samenwerking met Antoine Oomen en Tom Löwenthal: 'De steppe zal bloeien' of 'Onze Vader verborgen'. Oosterhuis was priester en jezuïet maar in 1970 kwam het tot een breuk met de katholieke kerk. Zijn liederen bleven echter populair. Huub Oosterhuis is voor veel jongeren natuurlijk bekend als de vader van Trijntje en Tjeerd. Maar hij wist met zijn geloofstaal velen te bereiken en te raken. Hij schonk kerkgangers, katholieken en protestanten een schat aan nieuwe liederen. Hij bewerkte de psalmen, schreef vrije liederen, gebedsteksten, gedichten en verhalen.



Zo vriendelijk en veilig als het licht,
zo als een mantel om mij heen geslagen,
zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht,
ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,
dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.
Wil mij behoeden en op handen dragen.

Wanneer: Zondagmiddag 14 april 15.00u

Plaats: St. Josephkerk Heeg

Inleider: Maria Tiesinga

Iedereen die mee wil zingen of alleen wil luisteren is van harte welkom.

Er is een pauze met koffie en thee.

Na afloop collecte voor de bestrijding van de onkosten

Bronnen van Bezieling:
MARTINKRING SEIZOEN 2023-2024



De martinikring is een oecumenische gespreksgroep van de PKN-kerk in Easterein, de Doopsgezinde gemeente in Itens en omgeving en de R.K. kerk in Reahûs. Thema voor het komende seizoen is:

Wie is jouw (Bijbelse) held?

We willen verhalen delen over wie een held of belangrijke figuur voor je is. Niet zomaar wie je interessant vindt, maar hoe die persoon verbonden is met je eigen levensverhaal. Want vaak worden door de eigen levenservaringen verhalen en de persoon die daarin een hoofdrol speelt betekenisvol.

Het zal inspirerend zijn hierover na te denken voor jezelf en dat te delen met anderen – zoveel als je kunt of wilt. Het zal vast verrassend zijn en inzicht geven in jezelf, in je leven en in het verhaal.

We sluiten met een bezoek aan het klooster Nijkleaster in Jorwerd op 18 april onder voorbehoud.



WEBSITE NIEUWS

Op woensdagavond 13 maart kwamen de webredacteuren uit de vier locaties bijeen in Sneek. Ze kregen daar een training in het schrijven van activiteiten en berichten voor de website. Er was taart voor alle deelnemers om de start van de nieuwe website en hun aandeel daarin te vieren.

De webredactie bestaat uit personen uit de vier locaties. Therèse Huitema uit Blauwhuis, Reinou van der Tol (dit keer vervangen door Henriët van der Tol) uit Heeg, Gerda van den Hengel uit Reahûs en Ans Hiemstra uit Sneek. Daarnaast maakt Sicco Rypma als webbeheerder deel uit van het webteam. Renate Dümmer nam deel als degene die namens de parochie de portefeuille communicatie beheert. Pastoor Peter van der Weide toonde zijn belangstelling door de hele training bij te wonen en zo enige webtechnische inzichten op te doen. De training werd gegeven door Sipke Draisma, secretaris van de parochie en gepensioneerd communicatieadviseur.

Op de foto v.l.n.r. Gerda van den Hengel, Therèse Huitema, Sicco Rypma, Ans Hiemstra, pastoor Van der Weide, Renate Dümmer, Henriët van der Tol en Sipke Draisma

Impressie Viering 10 jaar Sint Antonius van Paduaparochie, pastoor 12,5 jaar pastoor in onze parochie en nieuw logo!



Sint Martinuskerk Reahûs



Rozenkrans tientje uitgedeeld aan alle aanwezigen



Nieuw logo



Slinger gemaakt door kinderen van de school in Reahûs



Overhandiging fotoboek aan de pastoor tgv 12,5 pastoor van onze parochie

LOCATIE BLAUHÚS



VIERINGEN

Donderdag 28 maart 2024 Witte Donderdagviering in Reahûs

19.30 Witte donderdag parochieviering
o.l.v. pastoor vd Weide en pastor Foekema
In de Sint Martinuskerk van Reahûs

Vrijdag 29 maart Goede vrijdag met Kruisweg

19.30 Kruiswegviering o.l.v. Pastor Foekema en Tonny Hobma
m.m.v. St. Ceciliakoor
Koster John Weel

Zaterdag 30 maart Paaswake in de Sint Vituskerk

19.30 Paaswake o.l.v. pastor Foekema.
m.m.v. St. Ceciliakoor
Lector Marieke Brandsma
Misdiensers Oane en Hendrik. Acolieten Jan en Berber
Kosters John Weel, Sicco Rypma
Deurcollecte Vastenactieproject Bouwen met de Bouma's
Intenties:
Jaargetijde Jan van der Meer
Overleden familie van der Meer
Familie van der Weij
Johan en Mieke Popma-Bootsma
Harmen Witteveen
Antoon Popma
Gotske Hobma-Rijpma
Overledenen familie Wybenga-Bulle
Minne en Ciska Bruinsma

Maandag 1 april Tweede Paasdag Gezinsviering

09.30 **Gezinsviering in de Sint Vituskerk**
o.l.v. pastoor vd Weide
m.m.v. Gelegenheidskoor
Misdienaar Iris
Koster Jan Landman

Na afloop:

- ***Deurcollecte Vastenactie Bouwen met de Bouma's***
- ***Eieren zoeken in de tuin en koffiedrinken in de pastorie.***

Intentie: Overleden familie Sikkes-Bekema

Zaterdag 6 april 2024

19.30 Woord- en Communieviering o.l.v. pastor Foekema
m.m.v. St. Ceciliakoor
Lector Akkelien Brandsma
Misdienaar Iris en Jeske
Koster André Brandsma
Intenties:
Overleden familie Dirk en Pietje Hoekstra-Zijlstra
Ruurd en Marijke Teerenstra-Huizinga
Douwe Hylkema
Ouders Frans en Yke de Boer-de Jong

Zondag 14 april

09.30 Eucharistieviering o.l.v. pastoor vd Weide
Mmv St Ceciliakoor
Lector Marieke Brandsma
Misdienaars Elbrich en Siepie. Acoliet Jan
Koster Joh Weel
Intenties:
Overleden ouders Ydema-Flapper
Mebius Bonekam

Zaterdag 20 april

19.30 Woord- en Communieviering o.l.v. pastor Foekema
m.m.v. St. Ceciliakoor
Lector Maria Zonderland
Misdienaars Iris en Jeske
Koster Sicco Rypma
Intenties:
Epke en Bep Leenstra-de Boer
Overledenen familie Wybenga-Bulle

Zondag 28 april

09.30 Eucharistieviering o.l.v. pastoor van der Weide
m.m.v. St. Ceciliakoor
Lector Tonny Hobma
Misdienaars Oane en Auke. Acoliet Berber
Koster Jan Landman
Intenties: Willem van der Weij
Harmen Witteveen

Zondag 5 mei

Bevrijdingsdag

09.30 Woord- en Communieviering o.l.v. Pastor Foekema

Uw dierbaren herdenken

U kunt met een misintentie overleden dierbaren herdenken tijdens een viering in onze kerk. We bidden dan voor deze persoon(en) tijdens de voorbeden. Na de viering kunnen we u en uw familie, als u dat wil, koffie aanbieden in de pastorie. Voor vrijblijvende informatie:

Locatieraad Sint Vitus blauwhuis@sintantoniusparochie.nl T 06 3890 9704

Deurcollecte-schema in de Sint Vitus

- 30 maart en 1 april (Pasen). Vastenactie Bouwen met de Bouma's
 - 9 mei (Hemelvaartsdag). Week van de Missionaris
 - 31 augustus (Reünie viering). MIVA Missie vervoersmiddelen actie.
 - 20 oktober. Missio. Wereldmissiedag
-

Snoeien doet groeien

Afgelopen maanden hebben vrijwilligers de achterste boomwal van de pastoretuin gesnoeid en is de welig tierende heder a zo veel mogelijk verwijderd. Zaterdag 9 maart is er een boom in de achtertuin en bosplantsoen in het 'gat' tussen serre en struikgewas geplant. De afscheiding tussen tuin en kerkhof is opgeruimd en vervangen door hulst. Eerder was er al een haagje om het strooiveld op het kerkhof aangebracht.

In het kader van het project 'Beamen foar Elkenien' hebben we gratis 5 bundels van 5 soorten struikgewas gekregen. Ook die krijgen een mooi plekje.

Alle helpers hartelijk dank voor het harde werken,
Sint Vitus Locatieraad

Nijs fan de Lokaasjeried

Moandei 26 febrewaris fergaderden we oer: de goed slagge karnavalfiering, jiskewoansdei mei skoalbern en de oekumenyske fiering yn Wolsum. Mei yngong fan palmpeaske alle fieringen er yn de tsjerke.

Mar ek oer oanfraach grêven, aksje Kerkbalans, stân fan saken pastorie-plannen, beplanting pastoretún, wetteroerlêst tsjerkhof, rooster 2024 (foargonger, koar, lektor, misdinaars, acolieten en koster) en it skjinmeitsen fan heiligenbylden.

Tiisdei 27 febrewaris praatten we mei de 4 lokaasjerieden en it parochybestjoer yn Reahûs oer de saneamde kerkenmonitor: *de organisatiestructuur, aktiviteiten, het kerkgebouw, vrijwilligers, saamhorigheidsgevoel, wat zoekt men in de kerk en in vieringen, zijn we een 'herberg', een open huis, of een gewijde plek voor viering', enz.*

De konklúsjes wurde no ferwurke,
Sint Vitus Lokaasjeried.

Utnûging Deadebetinking Blauhûs 2024

It befel !

Sneon 4 maaie fertelt Klaas Bootsma it ferhaal fan ûnderdûkers dy't yn 1943 ferplicht tewurksteld wiene fanwege de Arbeitseinsatz (dwangarbeid). Syn heit Dominicus Bootsma siet mei Wiebe de Witte en Durk van der Werf yn de oarloch lang ûnderdûkt yn de mûne-ûnderbou by de Marfeart, tusken Greonterp en Blauhûs.

De betinking is sneon 4 maaie 2024 op de Molepôle fan Jaap en Nettie Tiedema. It folsleine programma stiet wer yn de doar-oan-doar flyer en op blauhus.nl en facebook @deadebetinkingblauhus.



4 Maaie komitee Blauhûs
Willem, Aggie en Sicco

GOEDE VRIJDAGVIERING MET KRUISWEG EN BLOEMENHULDE \

Vrijdag 29 maart 19.30 uur

Op de avond van goede vrijdag vieren we in de kerk de Kruisweg. Het is de nabootsing van de lijdensweg van Jezus van het gerechtsgebouw (het paleis van Pontius Pilatus) naar de heuvel Golgotha. Het woord statie heeft te maken met 'stilstaan'. We staan even stil bij de verschillende kruiswegstaties.

We spreken een korte meditatie en gebed uit om dan weer verder te gaan naar de volgende statie. Deze manier van vieren is al heel oud. Vooral de Franciscanen hebben veel bijgedragen aan de verspreiding van de kruisweg. Vanaf 1741 werden Room katholieke kerken ook verplicht om een kruisweg van 14 schilderijen in de kerk te hebben. De kruiswegviering is een meditatieve viering. Een moment van gebed en overdenking. De teksten bij de kruiswegafbeeldingen kunnen in deze tijd misschien wel juist extra aanspreken. Na de kruisweg is er een moment van aanbidding en leggen we bloemen bij het kruis.



Er zullen bloemen zijn in de kerk, maar u mag ook zelf bloemen meenemen natuurlijk. De bloemen zijn teken van ons geloof in de opstanding en het leven. In die zin wijst de kruisweg eigenlijk al vooruit naar Pasen. U bent van harte welkom bij deze bijzondere viering.

COLLECTES SINT VITUSKERK

februari 2024 € 346,18

Kopij voor het volgende parochieblad

Uiterste INLEVERDATUM: vitusklokje@hotmail.com

17-04-2024 >> verschijnt op 30-04-2024

22-05-2024 >> verschijnt op 04-06-2024

03-07-2024 >> verschijnt op 16-07-2024

Of in de brievenbus van de pastorie



Nijs fan de wurkgroep Histoarysk Blauhús e.o.

Us wurkgroep krijt sa no en dan prachtige (âlde) foto's oanbean. Wy wolle fansels dat dizze foto's troch eltsenien besjoen wurde kinne. Dêrom binne wy op it stuit dwaande mei in website. Dizze website sil ûnderferdield wurde yn ferskate ûnderwerpen.

OPROP

Eltsenien hat thús wol moaie âlde foto's fan Blauhús e.o mar faaks komt it der net fan om te sjen hokker foto's geskikt binne foar ús wurkgroep. Op sneon 2 maart hawwe wy in ynbringmomint organisearre. Mar leafst 400 foto's kamen dy middei oer de tafel.

Dêrom wolle wy in twadde ynbringmomint organisearje en wol op sneon 13 april 2024 tusken 13.30 oere en 17.00 oere yn de Freonskip. Jimme kinne dan moaie âlde foto's en oare dokuminten meibringe. It materiaal wurdt scant en jimme kinne de foto's, fotoboeken en/as dokuminten fuort en daaliks wer meinimme. Skriuw de datum fan 13 april alfêst op. Troch jimme meiwurking kin de website in súkses wurde.

Wy hawwe al in protte foto's sammele wêrûnder opnames fan in protte wenningen fan Blauhús út 1975. Al dizze foto's binne tidens it ynbringmomint te sjen op it skerm.

Oant sjen!

De Wurkgroep: Rinske Harsta, Nel Bekema, Sicco Rypma en Bert de Jong

Eten op de Pastorie van Blauwhuis op vrijdag 19 april: Een lentemaaltijd.

Graag willen we nog een keer dit seizoen samen eten op de pastorie. Het is er gezellig en de gesprekken aan tafel zijn altijd boeiend. Als U ook komt dan wordt het vast een fijne maaltijd. Het jaar is inmiddels alweer wat gevorderd, 'de tiid hâld gjin skoft', de lente is alweer in het land. Misschien staan rond deze tijd de tuinen alweer voorzichtig in bloei. Tsja, wat zou een 'lentemaaltijd' kunnen betekenen, we laten ons graag verrassen.



Menu: Een heerlijke soep gemaakt door onze chef zelf, een warme maaltijd in lentesferen en een verrassend toetje.



Waar: Vrijdag 19 april op de Pastorie

Hoe laat: De koffie staat klaar om 17.00 uur, we gaan eten om half 6.

Voor wie?

Nog maar een keer: ECHT.....IEDEREEN is welkom Als je maar van lekker eten houdt.

*Zijn er mensen die willen helpen bij de voorbereidingen, het klaarmaken van de tafel.

*Halen en brengen is mogelijk, maar bel dan even met 06 44 29 08 69

*De maaltijd kost niets behalve een vrijwillige bijdrage.

***U kunt u opgeven tot en met 17 april:**

Hinke en Wopke Bekema, tel 0515 85 68 19

Pastor Lucas Foekema, tel: 06 44 29 08 69

Heel graag tot 19 april

Pastor Lucas Foekema

Hinke en Wopke Bekema-Nijdam



VOORJAARSMARKT



Voor in de agenda:

Op zaterdag 25 mei van 13.00 uur – 17.00 uur is er een voorjaarsmarkt met een gevarieerd aanbod met onder andere een rommelmarkt in het Teatskehûs .

U bent van harte welkom.

Bêste minsken,

Yn it lêste wykein fan augustus dit jier stiet Blauhús op syn kop. De St. Gregoriusskoalle bestiet mear dan 100 jier, Blauhús hat 75 jier ‘doarpsrjochten’ en Siesa hat 50 jier op de teller. En dat moat fansels fierd wurde. Freed 30 augustus sil yn it teken stean fan de jongerein. Op sneon 31 augustus hâlde wy in grutte skoal/doarpsreüny yn Blauhús. Alle ynwenners en âld ynwenners fan Blauhús e.o. nûgje wy út om hjirby te wêzen. Wachtsje net te lang mei jimme opjefte yn ferbân mei de organisaasje.

It programma fan sneon 31 augustus ‘24

13.30 oere: ûntfangst yn ‘e tinte

14.00 oere: iepening reüny dêrnei in optreden fan de plankeploech

16.00 oere: strune yn Blauhús

18.00 oere: itenstiid

20.00 oere: tsjerketsjinst

21.00 oere: feestjûn

Link foar de kaartferkeap

<https://shop.ikbenaanwezig.nl/tickets/event/Reuny-Blauhús>

Sjoch ek foar ynformaasje: <https://blauhús.nl> as www.gregoriusschool.nl/reunie

Hjirby it freonlik fersyk om famylje, freonen, kunde en âld klasgenoaten om útiens te ynformearjen oer dizze reüny.

De Reünykommisje

LOCATIE HEEG



Vrijdag 29 maart Goede Vrijdag

19.30 uur Oecumenisch viering, zie bijgaand

Zaterdag 30 maart Paaswake

20.15 uur Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide

Zondag 7 april Agepe viering

9.30 uur Oecumenisch viering, Pastor L. Foekema

Zaterdag 13 april

19.30 uur Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide

Zondag 21 april

9.30 uur Woord- en Communie viering, Pastor L. Foekema

Zaterdag 27 april

19.30 uur Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide

Zaterdag 4 mei

19.30 uur Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide

Overleden

16 februari is overleden, op bijna 91 jarige leeftijd, mevrouw

Frederica IJmelda – Riekje van der Pol – Homma



We condoleren kinderen en kleinkinderen met dit verlies en wensen hun alle sterkte toe.

Goede Vrijdag: oecumenische viering

Goede Vrijdag, 29 maart, gedenken we het lijden en sterven van Jezus Christus in een gezamenlijke viering. Net als twee jaar geleden zullen we de staties langs gaan, het lijdensverhaal zien én horen en eindigen we met voorbeden en de mogelijkheid om hulde te brengen aan het kruis.

Dit keer staan de staties voor het grootste deel ín de Haghakerk. De verbouwing van de kerk is nog niet klaar, en dat zal ook nog goed zichtbaar zijn. Toch zijn we blij met de mogelijkheid om daar de staties neer te zetten en de ruimte die we hebben om de rondgang te maken.

De oecumenische viering van Goede Vrijdag begint om 19.30 uur in de Haghakerk. Hier zijn nog géén zitplaatsen. Nadat we de staties langs zijn geweest, lopen we naar St. Josephkerk, op het plein staan we evt. stil voor de laatste staties en daarna gaat binnen de viering verder.

Voorgangers zijn dit jaar Jan Mulder en ds. Annelieke Warnar.

Paul Janssen leidt het koor en begeleidt de samenzang.

Agape viering

Op zondag 7 april vieren we opnieuw oecumenisch, samen sluiten we de Paasweek af met een agapèviering.

Pastor Lucas

Foekema gaat voor in deze viering.

In memoriam

Riekje van der Pol-Homma

Op donderdag 22 februari namen we vanuit de St. Jozefkerk afscheid van Riekje van der Pol-Homma. Een vriendelijke en gastvrije vrouw.

En bij velen in Heeg bekend. Ze zal heel erg gemist worden.

De laatste tijd woonde ze in Talmastate. Maar ze is geboren in 1933 oan'e strijtwei dichtbij Wâldsein in het grote gezin Homma. Elke dag lopen naar school en later naar de naaischool in St. Nicolaasga waar ze werd opgeleid tot coupeuse. Prachtig zijn de verhalen over het examen in Amsterdam, de reis naar de grote stad. Of ook het fietsavontuur naar Maastricht toen ze 19 jaar was.

In '52 leert ze haar man kennen; Arjen van der Pol bij een katholieke dansavond in St.Nyk. Ze trouwen in '56 en gaan wonen in het huis van Pake en Beppe, het geboortehuis van Arjen aan de Tsjerkebuorren in Heeg. Ze maken er een warm thuis van samen met Lieuwe, Johan, Dolf, Gretha, Martin en Herma.

Een paradijsje aan het water. Een plek van allemaal drukte. Een opgroeiend gezin natuurlijk, maar ook al het werk voor de jachtverhuur, de brand-stoffenhandel. Ze was eigenlijk huisvrouw en manager tegelijk. En ondertussen was het huis ook een zoete inval want iedereen was er altijd welkom. Er was altijd veel wille en gekkigheid. En om de twee weken werd een bezoekje gebracht aan Martin in Maartenswouden.

En dan gaat het leven verder en zijn de beppesizzers en oerbeppesizzers net zo welkom op de Tsjerkebuorren. Die plek waar je s' winters de ijzers onder kon binnen voor een tochtje over de poel. Die plek waar de kruiser lag waar hele reizen mee zijn ondernomen.

Riekje van der Pol was iemand die enorm hield van de natuur, van het buiten zijn, van de bloemen en de vogels. Ze hield van zwemmen, elke dag in het meer. Ze heeft het lang volgehouden. Ze was van het fietsen. Met haar vriendin op de fiets naar plekken waar wat te beleven viel; Heechspanning, de Jouster merke, het heamiel in Bolsward en wat niet al.

Riekje heeft ook het nodige mee moeten maken in haar leven. Het verlies van haar zoons: Dolf, Johan en Lieuwe. Dat snijdt diep in in het leven. Het verlies van haar man Arjen. Toch bleef ze voor haar familie en allen met haar verbonden het middelpunt, een beetje het centrum van de wereld. En dat is heel erg knap en sterk. Zo was ze altijd belangstellend en fleurig van aard. En het mooie is dat je dan in het leven ook mag ontvangen wat je altijd hebt uitgestraald. Het komt ook weer naar je toe.

Riekje was natuurlijk ook van het zingen. Jaren was ze bij het koor tot het vanwege de gezondheid niet meer ging. Maar veel van de liederen die we in de afscheidsdienst hebben gezongen heeft zij zo vaak meegezongen in het Caeciliakoor.

Talmastate was een goede keuze. Ze was er graag op de zaal en als het kon natuurlijk even naar buiten. Tot het die laatste weken ineens minder werd met de gezondheid. Op 16 februari kwam ze te overlijden. Op de rouwkaart stond: 'Op it wetter, reedriede, swimme, fytse en genietsje fan 'e sinne'. Zo was Riekje van der Pol. En met haar levensmoed en belangstelling onvergetelijk.

In de viering ten afscheid werd ze in liefde herdacht, werden voor haar de kaarsen ontstoken en luisterden we naar 'It Paad Werom'. Dat dat pad haar nu mag voeren naar de 'oare kant fan 'e mar, dêr't himel en ierde elkoar reitsje'. Een nieuw thuis voor haar in het licht bij God en weer verenigd met Arjen en allen die haar zo dierbaar waren. We wensen het Riekje van der Pol van harte toe en heel veel sterke voor de familie en allen met haar verbonden.



Pastor Lucas Foekema

In Memoriam

LOCATIE REÂHUS



VIERINGEN

Vanaf nu weer in de kerk

Zaterdag 30 maart viering vn de paaswake

21.30

Woord- en communieviering

uur

Pastor Lucas Foekema

Lector: Karel

Collecte: Ida

Intenties: Simme en Johanna Andringa-Wijngaard, Zuster Conceptio Zonderland, Popke en Alie Altenburg-Agricola en overleden fam. Andries en Regina Siemensma- van der Weij, Minne en Sybrich Poelsma- Aukes, Harm van der Werf, Tjerkje Huitema en fam.

Zaterdag 6 april

19.30

Eucharistieviering door Pastoor van der Weide

Lector: Rein

Collecte: Karel

Intentie: Tom Slooter, Jaring en Pietsje Rijpma-Jellesma, Siebren en Lucie Hettinga-Hylkema, Huite en Trijntje Bootsma- de Jong Hyltje en Annie Brandsma-Altenburg, Harm van der Werf, Lena van Balen van der Werf, Fam. Eduard en Griet Witteveen- Huitema

Zondag 14 april

9.30

Woord en communieviering Pastor Foekema

Lector: Anneke

Collecte: Ida

Intentie: Jaardienst Piet de Groot, Yt en Durk Bouma-Huitema, Fam. Hendrik en Clasiën Brandsma-Ketelaar, Klaas en Agatha Bootsma- Zonderland, Tinus Hoekstra, Bonnie Bootsma, Anne en Baukje Bootsma- de Jong, Tjitte en Agatha Landman- Postma en overleden fam. Leo en Marijke Otte- Brandsma Elly Galama van Oosten,

Zaterdag 20 april

19.30

Viering van de Eucharistie Pastoor van der Weide

Lector: Karel

Collecte: Ida

Intentie: Leny van Balen-van der Werf, Corrie Altenburg-Damsma, Jaarstond Carharina van der Werf, IJsbrand Galema en overl.fam

Zondag 28 april

9.30

Woord en communiedienst met Jan Mulder

Lector: Frida

Collecte: Ida

Intentie: Tjerkje Huitema en fam. Epke en Francisca

Zonderland-Huitema Popke en Alie Altenburg-Agricola en overleden fam.

Zaterdag 4 mei

19.30

Woord-en communieviering met Pastor Lucas Foekema

Lector: Karel

Collecte: Ida

Intentie: Tom Slooter, Tjerkje Huitema en fam.

PAASVIERINGEN



De paasvieringen De vieringen in de paasweek zijn eigenlijk allemaal bijzonder. Het begint al met de Palmpasenviering met de de wijding van de palmtakjes en de processie waarbij we met Jezus meetrekken de stad Jeruzalem in. En dan op de donderdag is de viering van het laatste avondmaal; Witte Donderdag. Op Goede Vrijdag is er een stille meditatieve viering rond de kruiswegstaties waarbij als het ware de voetsporen van Jezus volgen op die laatste dag. De

Paaswake begint in zekere zin ook in de stilte en met het vuur. Want achter in de kerk wordt in het donker het paasvuur ontstoken waar de nieuwe paaskaars aan wordt aangestoken. En dat vuur staat voor de hoop en het nieuwe leven. En daarom gaat dat vuur ook als een ‘lopend vuurtje’ door de kerk en worden alle kaarsjes aangestoken. Om dan, als de paaskaars is geplaatst, de Paasjubelzang te zingen: ‘Laat juichen heel het hemelkoor van eng’len.....’. Dat is altijd een heel bijzonder moment. De paaswake is natuurlijk toch wel een wat aparte viering. Ze gaat eigenlijk terug op het wakend wachten van de eerste christenen in de paasnacht. Waarbij de lezingen en liederen werden afgewisseld. Op zeker moment klinkt dan in de viering het gloria en doet alles mee, de klokken mogen luiden en de lichten in de kerk branden weer. Want na dit glorie wordt het paasevangelie gelezen, het verhaal van de opstanding. Er is trouwens nog een moment dat heel bijzonder is in deze viering. Na de overweging is namelijk de dienst van het water. Het doopwater wordt gezegend en we brengen ons op dat moment even te binnen wat dat water, waarmee ook wij ooit bij de doop zijn getekend, nu voor ons betekent. Kunnen we het ons weer even te binnen brengen?, dat ook wij kind van God mogen zijn? Als teken daarvan gaat de voorganger rond met de wijwaterkwast om ons weer met dat water te tekenen. Het koor zingt dan het prachtige: Vidi Aquam. En dat betekent

zoveel als: 'ik heb het water zien vloeien'. De paaswake is letterlijk een viering van vuur en water. Alle elementen doen maar mee om dat nieuwe begin maar gestalte te geven. Ach ja, zo zijn we in de paaswake bij elkaar, met het kaarsje in onze handen, wakend en wachtend op de nieuwe morgen.

Pastor Lucas Foekema

Bij de foto:



Het was een mooie feestdag. Tien jaar parochie, tien jaar de Sint Antonius van Paduaparochie. Vooraf gaand aan deze fusie schreven we het samenwerkingsverband 'de

Vierpas' Pastoor van der Weide werd benoemd. De kinderen visten ter gelegenheid van dit twaalf en een half jarig jubileum een cadeautje op bij de orgetribune van het koor. Dat leverde dit vrolijke moment op. en een paar leuke foto's op.



Een tientje delen

**Jan Joustra
Dank voor de
website**



LOCATIE SNEEK



VIERINGEN

Zaterdag 30 maart - Paaszaterdag

Bonh. 18.30 Paaswake m.m.v. de Bonifatiuscantorij
Intenties: voor alle bewoners, Marjo Pool-Bruinsma, Jan Bruinsma, Fimme Folmer, Piet Bootsma, Anno Bootsma, familie Potma Silvius, familie Bootsma - de Jong, Jan Brouwer en overleden leden familie Brouwer Palsma, Wies Hooijschuur- van den Oever.

Kerk 22.15 Paaswake m.m.v. Intermezzo
Riam Bashir en Willem Nicolaj (L) Yousif Shamel, Albert en Fabiola Alberda (A)
Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle parochianen, Eelke Bootsma en Catharina Bootsma-Landman, Sien Kazimier-Bootsma, Ate Bootsma, Ruurd Silvius en Anna Slivius-Zijlstra., onze overleden ouders Bennie en Gretha Vallinga-Scheltinga, overleden ouders Homma-Beekema, overleden ouders Draisma-Houben, Pastoor Henk Dierkes en zus Mien

Zondag 31 maart – Hoogfeest van Pasen – Voorstellen 1^e Communie

Kerk 11.00 Plechtige Hoogmis m.m.v. het Sint Caeciliekoor
Anja Haaze, Eeke Slart en Franklin Kubaran (L); (A)
Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle parochianen, voor onze dopelingen, voor onze 1^e Communicanten, Sietse, Siebrand en Thea Altena, Leo Potma en onze dochter Karin, Riens Huitema, Henk Meijer, Leo Boot, Tinus en Janny van der Weide- Stornebrink en hun zoon Dick. Frans en Betsy Verbeek-Voorbraak, pater Henk Brouwer en Ingrid van der Krogt, oud pastoor Leo van Ulden en zuster Gudule Jansen, oud pastoor Jan Alferink en broers Piet en Theo, Diny Hergarden, Harrie Diekstra, Janny Dijkstra-Poiesz, Miep Hamersma- van der Leeuw, Greetje Huitema- Grol, pastoor Hein Hunink en Riek Klomp, Lenie Dooper –v.d. Pol, Carla Tan, Theo van den Berg
Kinderwoorddienst met eieren zoeken in de pastorietuin

Kerk 16.00 Feestelijke Evensong met het MJK o.l.v. Gerard van Beijeren en Bob van der Linden, organist

Maandag 1 april

Bonh 09.15 Géén viering

Dinsdag 2 april

Kerk 08.45 Eucharistieviering
Intentie: Mieke van der Zee- Thibaudier, Jehannes Jozef en Anna Maria Bouwhuis-Huizinga

Woensdag 3 april

Bonh 09.15 Eucharistieviering
Intentie: Jan Kroon, Cile Hettinga

Donderdag 4 april

Kerk 08.45 Eucharistieviering
Intentie: Om roepingen tot het priesterschap en het religieuze leven, voor de zieken van de parochie

Vrijdag 5 april -1^e Vrijdag van de maand

Kerk 19.00 Eucharistieviering
Intentie: Ter ere van het H. Hart van Jezus. Johannes, Martinus Truus en Wico Luinstra

Zaterdag 6 april

Ielânen 10.00 Eucharistieviering
Intentie: Voor alle bewoners, Marga Lotstra-Eg, Albert en Agnes Huitema-Altena, Julia Krekelaar

Zondag 7 april – 2^e Zondag van Pasen – Beloken Pasen

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. het Sint Caeciliaoor Anneke Silvius en Franklin Kubaran (L); Kees Buruma, Eline Schickenberg, Hanna en Yousif Hano (A)
Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle parochianen, Theo van der Hoek en Siepje van der Hoek-Foekema, Rein en Annie van der Vliet- Tigchelaar, voor de families Ringnalda en Landskroon, Lenie Uijtdewilligen en dochter Leneke, Wietske de Groes- Altenburg, Wim en Tecla van der Heijden-Hoekstra, Docus en Margaretha van der Vliet-de Vries, Dominicus en Hotske Bootsma-Bekema, Theo Lotstra, Carla Tan, Theo van den Berg
Kinderwoorddienst

Maandag 8 april – Maria Boodschap

Bonh 09.15 Eucharistieviering
Intentie: Ter ere van Maria, Nel Rentmeester

Dinsdag 9 april

Kerk 08.45 Eucharistieviering
Intentie: Mien Dierkes

Woensdag 10 april

Bonh 09.15 Eucharistieviering
Intentie: Sjoerd en Riek Hamersma-van der Horst

Donderdag 11 april – H. Stanislaus, bisschop en martelaar

Kerk 08.45 Eucharistieviering
Intentie: Edward Renee Matitawaer, Joan Grace Matitawaer,
Willy Benninger, Marie José Vos-Voss

Vrijdag 12 april

Kerk 19.00 Eucharistieviering
Intentie: Jaap de Backker, om troost en vertrouwen

Zaterdag 13 april

Bonh 19.00 Woord & Communieviering
Intentie: Voor alle bewoners, Fien Landman-Slippens, Tine
van der Pol-Zijlstra

Zondag 14 april -3^e Zondag van Pasen

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. het Sint Caeciliakoer
Ria Rijpkema (L); Melanie Matthews en Narges Sharifi (A)
Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle
parochianen, Leo Boot, pater Rieks Andela, Fea van der
Meulen-von der Heide, zuster Antoine Leechburg-Auwers,
zuster Johanny Mentink en zuster Manetta van Zuijlen,
overledenen van de familie Wierdsma- Louise Wierdsma-de
Bruin, Cees en Rina Silvius-Griffioen, familie
Brenninkmeijer-Sandfort, Cornelis Fredericus en Lenny
Damwijk-Motta en Ely Damwijk, Carla Tan, Theo van den
Berg
Kinderwoorddienst

Maandag 15 april

Bonh 09.15 Eucharistieviering
Intentie: Annie Meijer-de Vries, Mily Clerkx, Joop
Modderman

Dinsdag 16 april

Kerk 08.45 Eucharistieviering
Intentie: Hein en Rie Tromp-Vonk, overleden familie
Miedema- van Wijk

Woensdag 17 april

Bonh 09.15 Eucharistieviering
Intentie: Nan Drabbe-Kruijs, pater Michiel Zeinstra

Donderdag 18 april

Kerk 08.45 Eucharistieviering
Intentie: Overleden ouders en familie

Vrijdag 19 april

Kerk 19.00 Eucharistieviering
Intentie:

Zaterdag 20 april

Ielânen. 10.00 Eucharistieviering
Intentie: Voor de bewoners, voor de verjaardag van Vincent Barnhoorn, Jan en Corrie Bouma-van Gool, Jogemien Huiting, Pier Ruiter

Zondag 21 april – 4^e Zondag van Pasen

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. Intermezzo
Riam Bashir (L); Henk Elzinga en Mikail Daniël (A)
Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle parochianen, Sietse, Siebrand en Thea Altena, Jan en Riet van Campenhout-Middelweerd, overleden ouders en familie Poiesz-Harsta, Diny Hergarden, Hessel Hanzen, Suze Westhof, Nicolaas Bonifatius Boekema en echtgenote, Marietje Wortelboer
Kinderwoorddienst

Maandag 22 april

Bonh 09.15 Eucharistieviering
Intentie: Theo Trompetter, Nelly de Jong-Schrichte

Dinsdag 23 april

Kerk 08.45 Eucharistieviering
Intentie: Bij de herdenking van een priesterwijding

Woensdag 24 april

Bonh 09.15 Eucharistieviering
Intentie: Regina van der Meer-Gaarman, Ernesto Andriol en overleden familie

Donderdag 25 april – H. Marcus, evangelist

Kerk 08.45 Eucharistieviering
Intentie: Tinus en Janny van der Weide- Stornebrink en hun zoon Dick

Vrijdag 26 april

Kerk 19.00 Eucharistieviering
Intentie: Familie Aukes-Sockmann, Ingrid van der Krogt

Zaterdag 27 april – H. Petrus Canisius, priester en kerkleeraar

Bonh 19.00 Woord & Communieviering
Intentie: Voor alle bewoners, voor onze koning Willem Alexander, die vandaag zijn verjaardag viert

Zondag 28 april - 5^e Zondag van Pasen

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. de Vrouwenschola
Frederique Emmerig (L); Anton Bod en Anja Haaze (A)
Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle
parochianen, pastoor Henk Dierkes en zus Mien, pater Henk
Brouwer en Ingrid van der Krogt, Henk en Sabina Andela-
Brouwer

Maandag 29 april – H. Catharina van Siena, maagd en kerklerares

Bonh 09.15 Eucharistieviering
Intentie: Voor een jarige, Andries en Jetske Brouwer-
Melchers

Dinsdag 30 april

Kerk 08.45 Eucharistieviering
Intentie: Voor de zusters Onder de Bogen en JMJ en hun
familieleden

Woensdag 1 mei – H. Jozef, arbeiders, begin van de meimaand

Bonh 09.15 Eucharistieviering
Intentie: Ter ere van Sint Jozef, ter ere van Maria, voor allen
die werk verrichte op deze dag van de Arbeid, Meinderd en
Julia Boersma-Kamsma

Donderdag 2 mei – H. Athanaius, bisschop en kerkleeraar

Kerk 08.45 Eucharistieviering
Intentie: Voor een bijzondere intentie, oud pastoor Leo van
Ulden en zuster Gudule Jansen

Kerk 16.00 Rozenkransgebed

Vrijdag 3 mei – HH Filippus en Jacobus, apostelen, feest, 1^e Vrijdag

Kerk 19.00 Eucharistieviering
Intentie: Ter ere van het H. Hart van Jezus, Jan en Regina
v.d. Berg-Hoekstra

COLLECTE

Zondag 11 februari	€ 1146,86	Aswoensdag 14 februari	€ 226,76
Zondag 18 februari	€ 242,08	Zondag 25 februari	€ 337,00
Zondag 03 maart	€ 445,30		
Zondag 10 maart	€ 693,97 (feestmis te Roodhuis)		
Extra collectes	€ 859,60		



Dank voor al uw goede gaven via de mandjes en de betaalzuil in het portaal!

Voor de actie KERKBALANS 2024 is het bedrag aan toezeggingen al mooi ruim
boven de €100.000,00. Veel dank daarvoor! Willen degenen die nog vergeten zijn

hun toezegging te doen en die dit van plan zijn, de kaart + enveloppe afleveren in de brievenbus van de pastorie Singel 64! Dat zou heel fijn zijn. Dank u wel!

AGENDA

Zondag	31 maart	11.00: Paaseieren zoeken in pastorietuin
Dinsdag	2 april	09:15: Koffie ochtend
Woensdag	3 april	13.30: Leerhuis in de pastorie 14:30: 1e communie voorbereiding
Maandag	8 april	20:00 : Diaconie
Woensdag	10 april	14:30: 1e communie voorbereiding 19:30: 1e communie ouderavond
Maandag	15 april	10:00: Omzien
Dinsdag	16 april	19:00: KBO bestuur
Woensdag	17 april	14:30: 1e communie voorbereiding
Donderdag	18 april	14:30: KVG
Woensdag	24 april	14:30: 1e communie voorbereiding

EERSTE COMMUNICANTEN EN DOPELINGEN

In de Hoogmis van de 1^e Paasdag zullen de 1^e Communicanten zich gaan voorstellen, tevens zijn er ouders uitgenodigd van kinderen die in het afgelopen jaar gedoopt zijn. Zij kunnen dan de Doopschelp op komen halen. Tijdens de hoogmis is er Kinderwoorddienst en eieren zoeken in de tuin van de pastorie. De viering begint om 11.00 uur. We hopen op een levendige en feestelijke viering!



Pastoor Peter van der Weide

KOFFIEOCHTEND



Dinsdag 2 april is er weer een koffieochtend.

Na de H.Mis van 8.45 uur staat er weer een kopje koffie/thee voor u klaar in het Martinushuis om even gezellig bij te praten.

U bent van harte welkom.

Lenie

VOEDSELBANK : Van delen wordt niemand arm...

Iedere tweede weekend van de maand is er een inzameling van houdbare producten voor de voedselbank.

Daarom staat in het weekend van **12,13 en 14 april** de bak weer in de hal van de kerk. Bedankt voor uw bijdragen van de vorig maand.

Diaconie St. Antonius van Padua

IN MEMORIAM RIENTS HUITEMA



Rients werd geboren op 5 februari 1936 te Blauwhuis. Hij overleed op 23 februari 2024 te Sneek in het Bonifatiushuis. We hebben de goede God gedankt voor zijn leven tijdens een afscheidsviering in het Uitvaart Centrum Sneek.

Rients was niet de mens die zwaar door het leven heenging; hij nam het volgens mij zoals het op hem af kwam. Je kreeg van hem geen zwaar gevoel, alhoewel hij zelf wel een mens met een diep gevoel was. Zo heeft het overlijden van zijn kleinkind Carmen en van dochter Petra hem en natuurlijk ook Wietske en het hele gezin diep aangegrepen. De dagelijkse dingen maakte hij nooit zwaarder dan ze waren. Zoals wanneer de kinderen nog niet thuis waren en Wietske zich wat druk maakte: ‘Och, die bern komme wol!’ en hij draaide zich om en ging rustig slapen. Rients was zoals ze dat in Brabant noemen, een contente mens. Rustig en goed; gewoon tevreden. Ook met humor en een kwinkslag, tot het laatst toe in het Bonifatiushuis tegen de zusters. Voor de kinderen was hij een leave heit en voor Wietske meer dan zestig jaar een vast baken! Op 11 februari 1964 trouwden ze in de Sint Vituskerk in Blauwhuis. Pastoor Vlaskamp zegende het huwelijk in. Was Rients toen niet het trouwboeket vergeten? Rients, de man van het vele werken, als vrachtwagenchauffeur, bij de Hoogovens (toen kende Wietske hem amper), bij KNM en tenslotte bij Lankhorst, de touwslagerij.

Rients, geboren op de boerderij, was elke zaterdagochtend te vinden bij boer Does, eieren ophalen, werken in de moestuin, het fietsen en kaartspelen. Zo blijft het licht van zijn liefde schijnen vanuit een leven dat beslist kraak en smaak had. Een leven dat verbonden was vanuit het besef dat je als mens nooit alleen voor jezelf kunt leven, maar dat leven pas zin en smaak krijgt wanneer je dat voor anderen doet. Opgegroeid in het Blauwhuis van toen; een diep religieuze gemeenschap vanuit het katholiek geloof, maar ook weer niet te zwaar, want juist vanuit het katholiek geloof vroeg het leven er ook om gevierd te worden en om samen te genieten van het mooie en goede dat er is en waar je als het kon ook een steentje aan bijdroeg. Rients, je bent het zout der aarde geweest. Je hebt smaak en pittigheid gebracht zoals je ook licht hebt laten schijnen in je huwelijk, voor je kinderen en kleinkinderen, op het werk, in de familie, bij je hobby's! Volgens Wietske en de kinderen was je daarbij een echte Huitema. Wat dat precies betekent weet ik niet, maar ik vermoed het wel. Moge je je nu omringd weten door het eeuwige Licht dat nooit dooft, verbonden met de Liefde, met God zelf. Moge al je dierbaren dat licht aan elkaar doorgeven en smaak blijven geven aan het leven in verbondenheid en trouw. Rients, dank voor alles en Adieu!

Pastoor Peter van der Weide

HERINNERING BEDEVAART NAAR KEVELAER

Op vrijdag 10 mei gaan we vanuit Sneek op bedevaart naar Kevelaer samen met pelgrims uit Bolsward e.o.! U kunt nog mee, maar geef u dan wel snel op. Op de pastorie zijn aanmeldingsformulieren en in het portaal van de kerk. U kunt ook uw naam op een briefje schrijven in de brievenbus van de pastorie doen, Singel 64, dan zorgen wij dat u het aanmeldingsformulier krijgt.

Hieronder nog even wat gegevens.

Dit is het programma voor deze dag. *Nb. Alle tijden zijn onder voorbehoud.*

05.30 uur Pelgrims Bolsward aanwezig zijn
05.40 uur Vertrek Bus naar Sneek vanaf Plein 1455
05.55 uur Pelgrims Sneek aanwezig zijn in de St. Martinuskerk, Singel, Sneek.
06.00 uur Reisgebed (ong. 20 min) in St. Martinus, Sneek
06.30 uur Vertrek vanuit Sneek naar Kevelaer

Onderweg naar Kevelaer genieten we in Didam van koffie/thee met appelgebak

10.20 uur Aankomst in Kevelaer
10.40 uur: Gebed bij Genadekapel, en ontsteken bedevaartskaaars
11.00 uur: Eucharistieviering in de Biechtkapel
12.15 uur: Warme maaltijd in het priesterhuis
13.30 uur: Grote Kruisweg (Processiepark) of de kleine Kruisweg (Forum Pax Christi)
17.00 uur: Marialof in de Kaarsenkapel (met zegenen devotionalia)
18.00 uur. Vertrek uit Kevelaer

Rond 20.50 uur (Sneek) en 21.15 uur (Bolsward) zijn we weer terug

De kosten voor deze 1-daagse bedevaart zijn € 65,00.

In deze kosten is het volgende inbegrepen:

- Reis met luxe touringcar
- Heenreis: 2 kopjes koffie/thee met appelgebak
- Warme maaltijd in het priesterhuis
- Liturgieboekje en bijdrage bedevaartskaaars

Ook misdienaars en acolieten worden van harte uitgenodigd om mee te gaan. Zodra wij het aanmeldformulier van u hebben ontvangen, krijgt u van ons een mail waarin staat hoe u de € 65,00 aan de organisatie kunt overmaken. De aanmeldformulieren liggen in het portaal van de Sint Martinuskerk, of verkrijgbaar aan de pastorie .

Voor aanmelding en/of informatie kunt u contact opnemen met:

Pastoor Peter van der Weide, 0515-412626, pastoor@sintantoniuseroep.nl

Houdt u ook onze parochiewebsite in de gaten.

Werkgroep Kevelaer: Pastoor P. v.d. Weide en W. Nicolaij



MJKS
Martini Jongenskoor Sneek

Zondag 31 maart 16:00 uur Sint Martinuskerk Martini Jongenskoor Sneek brengt Choral Evensong

De Martini Koorschool Sneek nodigt u (je) uit in de maandelijkse Choral Evensong, die om de beurt gehouden wordt in de PKN Martinikerk en de RK St. Martinus.

Martini Koorschool o.l.v. Gerard van Beijeren.

Liturg – pastoor Peter van der Weide

Organist- Roelof van Luit

- Datum zondag 31 maart
- Plaats: St. Martinuskerk.
- Tijd 16:00 uur

Het liederenstramien bestaat uit:

INTROIT Christ is risen again, van T. Tallis

PROCESSIONAL HYMN Christ the Lord is risen today, van Lyra Davidica

PRECES & RESPONSES, van P. Radcliff

PSALMODY Christ our Passover, op de chant van Woodward

MAGNIFICAT & NUCT, van T. Tallis

HYMN Day of resurrection, van Henry Smart

ANTHEM Blessed be the God and Father, van S. Wesley

CLOSING HYMN Thine is the Glory,

FINAL PRAYER Ferial, van E. W. Naylor

ORGAN VOLUNTARY

De toegang is gratis en na afloop is er een collecte.

Volgende Coral Evensong is in de Grote- of Martinikerk op zondag 28 april a.s.

Martini Koorschool Sneek.

SCHEEPMAATJESDAG 2024

Op zaterdag 20 april is er een feestelijke ‘Scheepsmaatjesdag’ in Sneek op de boot de Tourist. Het is bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking (scheepsmaatjes) en een mede parochiaan (maatje) Het is een lustrum jaar al de vijftiende keer dat we deze dag vieren vandaar de keuze voor een boottocht, omdat de eerste keer ook begonnen is met een boottocht. Het thema is deze keer: ALLES WAT JE AANDACHT GEEFT GROEIT.

Om dit thema heen hebben we verschillende activiteiten. Ook denken we aan de werken van barmhartigheid, we vangen een bootvluchteling op en zorgen voor kleding ,eten en onderdak. Tijdens de boottocht is er live optreden van een muzikant. Na gezamenlijk eten gaan we knutselen, de scheepsmaatjes krijgen een potje om aarde en zaadjes in te doen, dit wijst weer naar het thema alles wat je aandacht geeft groeit. Het belooft een zeer boeiende dag te worden.

Er is een slotviering door pastoor Peter van der Weide in de Bonifatius kapel. Op 13-14 april is er een deurcollecte. Draagt u deze doelgroep een warm hart toe, dan kunt u een bijdrage storten op Bankrekening NL13 RABO 0375 530 665 STG. tot steun solidair Friesland M.R. Van der Wal-Roorda

GEZELLIGE LENTEMARKT

Vrijdag 15 maart jl werd er in de Sint Martinuskerk te Sneek een Lentemarkt gehouden. Het was gezellig druk op de markt en het bracht het prachtige bedrag van ruim 700 euro op. De opbrengst komt geheel ten goede ‘voor (nóg) meer muziek in deze kerk’. Grote dank aan de vele vrijwilligers die deze middag hebben geholpen!



BONIFATIUSPENNING VOOR RIA SLIPPENS



Na de eucharistieviering van zondag 3 maart jl. ontving Ria Slippens uit handen van pastoor Peter van der Weide de Bonifatiuspenning. Ria Slippens doet al vele jaren haar vrijwilligerswerk in en rond de Sint Martinuskerk van Sneek met een groot verantwoordelijks gevoel, enthousiasme, liefde en zorg voor de medemens. Zonder al teveel op te vallen verricht ze haar vrijwilligerswerk. Dit is echter niet onopgemerkt gebleven.

De activiteiten zijn van uiteenlopende aard. Sinds 1969 is Ria parochiaan van de Sint Martinuskerk. Ze is lectrice tijdens de vieringen sinds 1974. Op zondag 3 maart 2024 deed ze dit 50 jaar en stopt ze ermee.

Wij vinden dit jammer maar ook zeer begrijpelijk. Ze heeft het altijd met grote overgave gedaan. De mensen genoten van haar heldere stem en inlevende manier van voorlezen. *Meer lezen? Kijk dan op onze website www.sintantoniuserparochie.nl*

BLOEMEN VOOR RIA TEUWEN



Ria Teuwen, regisseur voor de KRO/NCRV, werd verrast met een boeket bloemen vanwege haar laatste TV- uitzending vanuit Sneek. Ria stopt na 60 jaar werkzaam te zijn geweest bij de omroep. Vele jaren was zij regisseur voor Sneek en was een zeer stabiele factor in het geheel.

AFSCHEID GER DIKHOFF EN GEA ZELDENRUST KBO-PCOB

In een volle zaal in verenigingsgebouw de Schuttersheuvel in Sneek hebben dinsdag 5 maart jl. Ger Dikhoff en Gea Zeldenrust na resp. 10 en 12 jaar afscheid genomen van KBO-PCOB. Ger was voorzitter en Gea was medeverantwoordelijk voor de vele activiteiten die binnen de KBO-PCOB worden georganiseerd. Toegesproken door de nieuwe voorzitter mevr. Sienna Clossen ontvingen Ger en Gea een enveloppe en een prachtige boeket bloemen en een daverend dank jullie wel applaus.



FOTOWAND IN HET BONIFATIUSHUIS

Donderdag 29 februari jl. werd tijdens een feestelijke bijeenkomst een fotowand onthuld op de begane grond van het Bonifatiushuis. De wand is aangeboden door de Vrienden van het Bonifatiushuis. Het is een afbeelding van de Waterpoort en omgeving. Mevrouw De Haas, bewoonster, en de heer Quino Ringnalda van de Vrienden hebben de afbeelding onthuld. De bewoners kunnen voortaan genieten van een heel mooi stukje Sneek. Eerder



De wand in oude staat

waren al een ‘bos impressie’ en een ‘varend skutsje’ aangeboden op andere afdelingen.



De officiële opening met het eindresultaat

ADRESSEN

Pastoor Drs. Peter van der Weide, Singel 64, 8601AL Sneek
pastoor@sintantoniusparochie.nl, 0515-412626
Pastor Drs. Lucas Foekema, Florencestraat 11, 8701 CH Bolsward
Lucas.foekema@gmail.com, 06 44290869
Parochieblad stantoniusbld@gmail.com (voor niet-lokale artikelen)
Facebook @sintantoniusparochie.nl
PCI: PCI-secretaris@sintantoniusparochie.nl, NL20RABO 0308 7202 37

Locatie Blauhús

St Vituskerk Vitusdyk 29, 8615 LN Blauhús
blauwhuis@sintantoniusparochie.nl
Sicco Rypma : 0515-579476
Parochieblad vitusklokje@hotmail.com
Bank kerk NL67RABO03087.20.458

Locatie Heeg

St Josephkerk Harinxmastrjitte 41 8621 BK Heeg
Mail: marjowezenberg@home.nl, 0515-444850
Parochieblad audi-gt@outlook.com
Bank kerk NL90 RABO 0326 1034 14
Onderhoud NL58 RABO 0359 5338 76

Locatie Reahûs

St Martinuskerk Slypsterwei 3 8737 JD Reahûs
Locatieraadreahus@gmail.com
Annemieke Duipmans 06-25209211
Parochieblad Karma.andringa@ziggo.nl, 0515-331580
Bank kerk NL64RABO0356100162
Restauratie NL08RABO0356155005

Locatie Sneek

St Martinuskerk Pastorie: Singel 64, 8601 AL Sneek, 0515-412626
Parochiesecretariaat: secr@sintantoniusparochie.nl
St Martinushuis Harinxmakade 12, 8601 AA Sneek,
martinushuis@hotmail.com, W. en B. Vogelvanger 06-23381227
Parochieblad Redactie parochiebladsneek@gmail.com, 0515-558585
Bezorging a.eekma@home.nl, 0515- 418889
Bank kerk NL96INGB0000852571, NL02ABNA0482168706

Overige informatie: zie parochiegids en website: www.sintantoniusparochie.nl
Kopij inleveren t/m woensdag **17 april** vóór 18.00 uur bij de lokale redactie.
De volgende bladen komen uit op **4 mei** en **8 juni**.