

Parochieblad

Sint Antonius

van Paduaparochie

24 februari 2024



PASTORAAL WOORD

TIEN



Onze Antoniusparochie bestaat 10 jaar. En 10 is een leuk getal.

-In de wiskunde schijnt het een 'gelukkig' getal te zijn. En een gelukkig getal is dat de som van de kwadraten van de afzonderlijke getallen van 10 een 1 oplevert. (probeer maar bij het getal 7, ook een gelukkig getal. Moet je het proces wel blijven herhalen, maar uiteindelijk kom je op 1 uit.). Tsja, of je daar nou gelukkig van wordt? Wiskundigen wel natuurlijk.

-Gelukkig word je wel van een 10 met een griffel. Dat zeiden ze vroeger op school toch?, als je iets goed gedaan had. Maar wat nou die griffel precies was? Geen kroontjespen en geen balpen, maar iets van daarvoor. Veel tieners heb ik trouwens niet gehad op school. Bij gedrag, vlijt en vorderingen steeds dezelfde cijfers: 7,7,7. Een 10 is ook niet zo belangrijk, als we elkaar maar naar waarde schatten.

- 'Eerst tot 10 tellen' zei mijn moeder altijd. 'Pas dan mag je uit je slof schieten'. En ja, tot 10 tellen helpt misschien wel om even tot jezelf te komen. Dat is in onze tijd ook wel nodig zou ik zeggen. En zo mooi dat die plek, die kerk, er nog steeds is waar dat kan. Waar je even tot jezelf kunt komen, op adem kunt komen, de adem van onze God. Die plek waar je tot 10 kunt tellen of tot 10.000. Waar we elkaar alle tijd van de wereld gunnen.

-Ik weet nog goed het moment dat onze kinderen 10 jaar werden. Dat was écht wel een moment. Niet meer 9, maar 10. Dit klinkt zo anders, dan ben je al heel groot. Bij de volgende 10-tallen is het natuurlijk ook zo. De overgang van je 29^e naar je 30^e. Je komt ineens in een andere levensfase. Mijn schoonvader ging in februari van z'n 89^e naar zijn 90^e levensjaar. Kijk, als je maar jong van hart blijft, dat is zo belangrijk. Onze parochie is 10 geworden. En tegenwoordig moet je voorzichtig zijn met de toekomstperspectieven. Overall is het trouwens onzekerheid troef. Maar vertrouwen mogen we altijd hebben. Vertrouwen dat het wel goed komt, met ons en met alle mensen met ons verbonden, ook in de komende jaren.

-En ach: U hebt het ooit vast ook wel gedaan; zoekje spelen! '1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 wie niet weg is is gezien'. En dat is wel mooi: heel de bijbel is een spel van zoeken en vinden. Één groot verhaal van mensen die verloren lopen en toch weer grond onder de voeten vinden. Immers er is een God die op zoek is naar mensen. Mooi dat Antonius van Padua onze patroon is. De man van de verloren zaken. Antonius beste vriend, zorg.....dat we elkaar zien staan en niet uit het oog verliezen. Dat we elkaar vasthouden, ook de komende 10 jaar.

-Het getal 10 is echt wel een 'gelukkig' getal. Ze hebben verdikke nog gelijk ook die wiskundigen.

Pastor Lucas Foekema

PAROCHIEBERICHTEN

1



SINT ANTONIUS VAN PADUAPAROCHIE 10 JAAR

1 Januari 2024 is het 10 jaar geleden dat de Sint Antonius van Paduaparochie is opgericht. Wij willen dit niet ongemerkt voorbij laten gaan.

De feestelijke Eucharistieviering vindt plaats op
Zondag 10 maart om 10:00 uur
in de Sint Martinuskerk, Slypsterwei 3 te Reahûs

Na de viering is er een feestelijk samenzijn.
U bent meer dan welkom!

Het parochiebestuur en de locatieraden van de Sint Antonius van Paduaparochie
Blauwhuis, Heeg, Reahûs, Sneek

BIJZONDERE KRUISWEGWANDELING IN SNEEK

Op 9 maart start een bijzondere wandeling langs veertien kruiswegstaties door de binnenstad van Sneek. Deze meditatieve wandeltocht wordt geopend door Stijn Fens, redacteur/columnist van het dagblad Trouw. De opening vindt plaats op woensdag 28 februari 2024 in het Bonifatiushuis na de Eucharistieviering van 09:30 uur aldaar.

Kruiswegstaties zijn afbeeldingen van de laatste gang van Jezus door Jeruzalem naar de plek waar hij gekruisigd werd. De afbeeldingen zijn te zien op diverse openbaar toegankelijke locaties in de binnenstad van Sneek: winkels, musea, de bibliotheek, enz. Deze wandeling-expositie loopt van 28 februari t/m 30 maart 2024 en eenieder kan deze wandeling door Sneek maken.

Op alle expositie-plekken liggen gidsen met teksten van de hand van pastoor Peter van der Weide. Bovendien is bij elke afbeelding een QR-code zichtbaar die toegang geeft tot deze teksten.

De wandeling van dit jaar is de vijfde op rij, dus een lustrum. De parochie Sneek werkt al vijf jaar samen met de parochie van Volendam waar het idee van de kruiswegwandeling vandaan komt. Op zaterdag 9 maart wordt een grote groep



Volendammers in het parochiehuis van Sneek ontvangen. Ze zullen kennismaken met Sneek en wandelen uiteraard de kruisweg.

Om 16.00 uur is er een programma ter afsluiting in de St. Martinuskerk a/d Singel. Dit programma is voor iedereen vrij toegankelijk. Commissaris van de Koning Arno Brok zal een lezing geven die geïnspireerd is op het thema Kruisweg. Het programma wordt omlijst met muziek van Adri de Boer en dans van de balletgroep van het Atrium o.l.v. Jacqueline Veldhuis. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een consumptie 'na te praten'. Het officiële programma in de kerk duurt tot 16.45 uur. De gasten uit Volendam worden na afloop getraakteerd op een eenvoudige maaltijd, bereid door parochianen van Irakese komaf.

De organisatie uit Volendam gaat samen met Jan Dulles aandacht schenken aan de kruiswegwandelingen middels vijf podcasts, die in de maand maart te beluisteren zijn. De uitzendingen zijn op 1, 8, 15, 22 en 27 maart.

Afhankelijk van de openingstijden van de expositie-locaties kan de Kruisweg elke dag gewandeld worden. Voor de bijzondere wandeling op zaterdag 9 maart hopen wij op een grote deelname uit Sneek en wijde omgeving!

OPBRENGST ADVENTSACTIE 2023

We zijn alweer met de Vastenactie bezig, maar informeren jullie graag over de opbrengst van de Adventsactie. Het geld was deze keer voor de jonge mijnwerkers – zeg maar gerust jonge kinderen – in Congo. Verschillende organisaties proberen, samen met de ouders, deze kinderen uit de mijnen te halen en onderwijs te geven. Zo hebben de kinderen een veel grotere kans op een betere toekomst.

Hierbij de opbrengst per kerk. Heeg had een wat andere actie en is voor deze keer niet meegenomen in het totaalbedrag ...

Blauwhuis	€ 429,97
Reahûs	€ 615,20
Sneek	€ 1397,75
Totaal	€ 2442,92



VASTENACTIE 2024: 'BOUWEN MET DE BOUMA'S'



Dit jaar houden we onze Vastenactie voor de stichting 'Bouwen met de Bouma's'. Deze stichting ondersteunt projecten om schoollokalen te bouwen in Zambia. De fam. Bouma is de grote initiator achter deze stichting. Zij weten er ook erg veel vanaf en bezoeken in de Veertigdagentijd al onze vier locaties: 2 Maart om 19:30 uur Roodhuis, 5 maart om 9:30 uur in Blauwhuis; 16 maart om 19:30 uur in Heeg en 17 maart om 11:00 uur in Sneek. Er is dan vast ook gelegenheid om vragen aan ze te stellen.

Het is altijd mooi om naar de kerk te gaan, maar op deze momenten is het leuk én informatief!

VASTENACTIE 2024 – STICHTING ‘BOUWEN MET DE BOUMA’S’.

In de Zambiaanse stad Kaoma wordt de capaciteit van het voortgezet onderwijs flink uitgebreid, dankzij de bouw van vier nieuwe leslokalen. Ouders zorgen voor bouwmaterialen, leerling-timmerlieden maken het meubilair.

De bevolking van Zambia groeit snel en daarmee ook de behoefte aan scholen. De overheid heeft het recht op basisonderwijs in de wet vastgelegd, maar de kwaliteit laat te wensen over. De meeste kinderen gaan naar gratis gemeentescholen, waar leraren nauwelijks betaald krijgen. In delen van Zambia zijn helemaal geen scholen voor voortgezet onderwijs. De werkloosheid in het land is hoog en een diploma van de middelbare school of een beroepsopleiding vergroot de kans op een goede baan.



De Stichting Bouwen met de Bouma's heeft de afgelopen 18 jaar meerdere bouwprojecten gefinancierd en wil bijdragen aan een betere toekomst voor de inwoners. In Kaoma is een school voor voortgezet en beroepsonderwijs, het Trade Institute. Het aantal leerlingen is flink gegroeid, zodat er meer leslokalen nodig zijn. Het bouwen van vier

extra leslokalen vergroot de capaciteit van de school met 125 procent. Zo'n 500 leerlingen van 12 tot 18 jaar krijgen daarmee kans op een betere toekomst.

De school en de ouders van de leerlingen worden betrokken bij de bouw. Zij zorgen voor het winnen van zand en grind en het maken van de stenen. Hierdoor voelen ze zich medeverantwoordelijk voor de school en het toekomstige onderhoud. De bouw wordt uitgevoerd door lokale bouwvakkers. Het Trade Institute leidt onder andere timmerlieden op. Als onderdeel van hun opleiding leren zij het meubilair en de deuren te maken voor de nieuwe lokalen. Na het afronden van de bouw zorgt de overheid voor het aanstellen en betalen van gediplomeerde leerkrachten.

U kunt uw gift deze keer overmaken naar: Vastenactie IBAN:
NL21 INGB 0000005859, project nummer 402451



AFSCHEID JAN JOUSTRA EN TON DE GROOT

website team Sint Antoniusparochie

Sinds augustus 2023 is er achter de schermen hard gewerkt aan een geheel vernieuwde opzet van de website van onze Sint Antonius van Paduaparochie. De huidige website is al ruim 10 jaar ‘in de lucht’ en is langzamerhand steeds complexer geworden en steeds bewerkelijker in onderhoud. Wij hebben het werk aan de website al die jaren met veel liefde en voldoening gedaan.

Voor ons als ‘werkers van het eerste uur’ is dit een geschikt moment om het stokje over te dragen aan een nieuw, enthousiast en energiek team onder de bezielende leiding van Sipke Draisma, secretaris van onze parochie.

Namens locatie Sneek van de website van de Sint Antonius van Padua parochie,
Jan Joustra, webmaster/web redacteur en Ton de Groot, webredacteur

PCI: 7 WERKEN VAN BARMHARTIGHEID



De PCI ondersteunt ook de diaconale activiteiten in de vier locaties. Voor en door parochianen en soms in samenwerking met andere diaconieën. Betty Edens vertelt over haar werk: De 7 werken van barmhartigheid zijn onze voorbeeldregels. (Mattheüs 25). Op deze manier probeert de diaconie barmhartigheid handen en voeten te geven.

De hongerenden te eten geven;

Door steun aan de voedselbank zowel financieel als iedere tweede weekend van de maand een inzameling in de kerk van houdbare artikelen.

Zij die dorst hebben, te drinken geven;

Dorst in de zin van, gezellig samen onder het genot van koffie drinken, zoals op de eerste dinsdag na de H.Mis of iedere maandag en donderdag van 10.00uur to 12.00 uur bij de Ankerplaats.

De naakten kleden.

Heel concreet de Kledingbus mede opgezet door Kees van Kordelaar.

Vreemdelingen herbergen.

Door contact met het AZC en nieuwkomers in de parochie welkom te heten.

Gevangenen bevrijden.

Via de Stichting de Herberg zijn we wel betrokken bij re-integratie van ex-gedetineerden in de maatschappij.

Zieken bezoeken.

Onder deze noemer wordt er op alle locaties van onze parochie bezoekwerk gedaan.

De doden begraven.

Omzien naar elkaar, binnen de parochie zijn verschillende personen actief, zij bezoeken mensen die getroffen zijn door verlies van dierbaren.

INFO AVOND ITALIË REIS

Op donderdag 29 februari is er in het Martinushuis om 20.00u een info avond over de reis die we vanuit onze locatie Sneek hopen te maken naar Italië.

Het vertrek is op dinsdag 21 mei en de terugkomdag is donderdag 30 mei. We vliegen naar Pisa alwaar we natuurlijk de Dom en scheve toren bekijken en vervolgens bezoeken we Florence (2 overnachtingen), Assië (2 overnachtingen) en Rome (5 overnachtingen). Vanuit de plaatsen waar we overnachten maken we uitstapjes naar bezienswaardigheden in de omgeving. In Rome gaan we in ieder geval naar de audiëntie met de paus op de woensdagochtend een naar het Vaticaanse museum.

Het belangrijkste is dat het u iets lijkt en vooral dat u goed kunt lopen.

Groeten van pastoor Peter van der Weide en Renate Dümmer

MATTHÄUS PASSION OP EEN ANDERE WIJZE

Denkt u bij de uitvoering van de Matthäus Passion aan een groot koor in het zwart gekleed en solisten voor het koor in gala? Al een paar jaar brengt het Luthers Bach Ensemble een unieke semi-scenische Matthäus Passion, dit jaar voor de 3^e keer in Sneek. Deze uitvoering is door het Dagblad van het Noorden/Leeuwarder Courant uitgeroepen tot ‘Beste klassieke Muziekuitvoering in 2022’ en is in 2023 met vijf sterren bekroond in het *dagblad Trouw*.

Doordat zowel de solisten als het koor dagelijkse kleding dragen en alles uit het hoofd zingen, is er een grotere interactie tussen de zangers en het publiek. Kijk voor een impressie op Youtube.com: Luthers Bach Ensemble Mattheus Passion. De uitvoering is op donderdag 29 februari 19.30u in de Grote of Martinikerk, Oud Kerkhof 1 Sneek. Info over data en kaartverkoop www.luthersbachensemble.nl



Bronnen van Bezieling:

MARTINIKRING SEIZOEN 2023-2024

De martinikring is een oecumenische gespreksgroep van de PKN-kerk in Easterein, de Doopsgezinde gemeente in Itens en omgeving en de R.K. kerk in Reahûs. Thema voor dit seizoen is: Wie is jouw (Bijbelse) held? We willen verhalen delen over wie een held of belangrijke figuur voor je is. Het zal inspirerend zijn hierover na te denken voor jezelf en dat te delen met anderen – zoveel als je kunt of wilt. Het zal vast verrassend zijn en inzicht geven in jezelf, in je leven en in het verhaal. De volgende bijeenkomst is op 29 februari in 10.00u in Itens.



OP WEG NAAR DE LENTE door kwartet VOIX CELESTES

Zondag 3 maart, aanvang: 15:00 uur in de Mauritiuskerk in IJlst

Sopraan: Annemarie Pothof
Alt: Weltsje de Boer
Tenor: Peter van der Weide
Bas: Obe Bruinsma
Piano: Johan Bijhold



Werken van o.a. Vivaldi, Haydn, Elgar, Mendelssohn en Rossini

Toegang gratis, Na afloop deurcollecte ter bestrijding van de onkosten

Bronnen van Bezieling: **LEERHUIS OP DE WOENSDAGMIDDAG**

Elke eerste woensdagmiddag van de maand is er in de RK pastorie leerhuis rond de Schrift. Pastoor Peter van der Weide verzorgt deze bijeenkomsten. Aan de hand van de lezingen van de komende zondag gaan we met elkaar in gesprek. Hoe lezen we een Bijbelverhaal? Wat staat er nu precies? En al sprekend met elkaar ontstaat er zo Geloofscommunicatie. De volgende data zijn 6 maart en 3 april 13.30 -14.30 u in de RK Pastorie, Singel 64, Sneek. Inleider: Pastoor P. van der Weide
U bent meer dan welkom!



Bronnen van Bezieling: **EEN FILMAVOND: THE FATHER**

In het drama 'The Father' speelt Anthony Hopkins een tachtigjarig, demente man die zijn grip op de wereld is kwijtgeraakt. Hij weigert elke vorm van hulp van zijn dochter wat hem er alleen maar verwarder op maakt. Gaandeweg begint hij te twijfelen aan de mensen die van hem houden, maar ook aan zijn eigen verstand en zelfs aan zijn eigen realiteit.

We beleven de film voornamelijk vanuit de ogen van Anthony. En dus ook vanuit zijn verwarring. De scènes die zich afspelen in het Londense appartement lijken soms haast ongemerkt in elkaar over te vloeien, maar de details veranderen continu. Dan is de

inrichting ineens anders, of dan staat er ineens een andere vrouw voor Anthony's neus die hij óók herkent als zijn dochter Anne. Huh? Niet alleen de verwarde man vraagt zich constant af wat echt is en wat niet; ook wij als kijker raken volledig gedesoriënteerd. Florian Zeller laat niet alleen zien wat dementie met een persoon doet, hij laat het je ook ervaren voor zover dat kan. Hartverscheurend, verontrustend en tegelijk: briljant.

Wanneer: Woensdag 6 maart om 20.00u
Plaats: Parochiezaaltje naast de kerk in Heeg
Inleider: Marjo Wezenberg

SOBERE MAALTIJD OP WITTE DONDERDAG

De gezamenlijke Witte Donderdagviering is dit jaar op 28 maart in de kerk van Roodhuis. En zoals de laatste jaren gebruikelijk; voorafgaan door de ‘Sobere maaltijd’. De maaltijd is in het cafe naast de kerk en zal bereid worden door Hinke en Wopke Bekema uit Blauwhuis. Bij de maaltijd is er een presentatie van ‘Bouwen met Bouma’s’. Het programma:
17.30 Inloop en op zeker moment een presentatie van ‘Bouwen met Bouma’s’
18.00 Gezamenlijke maaltijd (18.00 uur tot 18.45 uur)
18.45 Afsluiting van de maaltijd met vrijwillige bijdrage voor het project.
Koorleden kunnen naar de kerk gaan en voor de andere gasten is er de gelegenheid nog even gezellig na te zitten.
19.30 Viering
In verband met de voorbereiding van de maaltijd is het zeer gewenst dat u hiervoor aanmeldt. Adressen voor opgave: zie locale berichten.
We zien U heel graag op de 28e maart in het cafe van Reahûs.



MOV groep Antoniusparochie

LENTEMARKT

VRIJDAG 15 MAART van 13.00– 16.00u
SINT MARTINUS a/d SINGEL SNEEK
Verkoop van: boeken, speelgoed,
prullaria, vintage-en merkkleding
in allerlei maten, schoenen, tassen,
sjaals en nog veel meer...
Gratis toegang. Koffie en thee verkrijgbaar



CARNAVALSVIERING IN SNEEK



BEDEVAART NAAR KEVELAER OP VRIJDAG 10 MEI

Op vrijdag 10 mei hopen we vanuit Sneek af te reizen naar Kevelaer, naar de Troosteres van de Bedroefden. U kunt zich opgeven door uw gegevens op het invulstrookje te zetten en in de brievenbus van de pastorie, Singel 64 te deponeren. Dan krijgt u van ons het officiële reisdocument toegestuurd. We gaan dit jaar samen met de Titus Brandsmaparochie uit Bolsward en omgeving en we hopen natuurlijk op een mooie bedevaart en een volle bus!

Voornaam

Achternaam

Straat + huisnummer.....

Postcode en plaats

Telefoonnummer en email adres

Dit is het programma voor deze dag. *Nb. Alle tijden zijn onder voorbehoud.*

06.00 uur Reisgebed (ong. 20 min) in St. Martinus, Sneek

06.30 uur Vertrek vanuit Sneek naar Kevelaer

Onderweg naar Kevelaer genieten we in Didam van koffie/thee met appelgebak

10.20 uur Aankomst in Kevelaer

10.40 uur: Gebed bij Genadekapel, en ontsteken bedevaartskars.

11.00 uur: Eucharistieviering in de Biechtkapel

12.15 uur: Warme maaltijd in het priesterhuis

13.30 uur: Grote Kruisweg (Processiepark) of de kleine Kruisweg
(Forum Pax Christie)

17.00 uur: Marialof in de Kaarsenkapel (met zegenen devotionalia)

18.00 uur. Vertrek uit Kevelaer

Rond 20.50 uur aankomst in Sneek

De kosten voor deze 1-daagse bedevaart zijn € 65,00.

In deze kosten is het volgende inbegrepen:

- Reis met luxe touringcar
- Heenreis: 2 kopjes koffie/thee met appelgebak
- Warme maaltijd in het priesterhuis
- Liturgieboekje en bijdrage bedevaartskars

Zodra wij het aanmeldformulier van u hebben ontvangen, krijgt u van ons een mail waarin staat hoe u de € 65,00 aan de organisatie kunt overmaken.

Pastoor Peter van der Weide en Willem Nicolay

LOCATIE BLAUHÚS



VIERINGEN

Zaterdag 24 februari in de pastorie

19.30 Eucharistieviering o.l.v. pastoor vd Weide
m.m.v. St. Ceciliakoor
Lector Lisa Brandsma
Misdienaar Iris. Acoliet Jan
Koster André Brandsma
Intentie: Harmen Witteveen

Zondag 3 maart in de pastorie | met kinderwoorddienst en presentatie Bouwen met de Bouma's

09.30 Woord- en Communieviering olv pastor Foekema
M.m.v. St Ceciliakoor
Lector Akkelien Brandsma
Misdienaar Auke, Siepie en Elbrich
Koster Sicco
Intenties: Overleden familie Sikkes-Bekema
Familie van der Weij en Willem Kroon

Zondag 10 maart Jubileumviering in Reahûs

10.00 10 jaar Sint Antonius van Padua parochie
Blauwhuis, Heeg, Reahûs en Sneek.

Viering o.l.v. pastoor vd Weide en Pastor
Foekema. In de Martinuskerk van Reahûs.

Zie uitnodiging bij dit parochieblad.
Intenties: Epke en Bep Leenstra-de Boer
Bernard Kroon
Ouders van der Meulen-Melchers

Zondag 17 maart in de pastorie

09.30 Eucharistieviering o.l.v. pastoor vd Weide
m.m.v. St. Ceciliakoor
Lector Berber Witteveen
Misdienaar Auke
Koster Jan Landman
Intenties:
Elisabeth van der Weij-Rijpma
Martha Baukje Landman-Wijbenga
Antoon Popma



GOEDE WEEK

Zondag 24 maart Palmzondag in de Sint Vituskerk

09.30 Palmzondagviering o.l.v. pastor Foekema
m.m.v. St. Ceciliakoor
Lector Tineke Rijpma
Misdienaar Iris en Jeske
Koster André Brandsma

Donderdag 28 maart Witte Donderdag in Reahûs

19.30 Witte donderdag parochieviering
o.l.v. pastoor vd Weide en pastor Foekema
In de Sint Martinuskerk van Reahûs

Vrijdag 29 maart Goede vrijdag met Kruisweg in de Sint Vituskerk

19.30 Kruiswegviering o.l.v. Pastor Foekema en Tonny Hobma
m.m.v. St. Ceciliakoor
Koster John Weel

Zaterdag 30 maart Paaswake in de Sint Vituskerk

19.30 Paaswake olv pastor Foekema. m.m.v. St. Ceciliakoor

Maandag 1 april Tweede Paasdag

09.30 **Gezinsviering in de Sint Vituskerk
en eieren zoeken in de pastorietuin**
o.l.v. pastoor vd Weide m.m.v. Gelegenheidskoor

Uw dierbaren herdenken

U kunt met een misintentie overleden dierbaren herdenken tijdens een viering in onze kerk. We bidden dan voor deze persoon(en) tijdens de voorbeden. Na de viering kunnen we u en uw familie, als u dat wil, koffie aanbieden in de pastorie. Voor vrijblijvende informatie:

Locatieraad Sint Vitus blauwhuis@sintantoniusparochie.nl T 06 3890 9704

Oare datum parochyjûn !

De Sint Vitusparochyjûn is op MOANDEI 25 maart 19.45 oere yn de pastorie. Mei jierferslaggen, takomstplannen en ferlotting peaskekears. Nei it skoft komt tsjerkhof-administrateur Bert de Jong oan it wurd. We slute ôf mei in gesellige neisit.

Eltsenien is wolkom,
De Sint Vitus Lokaasjeried.

Collectes Sint Vituskerk januari 2024 € 210,80

We ûntfongen in bertekaartsje fan

Hidde

Berne op 10 desimber 2023
Soan fan Johan-Gerard en Sigrid de Boer
Broerke fan Mirthe



*Op 'e nij in grut wûnder,
in leaf en lyts berntsje derby
Wat binne wy tankber
wy binne sa wiis mei dy*

Fan herte lokwinske en wolkom yn ús mienskip !
Sint Vitus Lokaasje Blauhûs, Sint Antonius van Padua parochie

Nijs fan de Sint Vitus Lokaasjerie

We ha neipraten oer de driekoningen-fiering mei misdinaars, acoliet en kryststâl yn de haadrol. En ûnder oare fergadere oer datum parochyjûn, De Goede Week: Palmpeaske oant en mei Peaskewykein.

Mar ek oer bijdrage PCI, jubileum 10 jier Antoniusparochy, skjinmeitsjen bylden, ynset frijwilligers, winsken roaster 2024, beam en beplanting pastorytún, QR kollekte-koade, ferhier tsjerke foar in houlik, fersekering, nije website parochy en fansels oer de Actie Kerkbalans yn maart.

Oant sjen yn de Sint Vitus,
Sint Vitus Lokaasjeried,
Pastoor Peter vd Weide, pastor Lucas Foekema, Angelique Frankena, Cor Bruinsma, Thea de Boer, Tonny Hobma en Sicco Rypma

Fragen en of suggestjes binne altyd wolkom.
blauwhuis@sintantoniuserparochie.nl T.06 38909704

Bouwen met de Bouma's Zondag 3 maart is er tijdens de viering een presentatie van het project *Bouwen met de Bouma's*.

2024



Actie Kerkbalans

In maart valt de **Actie Kerkbalans enveloppe** weer in uw brievenbus. We vragen dan een bijdrage voor het in stand houden van onze monumentale **Sint Vituskerk** en geloofsgemeenschap.

In de enveloppe vindt u ook de uitnodiging van onze parochie-avond van maandag 25 maart 19.45 uur in de pastorie.

Van harte aanbevolen én oant sjen yn de Sint Vitus, De Sint Vitus Lokaasjeried

Eerste Heilige Communie

We zouden het mooi vinden als er ook dit jaar weer een groepje kinderen met elkaar op weg gaat naar het 1^e communiefeest.

Als voorbereiding op het feest zijn er een aantal bijeenkomsten na schooltijd. Deze bijeenkomsten zijn meestal op de maandagmiddag op de pastorie. Dan zijn we op een leuke manier bezig met de verhalen over Jezus. Er is natuurlijk een speurtocht door de kerk, we gaan ook creatief bezig. Bij de 1e Communie denken we aan Jezus en aan alle goeds wat hij heeft gedaan en door het ontvangen van het heilig brood, de hostie horen we ook bij de vriendenkring rond Jezus.

Als uw kind mee wil doen en hij of zij is 7 jaar of ouder, bel of mail even.

Voor meer informatie en opgave:

Angelique Frankena-van Tetering
a.vantetering2@hetnet.nl

Pastor Lucas Foekema,
06 44290869
lucas.foekema@gmail.com.



SOBERE MAALTIJD

Op Witte Donderdag 28 maart is voorafgaand aan de viering (om half 6) de sobere maaltijd in het cafe van Roodhuis. Bij deze maaltijd ook een presentatie van Bouwen met Bouma's. Zie algemene pagina.

Wilt u mee eten? Opgave bij Elbrich Witteveen
mail: elbrichw-b@hotmail.com
telefoon: 0515 579762

U kunt u opgeven tot 21 maart !



MOV groep Antoniusparochie

EVA Nijs,

Tiisdei 19 maart, de lêste EVA bijienkomst fan dit winterskoft.

Mei: De jierfergadering. Sawol finansjeel as mei ferhaal werom sjen op it jier 2023.

Hoe stiet EVA Blauhús derfoar?

Nei de pauze is it wurd oan pleatslik rydskoalle hâlder
Willem de Boer.

Hij sil fertelle en ús kennismeitsje litte mei de hjoeddeistige theorylessen en de nije ferkeersregels.

Sitte we noch 'up to date' efter it stjoer? Willem wit der alles fan.

In nijsgjirrige jûn!

Wolkom oan leden en net leden fan frouegroep EVA Blauhús
Net leden betelje €4, oan entree. Dit is eksklusyf de konsumpsjes.

It EVA bestjoer; Hennie- Marieke- Brenda-Holkje.



Oprop Nijsbrief Maitiid

Elkenien wa wat foar de Nijsbrief Maitiid hat, dit graach
foar 1 maart 2024 stjoere nei:

nijsbriefblauhus@hotmail.com of nijsbriefblauhus@gmail.com

Jimme ferhalen, oankundigingen, foto's, dizze binne tige wolkom.

As ekstra in oprôp nei nije ynwenners fan Blauhús: stjoer ús in ferhaal (mei foto) ta wêryn jimme jinsels foarstelle oan de Blauhústers.

Alteast tige tank foar jimme bydragen foar de Nijsbrief.

Redaksje Nijsbrief

Oproep Nijsbrief Maitiid

Iedereen die kopij heeft voor de Nijsbrief Maitiid heeft, graag

voor 1 maart 2024 sturen naar:

nijsbriefblauhus@hotmail.com

nijsbriefblauhus@gmail.com

of

Jullie verhalen, aankondigingen, foto's, ze zijn van harte welkom.

Een extra oproep voor nieuwe bewoners van Blauwhuis. stuur ons uw verhaal (met foto) toe waarin u zich voorstelt aan de bewoners van Blauwhuis.

Alvast hartelijk dank voor jullie bijdragen.

Redactie Nijsbrief



Inleveren kopij voor het volgende parochieblad

Uiterste INLEVERDATUM: vituskllokje@hotmail.com

07-02-2024 >> verschijnt op 22-02-2024

13-03-2024 >> verschijnt op 28-03-2024

17-04-2024 >> verschijnt op 02-05-2024



Of in de brievenbus van de pastorie



Ook voor Fanfare Blauwhuis is het nieuwe jaar weer begonnen.

2023 hebben wij afgesloten met een geslaagd kerstconcert op 17 december in de Sint Vituskerk in Blauwhuis!

Het was sfeervol met een afwisselend programma.

Dit jaar heeft de Fanfare samengewerkt met Vocal Roses.

Zij zongen samen met de Fanfare, maar hadden ook een eigen repertoire. Jeugdorkest Nij Kabaal liet ook van zich horen.

Zij speelden een aantal kerstnummers.

Sikke Witteveen, Petra Altena en Roelof Bakker werden gehuldigd omdat zij al 40 jaar muzikant zijn. De jubilarissen kregen een speldje en een oorkonde. Het was een prachtige middag die wij afsloten met chinezen in de pastorie.

Voor het nieuwe jaar 2024 staan er al verschillende activiteiten op de planning.

Zo gaan wij 2 maart naar het Femuzafestival en

25 mei gaan we naar het Gouden Spikerfestival.

Voor deze twee festivals zijn we weer flink aan het repeteren met nieuwe muziek. Het nieuwe muziekstuk 'Sterke Yerke' van Geert Jan Kroon is het verplichte werk dat centraal zal staan.

Wij hebben er weer zin in

LOCATIE HEEG



VIERINGEN

Zondag 25 februari

9.30 uur Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide

Zondag 3 maart

9.30 uur Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide

Zondag 10 maart 10 jarig jubileum St Antonius van Padua Parochie

10.00 uur Gezamenlijke viering in Roodhuis

Zaterdag 16 maart

19.30 uur Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide

Zondag 24 maart Palmzondag

9.30 uur Oecumenische viering, Pastor L. Foekema

Donderdag 28 maart Witte Donderdag

19.30 uur Gezamenlijke viering in Roodhuis

Vrijdag 29 maart Goede Vrijdag

19.30 uur Viering, Pastor L. Foekema

Zaterdag 30 maart Paaswake

20.15 uur Eucharistieviering, Pastoor P. v.d. Weide

Locatieraad Heeg wenst u:



Geboren

Op Lytshûzen 35 is gezinsuitbreiding
op de laatste dag van januari is geboren: Sofie van der Tol

Desiree, Dirk Jan, Jamie en Dieuwke Van harte gefeliciteerd en veel geluk
samen

Sobere maaltijd

Op Witte Donderdag 28 maart is voorafgaand aan de viering (om half 6)
de sobere maaltijd in het cafe van Roodhuis. Bij deze
maaltijd ook een presentatie van Bouwen met Bouma's.
Zie algemene pagina.

Wilt u mee eten? Opgave bij Suze Huitema
suzehuitema@outlook.com, 0515 442553
U kunt u opgeven tot 21 maart !



MOV groep Antoniusparochie

Breinieus en kledinginzameling

Beste dames/heren die ontzettend aan het breien zijn gegaan.
Er is al veel ingeleverd en uitgedeeld in de Oekraïne en Israel.

Het is de stichting Nachamu Nachamu Ami, afgekort N.N. A. in Renswoude die
voor de inwoners in de afgelegen dorpen in de Oekraïne en Israel werkt en
uitdeelt. E-mail: info@nachamu.org

Zo gaan er 11 containers per jaar naar toe.
Kindertruien en sokken, ook voor volwassenen en de lapjes of gebreide stroken in
allerlei kleuren, de kant en klare dekens maar ook garen en kleding enz. zijn van
harte welkom op de Nijedyk 33 in Heeg.

Verder zijn wij nog op zoek naar wollen dekens (1 en 2 persoons)

Groeten uit Heeg van Tine Walinga (voorheen verzorgde Floor deze actie)
U mag ons altijd bellen als er nog vragen zijn. Tel. 0515-442840

LOCATIE REAHÛS



VIERINGEN

Zaterdag 24 februari in school

19.30 uur Woord-en communieviering met Jan Mulder.

Lector: Karel

collecte: Ida

Intenties: Simme en Johanna Andringa-Wijngaard, Klaas en Agatha Bootsma-Zonderland, Huite en Marieke Zonderland, Tinus Hoekstra, Piet Bootsma, Bonnie Bootsma, Anne en Boukje Bootsma de Jong, IJsbrand Galema en overl.fam.

Zaterdag 2 maart in school

19.30 uur Woord-en communieviering met Pastor Foekema

Lector: Anneke

collecte: Karel

Intenties

Yt Bouma-Huitema, Tjerkje Huitema, fam. Popke en Alie Altenburg-Agricola en overleden, fam. Andries en Regina Siemensma-van der Weij, Minne en Sybrich Poelsma-Aukes, Tom Slooter.

Ter inleiding op het vastenactie project Bouwen met Bouma's zal tijdens deze viering een korte presentatie zijn.

Zondag  maart om  uur luiden de feestklokken te Reahûs voor de:

Gezamenlijke eucharistieviering met de locaties van Heeg, Blauwhuis en Sneek met medewerking van alle koren van de parochie ter gelegenheid van  het jarig bestaan van de St. Antonius van Paduaparochie

Voorgangers: Pastoor van der Weide, pastor Lucas Foekema en Jan Mulder

Lectoren: Rein en Jan Landman samen met misdienaars uit de diverse locaties

Gezamenlijke intenties van Sneek, Heeg, Blauwhuis en Reahûs.

Intenties Reahûs: Jaardienst Francisca Zonderland- Huitema, Jan Seakle Andringa Fam.Hendrik en Clasiën Brandsma-Ketelaar.

Zaterdag 16 maart in de kerk

19.30 uur Woord en communieviering met Pastor Foekema

Lector: Anneke

Collecte: Ida

Intenties: Leny van Balen-van der Werf, Corrie Altenburg-Damsna, Elly Galama- van Oosten, IJsbrand Galema en overl.fam Hyltje en Annie Brandsma-Altenburg

Zondag 24 maart in de kerk Palmzondag viering. Kinderen zijn van harte welkom. En natuurlijk mag je een versierde palmpasnestok meenemen.

9.30 uur Viering van de eucharistie met Pastoor van der Weide

Lector: Rein

Collecte: Karel

Intenties: Uilkje Rijpma -de Jong, Jan en Attie Bootsma-Altenburg, jaarstond .Klaas Brandsma, Tjitte Bootsma en Sippie Hiemstra, Fam.van der Hoff-Bouwhuis, Harm van der Werf .

Donderdag 28 maart Witte Donderdag

19.30 uur Gezamenlijke viering met alle locaties en koren van de locaties te Reahûs

Voorgangers: Pastoor van der Weide en Lucas Foekema

Lector: Rein en Anneke

Vrijdag 29 maart Goede vrijdag

9.30 uur Viering van de kruisweg door de liturgiegroep Reahûs

Zaterdag 30 maart Paaswake viering

21.30 uur Paaswake viering met Pastor Foekema

Lector: Karel

collecte: Ida

Intenties: Simme en Johanna Andringa-Wijngaard, Zuster Conceptio Zonderland, Popke en Alie Altenburg-Agricola en overleden fam. Andries en Regina Siemensma- van der Weij, Minne en Sybrich Poelsma- Aukes, Harm van der Werf, Tjerkje Huitema en fam.



Eerste Heilige Communie

We zouden het mooi vinden als er dit jaar in onze weer een groepje was om zich voor te bereiden op de 1e heilige communie. De eerste communie betekent dat je voor de eerste keer, net als de grote mensen in de kerk, mee mag delen en eten van het brood van Jezus. Dat is heel bijzonder.

Dan hoor je ook bij die vriendenkring rond Jezus. Er zijn een aantal gezellige voorbereidings-bij-eenkomsten met een verhaal over Jezus en een spel en natuurlijk iets creatiefs.



De viering van 1e Communie is altijd heel feestelijk. De viering is meestal op een zondag in mei of in juni. Als uw kind mee wil doen en hij of zij is 7 jaar of ouder, bel of mail even. Ook voor meer informatie en opgave: Pastor Lucas Foekema,

06 44290869 lucas.foekema@gmail.com

SOBERE MAALTIJD

Op Witte Donderdag 28 maart is voorafgaand aan de viering van 19.30 uur, om half 6 de sobere maaltijd in café de Ree te Reahûs. Bij deze maaltijd is ook een presentatie van Bouwen met Bouma's. Zie algemene pagina. Doet u mee?

Opgeven tot 21 maart bij Julia Brandsma:
juliabrandsma@live.nl, 06 25370444

MOV groep Antoniusparochie



KERKBALANS



Binnenkort ontvangt u van ons de info voor uw jaarlijkse bijdrage aan onze kerk. Wij hopen dat u ons genereus wilt blijven steunen.

LOCATIE SNEEK



VIERINGEN

Zaterdag 24 februari

Ielânen 10.00 Eucharistieviering
Intentie: Voor alle bewoners, voor het Vastenactieproject
Bouwen met de Bouma's, Jogemien Huting, Cees en Rina
Silvius-Griffioen, Theo en Marga Lotstra-Eg, Julia Krekelaar,

Zondag 25 februari -2^e Zondag van de 40 dagentijd

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. het Sint Caeciliakoor
Ria Rijpkema (L); Hanna en Yousif Hano (A)
Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle
parochianen, voor ons Vastenactieproject Bouwen met de
Bouma's, Tiny Andringa, Greetje Dijkstra-Poiesz, zuster
Manetta van Zuijlen, Leo Boot, Cees en Rina Silvius-
Griffioen, Pater Rieks Andela ofm, zuster Antoine
Leechburg- Auwers, Janny Dijkstra-Poiesz, Harrie Diekstra,
Wietske de Groes-Altenburg, Anneke Faber-Dijkstra, Henk
Brattinga

Maandag 26 februari

Bonh 09.15 Eucharistieviering
Intentie: Tine van der Pol- Zijlstra, Cile Hettinga, pastoor
pater Arie Ros ofm, oud-pastoor pater Leo van Ulden ofm,

Dinsdag 27 februari

Kerk 08.45 Eucharistieviering
Intentie: Om roepingen tot het priesterschap en het religieuze
leven

Woensdag 28 februari

Bonh 09.15 Eucharistieviering
Intentie: Tiny en Jo Andringa, Annie Meijer- de Vries

Donderdag 29 februari

Kerk 08.45 Eucharistieviering
Intentie: Voor de zieken van de parochie

Vrijdag 1 maart

Kerk 19.00 Eucharistieviering
Intentie: Maria Gerritdina Cornelia Mensink-Mestebeld

Zaterdag 2 maart

Bonh. 19.00 Eucharistieviering
Intentie: Voor alle bewoners, Johanna Catharina Mensink- te Wierik, Wies Hooijschuur- van den Oever, Ester Haarsma- Konst, Henk Brartinga

Zondag 3 maart -3^e Zondag van de 40 dagentijd

Kerk 10.00 Eucharistieviering m.m.v. Schola's
Ria Slippens en Eeke Slart (L); Kees Buruma, Albert en Ariana Alberda (A)
Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle parochianen, voor ons Vastenactieproject Bouwen met de Bouma's. Joop en Tineke Roorda, Wolfgang ,Eugène en Jan Postma, Paul den Boer, voor de zusters Onder de Bogen en JMJ en hun familieleden, Maria Johanna Josephia Mensink- Janssen, Maria Johanna Wilhelmina Theresia Mensink, Karst Triemstra, Jellie Triemstra en Karst-Harm Triemstra, Rein en Annie van der Vliet-Tigchelaar, Leo Potma en onze dochter Karin, Lenie Dooper- van der Pol, Families Ringnalda en Landskroon, overleden familie Miedema- van Wijk, Jan Bits Jongsma, Hessel Hanzen, Frans en Betsy Verbeek-Voorbraak, Docus en Margaretha van der Vliet-de Vries, Tinus en Janny van der Weide –Stornebrink en zoon Dick, Anneke Faber- Dijkstra, pastoor Rob Willems, overleden familieleden Smit- Heezen
Kinderwoorddienst

Maandag 4 maart

Bonh 09.15 Eucharistieviering
Intentie: Rie Tromp- Vonk, Mattie Janssen-Janssen, Piet Stornebrink

Dinsdag 5 maart

Kerk 08.45 Eucharistieviering
Intentie: Mieke van der Zee- Thibaudier, Jehannes Jozef en Anna Maria Bouwhuis- Huizinga

Woensdag 6 maart

Bonh 09.15 Eucharistieviering
Intentie: Sjoerd en Riek Hamersma- van der Horst

Donderdag 7 maart

Kerk 08.45 Eucharistieviering
Intentie: Voor een bijzondere intentie, pater Henk Brouwer en Ingrid van der Krogt, Jan Meijberg, Boetje Zeth Matitawaer en Paula Charlotte Matitawaer, Jan Rudolf Matitawaer

Vrijdag 8 maart

Kerk 19.00 Eucharistieviering
Intentie: Jan en Regina v.d. Berg- Hoekstra, Jaap de Backker

Zaterdag 9 maart

Ielânen 10.00 Eucharistieviering
Intentie: Voor alle bewoners, Johannes Henricus Mensink,
Pier Ruiter

Zondag 10 maart – 10 jaar Antoniusparochie in Roodhuis - Laetare

Kerk 10.00 Eucharistieviering m.m.v. het Antoniuskoor
Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle parochianen, oud pastoor pater Leo van Ulden, zuster Safio Bouma, zuster Imaculé Hijlkema, de overledenen van de familie Wierdsma, Louise Wierdsma-de Bruin, Greetje Huitema-Grol, Miep Hamersma- van der Horst, Mien Dierkes en pastoor Henk Dierkes, Janke Bouhuis-Feenstra, Fea van der Meulen- von der Heide, Wim en Tecla van der Heijden- Hoekstra, Henk Brattinga

Maandag 11 maart

Bonh 09.15 Eucharistieviering
Intentie: Andries en Jetske Brouwer- Melchers, Betsy Olde Dubbelink-Brouwer

Dinsdag 12 maart

Kerk 08.45 Eucharistieviering
Intentie: Pater Gregorius van de Ven ofm

Woensdag 13 maart

Bonh 09.15 Eucharistieviering
Intentie: Verjaardag familie, Nico van Luik

Donderdag 14 maart

Kerk 08.45 Eucharistieviering
Intentie: Marjo Pool - Bruinsma, Jan Bruinsma

Vrijdag 15 maart

Kerk 19.00 Eucharistieviering
Intentie: Voor een bijzondere intentie

Zaterdag 16 maart

Bonh. 19.00 Woord & Communieviering
Intentie: Voor alle bewoners, voor ons Vastenactieproject Bouwen met de Bouma's, Jan Brouwer en overleden familie Brouwer-Palsma, Joop Modderman, Henk Brattinga

Zondag 17 maart -5^e Zondag van de 40 dagentijd - Boeteviering

Kerk 11.00 Eucharistieviering m.m.v. het Sint Caeciliakoor
Frederique Emmerig (L); Melle de Wolff, Agnes en Franklin
Kubaran (A)
Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle
parochianen, voor ons Vastenactieproject Bouwen met de
Bouma's, Nan Drabbe- Kruijs, Leo Boot, Hessel Hanzen,
Suze Westhof, pater Henk Brouwer en Ingrid van der Krogt,
Diny Hergarden, Lenie Uijtdewilligen – Neervoort en dochter
Leneke, pastoor Hein Hunink en Riek Klomp, Miep
Hamersma- v.d. Leeuw
Presentatie van de actie Bouwen met Bouma's
Kinderwoorddienst

Maandag 18 maart

Bonh 09.15 Eucharistieviering
Intentie: Nelly de Jong- Schrichte, Mily Clerkx

Dinsdag 19 maart- Sint Jozef, bruidegom van de Maagd Maria, feest

Kerk 08.45 Eucharistieviering
Intentie: Pastoor Hein Hunink

Woensdag 20 maart

Bonh 09.15 Eucharistieviering
Intentie: Fien Landman-Slippens, Regina van der Meer-
Gaarman

Donderdag 21 maart

Kerk 08.45 Eucharistieviering
Intentie: Riek Klomp

Vrijdag 22 maart

Kerk 19.00 Eucharistieviering
Intentie: Mieke van der Zee- Thibaudier

Zaterdag 23 maart

Ielânen 10.00 Eucharistieviering
Intentie: Voor alle bewoners, voor ons Vastenactieproject
Bouwen met de Bouma's, Yvonne van Schagen- Paddenbrug,
Jan Gerrit Maurits Melchers

Zondag 24 maart – Palmzondag- Begin Goede Week

Kerk 11.00 Gezinsviering - Eucharistieviering m.m.v. de Young Angels
Mikail Daniël en Melanie Matthews (A)
Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle parochianen, voor ons Vastenactieproject Bouwen met de Bouma's, Sietse en Thea Altena, ter intentie van Tjerk en Fia de Blaauw- Konst en Julia de Blaauw, Marquin Ringnalda

Kerk 19.00 Eucharistieviering m.m.v. Intermezzo
Susan Silvius (L); Anton Bod, Narges Sharifi en Willem Nicolaij (A)
Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle parochianen, voor ons Vastenactieproject bouwen met de Bouma's, Wietske de Groes-Altenburg, Cees en Rina-Silvius-Griffioen

Maandag 25 maart _

Bonh 09.15 Eucharistieviering
Intentie: Ter ere van Maria, Lize Hooghiemstra, Joop Modderman, Tiny en Jo Andringa

Dinsdag 26 maart

Kerk 08.45 Eucharistieviering
Intentie: Rie Postma-van Barneveld

Woensdag 27 maart

Bonh 09.30 Eucharistieviering met Ziekenzalving
Intentie: Voor alle bewoners, voor allen die vandaag de Ziekenzalving ontvangen, Cile Hettinga, Tine van der Pol-Zijlstra, Jan Brouwer en overleden familie Brouwer-Palsma

Donderdag 28 maart –Witte Donderdag

B.Huis 09.30 Eucharistieviering
Intentie: Voor alle bewoners, voor priesters en pastores, Tinus en Janny van der Weide-Stornebrink en hun zoon Dick, Frans en Betsy Verbeek-Voorbraak, Annie Meijer-de Vries, Sjoerd en Riek Hamersma- van der Horst

R.huis 19.00 Eucharistieviering in Roodhuis –parochieviering m.m.v. Antoniuskoor
Intentie: Voor het tijdelijk en geestelijk welzijn van alle parochianen, voor het Vastenactieproject Bouwen met de Bouma's, Toos Brouwer

Vrijdag 29 maart – Goede Vrijdag – Vasten & Onthoudingsdag

Kerk 15.00 Kruisweg met samenzang. Ria Slippens (L)

Kerk 19.30 Plechtigheden rond het Kruis m.m.v. het Sint Caeciliakoor

COLLECTE

Zondag 01 januari € 180,55
Zondag 14 januari € 205,00
Zondag 28 januari € 265,95
Extra collectes € 1750,36

Zondag 07 januari € 240,00
Zondag 21 januari € 238,30
Zondag 04 februari € 349,10

Dank voor al uw goede gaven via de mandjes en de betaalzuil.

QR code Collecte

Er zijn op dit moment diverse mogelijkheden om uw collecte bijdrage te verzilveren nl.

Via de fysieke collecte in de kerk
Via de betaalzuil in de kerk



Daar voegen we nu aan toe de mogelijkheid om middels bijgaand QR code uw collecte bijdrage over te maken.

Uw bijdrage blijft anoniem maar op uw eigen bankrekening wordt uw bijdrage expliciet vermeld.

De QR code collecte wordt voortaan standaard opgenomen in het parochieblad.

De locatieraad

KOFFIEOCHTEND

Dinsdag 5 maart (1^e dinsdag van de maand) is er weer een koffieochtend.

Na de H.Mis van 8.45 uur staat er weer een kopje koffie/thee voor u klaar in het Martinushuis. We kunnen even bijpraten over van alles en nog wat. Wij zijn er.... Komt u ook?



Lenie

AGENDA

Maandag	26 februari	14.30	Kinder catechese
Woensdag	28 februari	11.30	Opening Kruisweg
Donderdag	29 februari	19.30	Italië reis
Vrijdag	1 maart	19.30	Jongerenavond
Maandag	4 maart	14.30	Kinder catechese
Dinsdag	5 maart	09.15	Koffie drinken Ledenvergadering KBO-PCBO (Schuttersveld)
Woensdag	6 maart	13.30	Leerhuis in de pastorie
Zaterdag	9 maart		Kruisweg wandeling Volendam in Sneek
Maandag	18 maart	14.30	Kinder catechese
Woensdag	20 maart	19.30	Ouderavond 1 ^e Communicanten
Woensdag	27 maart	14.30	1 ^e Communie bijeenkomst
Zondag	31 maart	11.00	Voorstellen 1 ^e communicantjes



VOEDSELBANK : Van delen wordt niemand arm...



Iedere tweede weekend van de maand is er een inzameling van houdbare producten voor de voedselbank.

Daarom staat in het weekend van 8,9 en 10 maart de bak weer in de hal van de kerk. Bedankt voor uw bijdragen van de vorig maand.

Idee tip: Broodbeleg zoals jam, pindakaas, chocoladepasta, appelstroop of stroop. Houdbare melk, pakjes soep maar alle houdbare producten zijn welkom.

LET U WEL OP DE HOUDBAARHEIDS DATA ?

Diaconie St. Antonius van Padua

Opdat wij elkaar niet vergeten.

ZIEKENZALVING BONIFATIUSHUIS

Op woensdag 27 maart is er gelegenheid tijdens de Mis van 09.30 uur in de kapel van het Bonifatiushuis de Ziekenzalving ontvangen. Dit Sacrament wil niet alleen een teken van bemoediging en kracht zijn voor hen die ziek zijn, maar ook voor allen die in de latere levensfase wel wat extra steun en Liefde kunnen gebruiken. U kunt als u wilt gewoon naar de viering komen en het liefst ook dierbaren meebrengen die u er graag bij wilt hebben. Tijdens de viering worden u de handen opgelegd en wordt u gezalfd met de heilige Olie. We hopen er samen een mooie viering van te maken.

Pastoor Peter van der Weide

IN MEMORIAM ALBERTUS UIT OUDE GROENEVELD



Bertus werd geboren op 13 november 1934 te Sneek. Bij het H. Doopsel ontving hij de namen Albertus Johannes. Hij overleed na voorzien te zijn van de het Sacrament der Zieken op 9 januari 2024 te Sneek. We hebben de Heer gedankt voor zijn leven op zaterdag 13 januari tijdens een Eucharistieviering in de Sint Martinuskerk. Aansluitend volgde de teraardebestelling op ons RK Kerkhof.

Bertus kende ik van het oude Sint Antonius Ziekenhuis waar hij bij de technische dienst werkte net als mijn pa. Een mooie tijd hebben ze daar gehad. In dat Ziekenhuis hing een soort van familiegevoel. Iedereen kende iedereen van hoog tot laag en alles gebeurde van binnenuit. Er waren toen nog zo'n 50 religieuze zusters Onder de Bogen. Toen hun aantal begon af te nemen kwamen beide heren op het kapelkoor terecht. Repeteren ging gewoon onder werktijd met de werkkleding aan. Zo pratende kom je in wereld terecht die met de dood van Bertus als het ware aan de andere kant ligt. Bertus heeft een mooi leven gehad volgens zijn eigen zeggen. Hij was dankbaar. Ik heb hem leren kennen als een man met gevoel. Hij kon niet tegen onrecht en zag graag dat mensen goed met elkaar omgingen. Hij heeft daar wel eens in bemiddeld. Zijn huwelijk met Agaath is een méér dan gouden greep geweest. Na het overlijden van Gerda Flapper zijn 1^e vrouw bleef hij alleen achter met twee kinderen Caroline en Eric. Zij heeft hem uit een diepe put getrokken. Agaath dacht: 'Ik help die man eerst en dan zie ik wel'. En zo kwam ze in 1967 bij Bertus als huishoudster om te proberen. Dat proberen is goed gelukt en Bertus was maar wat gek met haar. Samen mochten ze hun zoon John verwelkomen, een fijne broer voor Caroline en Eric. Bertus was en bleef enorm bezorgd voor haar tot het laatst toe.

Zijn liefde voor de kerkelijke zang stak hij nooit onder stoelen of banken. Volgens zoon John lag vóór de repetitie van het Caeciliakoor de fles cognac al schuin op de kachel. In het koor was hij duidelijk te horen en was hij ook een steun voor anderen. Ook had hij duidelijke voorkeuren wat het repertoire betreft. Maar hij was heel trouw en zou niet gauw overslaan, behalve natuurlijk als er gevaren moest worden, want het water trok ook. Dat had hij van thuis uit meegekregen. Samen met Agaath heeft hij 40 jaar van de boot genoten. Hij was erg trots op zijn kinderen en kleinkinderen. 'Ik hef beste kienders pastoor!' Zijn geloof was hem tot steun, met daarbij zijn grote liefde en vertrouwen op Moeder Maria, maar daarbij zei hij wel: 'Ik ben katholiek, maar niet Rooms!' Wat dat laatste betekende heeft hij me nooit uitgelegd. Dat hoeft ook niet, want ik kan me er wel iets bij voorstellen. Bertus is tot op hoge leeftijd een vitaal mens geweest en laten we dat vooral voor ogen houden. Hij zal gemist worden en zijn heengaan ontlokt aan mij opnieuw de bede, net zoals bij het afscheid van Joop de Vreeze: 'Heer, schenk ons

koor een nieuwe tenor!’ Bertus, dank voor alles. We zullen het niet snel vergeten en je dierbaren denk ik al helemaal niet. Samen varen we verder naar de overkant. De motor trekt het wel wanneer we die laten lopen op zuivere liefde en blijven zingen van het mooie, goede, ware en schone. Kijk dan maken we de Heer wakker en geeft Hij ons kracht om samen iets moois van dit leven te maken! Jij hebt daar je best voor gedaan en wij gaan er mee door, in Godsnaam. Bertus, Adieu.

Pastoor Peter van der Weide

IN MEMORIAM CEES SILVIUS



Cees werd geboren op 17 juli 1935 in Sneek. Bij het H. Doopsel ontving hij de namen Cornelis Harmannus Willem. Hij overleed op 12 januari 2024 te Sneek. Op vrijdag 19 januari hebben we de Heer gedankt voor zijn leven tijdens een rijk met muziek en warme woorden gevulde H. Mis in de Sint Martinuskerk. Aansluitend volgde de teraardebestelling op ons RK Kerkhof.

‘U kan op mij rekenen.’ Dat was de vaste uitspraak van Cees wanneer je hem belde over het spelen van een uitvaart of huwelijksmis. ‘Gooit u van te voren nog even een boekje door de bus? Dan kan ik het nog even doornemen!’ Ja, ja, ze zijn er nog wel, die noflike minsken. Altijd goed gemutst en dienstbaar, prettig in de omgang. Cees was een dankbare mens. Het was net als de muziek die hij speelde. Niet te moeilijk, lekker in het gehoor liggend, geen aparte akkoorden, nou ja, soms een beetje jazzy! Wat wil je wanneer je ook speelt op bruiloften en partijen! Bij Cees moest muziek toegankelijk zijn; een soort van feest der herkenning! Hij kende de toonsoorten goed, maar sloot denk ik liefste af in majeur! Samen met Rina vormde hij een hecht duo. Rina zorgde er wel voor dat erin huis steeds iets artistieks gebeurde. Wanneer je haar zag lopen in de stad dan wist je wel weer hoe laat het was. Hij heeft haar erg gemist en er staat niet voor niets op haar graf: ‘De schelp ligt hier, maar de parel is elders!’ Een van zijn passies was reizen en hij heeft er vele gemaakt zoals in 2019 naar Barcelona en natuurlijk naar Zuid Afrika! Als de Corona er niet was geweest had hij waarschijnlijk ook Rusland nog bezocht. Het liefste wilde hij elke zondag naar Callantsoog naar dochter Willy. Hij kon het ritje wel dromen: elf rotondes! Hij had ook zo zijn humor: ‘Als je iets deed wat hem niet zinde kwam je in zijn strafboekje terecht’. Dan kreeg je geen cadeau! Verder was elk weekend kaartspelen een must ; bridgen, zoals op de Gravinneweg met de kamer vol rook en natuurlijk de voetbal! Cees is ook in de laatste tijd de mens gebleven die hij was tot in de Ielânen toe. Na de mis daar op zaterdagmorgen bij de koffie zei hij: ‘Gaat pastoor richting Singel?’ Ik redde me er uit door te zeggen dat ik nog een hele ronde moest maken!

‘U kan op mij rekenen’ Ik zal dit geluid missen en velen denk ik met mij. Maar wanneer je het zelf zegt denk je gelijk: ‘O ja, ik kan ook best iets voor de medemens doen’. Zo blijft waarachtig christendom bestaan en levend in onze stad, in onze huizen, op ons werk. En als we de accu willen opladen komen naar de huiskamer van God, naar Hem die ons steeds weer laat merken en weten dat het echte leven niet zit in bezit, in status, maar in het waarachtige mens-zijn; in het op elkaar kunnen rekenen. Cees zou als boekhouder wel zeggen: ‘Reken ut mar ût!’ Cees, ik schei er nu mee uit! Het zit niet in de lengte, maar in de intensiteit, in de geest die jij hebt gegeven en doorgegeven aan je dierbaren en aan ons. Cees bedankt! We konden op je rekenen! Adieu!

Pastoor Peter van der Weide

IN MEMORIAM TINY ANDRINGA



Tiny werd geboren op 17 september 1928 te Sneek. De dag daarop werd zij gedoopt in de St. Martinuskerk. Zij overleed op 17 januari 2024 in het Bonifatius. Daar hebben we in de kapel op dinsdag 23 januari de Heer gedankt voor haar leven tijdens een Eucharistieviering. Aansluitend werd haar uitgeleide gedaan naar het crematorium.

Tiny groeide op in een gezin met zes kinderen, Lena, Theo, Jo, Bertus en Felix. Ze werd opgeleid als coupeuse bij C&A maar kwam al snel bij haar pa in de zaak terecht aan het Kleinzand; een aannemersbedrijf. Een soort mini samenleving. Ze zat daar dicht bij het vuur en genoot van de mensen. Zo maakte ze regelmatig een rondje met de hond door de werkplaats; even tussen de mensen! Tiny deed de administratie en dit heeft ze tot ver na haar pensioen volgehouden. Samen met zus Jo; die twee vulden elkaar goed aan heeft ze veel gedaan en ondernomen zoals het maken van reizen. naar Oostenrijk en Lourdes. Daar waren toen Jo in 2013 overleed nog tien wandelstokken van over helemaal beslagen met metalen plaatjes en een kamer vol souvenirs. Tiny lette goed op Jo en Jo lette goed op Tiny. Zij was een vrouw waar je niet zo maar om heen kon en die altijd duidelijk aanwezig was zoals in de kapel. Punt één, ze zat altijd vooraan en punt twee; ze liet meestal duidelijk horen dat ze er was. Als ze niet neuriede dan kon ze ook heel hard hoesten. Eén keer zo hard dat ik dacht dat ik tegen de muur zou worden gedrukt. Ik geloof dat ik toen mompelde: ‘Zo kan die wel weer!’ Dat was natuurlijk niet de totale Tiny. Die was eigenwijs van aard maar ook ondeugend. Bij dat laatste kreeg ze een twinkeling in haar ogen en dat had ze tot bij het bedienen op zaterdag 6 januari. ‘Bent u de pastoor?Ik heb nog nooit zo dicht bij u gezeten!’ terwijl ze altijd vooraan zat. Ik dacht wel eens: ‘Spreek je de waarheid, of neem je mij er tussen!’ Tiny was van nature ook iemand die graag zorgde en verzorgde. Zo heeft ze veel voor haar moeder gedaan en voor de kinderen van zus Lena en tante

zegger Johan. Dat vond ze mooi. Zo is ze maar mooi 95 jaar geworden en we zullen haar missen als trouwe bezoeker van de vieringen hier in de kapel! Wie weet heeft ze bij de Heer net zo'n mooie kamer gekregen als in Bonne; een mooie plekje met totaaloverzicht in de hemelse zaken. Als ik iemand hoor neuriën of hoesten dan ben je er gelijk weer, maar ook in al die andere dingen die je hebt gedaan. Dank voor alles en rust zacht. Tiny, Adieu.

Pastoor Peter van der Weide

IN MEMORIAM MARGARETHA ANNA DIJKSTRA-POIESZ



Greetje werd geboren op 9 juni 1938 te Sneek. Toen ik haar de ziekenzalving gaf, nu ruim zeven jaar geleden zei ze: 'Bedankt jongen, ik laat nog eens wat van mie horen!' Op zaterdag 20 januari gaf ik haar weer de ziekenzalving. Op zondag 21 januari overleed ze om 12.23 uur in de Waterman waar ze sinds 2015 verbleef en heel liefdevol is verzorgd. We hebben de goede God gedankt voor haar leven tijdens een Eucharistieviering op vrijdag 26 januari in de Sint Martinuskerk. Aansluitend hebben we haar lichaam aan Moeder Aarde toevertrouwd op ons parochiekerkhof.

Greetje was een verbindend en warm mens. Greetje was ook lief, opgewekt en zorgzaam. Ze heeft haar leven mogen delen met Joop Dijkstra. Samen ontvingen ze drie kinderen waarvan Karin veel te jong helaas in 1983 kwam te overlijden. Joop kwam haar in 1995 te ontvallen. Greetje bezat ondanks haar verdriet een enorme veerkracht en pakte steeds weer de draad op. Thuis bij haar pa hielp ze al in de winkel en op latere leeftijd deed ze dit weer in de zaak toen aan de Singel. Verkopen was voor Greetje een soort van sport waarbij iedereen gelijk en met een glimlach werd behandeld met natuurlijk dat ene onsje meer! Aan het einde van de dag werd dan de omzet doorgebeld met neef Willem. Er zat geloof ik ook een soort van bonusregeling achter! Thuis deed Greetje alles zelf. De kinderen hoefden niks te doen. Hoe dat nu gaat met die kinderen weet ik niet, maar dat zal wel goed zitten! Anders laat ze vast nog wel even iets van zich horen! Na het overlijden van Joop in 1995 is ze veel met haar zus Janny opgetrokken. Ze gingen ook samen op vakantie en daarna was het ook wel weer even prima om op jezelf te zijn. Ze hebben mooie reizen gemaakt zoals naar Amerika, Frankrijk en naar Rome. Als de kleinkinderen kwamen kregen die precies wat ze lekker vonden. Verder had Greetje een duidelijke mening maar ze was nooit scherp, eerder diplomatiek. Je kreeg nooit gauw ruzie met haar; ze was eerlijk en recht-door-zee! Komt Greetje dan uit een andere tijd of moeten wij ons toch wat meer richten naar de aard en de bezieling waarmee zij haar leven heeft geleid? En waar is Greetje dan nu? In de kamer hiernaast, zoals Augustinus ons dat voorhoudt? Hoe kun je geloven in die kamer hiernaast wanneer je hier op aarde nog nooit in liefde over je

dierbaren hebt kunnen spreken of iets voor ander hebt gedaan, of in jouw huiskamer hebt uitgenodigd zoals we hier allen welkom zij in de huiskamer van God aan de Singel in Sneek? Onze God is nabij voor wie Hem liefhebben en dat uit zich in het mooie, goede en zuivere, in het iedereen als gelijke behandelen met een glimlach, maar wie weet moet u uw lachspier daarvoor nog even oefenen! Je krijgt er zoveel voor terug en het werkt overal en 's avonds gauw even bellen met ome Willem om de balans op te maken. Wie weet heeft u wel bonuspunten verdiend. Greetje, zo laten wij iets van ons horen, omdat jij bij het leven zo vaak aan anderen iets hebt laten horen en vandaag opnieuw door de kracht van de liefde. Moge Gods liefde je nu voor eeuwig omringen in de kamer hiernaast. Greetje bedankt. We laten vast nog wel iets van ons horen. Greetje, Adieu.

Pastoor Peter van der Weide

IN MEMORIAM ANNA FABER – DIJKSTRA



Anneke werd geboren op 6 juli 1944 in Osingahuizen. Zij overleed, na voorzien te zijn van het sacrament der Zieken op 30 januari 2024. Te Sneek. Op maandag 5 februari hebben we de Heer gedankt voor haar leven tijdens een Eucharistieviering in de Sint Martinuskerk. Aansluitend volgde de teraardebestelling op ons RK Kerkhof.

Anneke had iets met dansen. Daar kon ze zich helemaal in uiten. De mooie foto van haar in gezelschap van mededansers en danseressen bij haar opgebaarde lichaam in de huiskamer op de Kerkhoflaan spreekt boekdelen. Ook toen haar man Willy dit niet meer kon, bleef zij dit doen. Anneke was als jonge vrouw echt een verschijning. Geen wonder dat Willy voor haar viel. Samen hebben ze 53 jaar lang lief en leed gedeeld. Daarbij was Anneke een rots in de branding wat betreft zorg en aandacht voor Willy, maar überhaupt in het gezin. Ze kon veel aan en deed ook veel zoals het maken van de kleding en altijd aan anderen denken. Als iemand iets had, of ziekwas vloog zij er al heen, net als Maria op weg naar Elisabeth, met een bloemetje of een kaartje. Altijd even iets bij zich. Denk ook aan het kaarten sturen bij verjaardagen. Gastvrijheid stond hoog bij haar in het vaandel. Altijd stond de deur open voor koffie of thee en een gratis praatje. Wat heeft ze samen met Willy veel liefde gegeven aan Roelof! En nooit klagen. Ze was pittig en krachtig en van tijd ook wel duidelijk maar nooit echt scherp. Ze sprak nooit lelijk over anderen en ze was geen type waar je gauw ruzie mee zou krijgen. Verder was ze sportief. Hing er zolder ergens een rekstok? Tot op hoge leeftijd op de gym en op de tennis. Door de gesteldheid van Willy moest ze vaak ergens alleen op af, maar dat deed ze dan ook. Haar geloven had volgens mij alles met de ander

en daardoor met de Ander met een hoofdletter te maken.
Groot was haar liefde voor Moeder Maria; een moeder uit duizenden,
die precies weet dat ieder menskind bijzonder en speciaal is en liefde,
zorg en aandacht nodig heeft. Daarbij had ze ook een speciale band met
de heilige Antonius van Padua, maar die was meer voor de technische zaken!
Moge de levensmuziek die door dit leven tot klinken is gebracht blijven
doorzingen in haar kinderen en kleinkinderen en alle andere dierbaren.
Anneke Faber-Dijkstra, dank voor alles en als er in hemel gedanst wordt
ben vast je al in de goddelijke balzaal aan de zwier geweest om daar je liefde te tonen
Ik ben benieuwd wie daar je danspartner is geworden!
Anneke, vrede en alle, goeds en Adieu

Pastoor Peter van der Weide

AFSCHEID PETER STOELINGA



Tijdens de locatieraadsvergadering op maandag 8 januari hebben we afscheid genomen Peter Stoelinga. Vele jaren was hij actief als secretaris en tot 2014, voor de fusie, ook als lid personele zaken van het parochiebestuur van de toenmalige Sint Martinusparochie. We zijn Peter zeer erkentelijk voor zijn grote inzet en betrokkenheid bij onze gemeenschap en hopen dat het hem in de toekomst goed mag blijven gaan in verbondenheid met al zijn dierbaren en natuurlijk ook met ons!

Pastoor Peter van der Weide

SNEEK KOMT WEER IN BEELD OP ZONDAG 3 MAART

Op zondag 3 maart wordt de hoogmis in de St. Martinuskerk door de KRO op TV uitgezonden. De gezangen worden dan verzorgd door de beide Gregoriaanse Schola's o.l.v. Frits Haaze en met Henk de Haan aan het orgel. De Mis begint dan om 10.00 uur en we hopen er weer een mooie viering van te maken.

Nog even een woord van dank voor de mooie TV Mis op zondag 24 december j.l. met de indrukwekkende zang van mannenkoor EDOZA. Dit werd door velen in het land zéér gewaardeerd en ook door mij persoonlijk! Ik hoop dat velen van u naar de kerk zullen komen, want dat vinden de kijkers thuis fijn. U kunt de viering later altijd weer terugzien. Life is altijd anders als voor het beeldscherm.
Dus: Net stinne, mar derhinne! Hopelijk tot op zondag 3 maart.



Pastoor Peter van der Weide

GRAAG EEN GIFT VOOR DE PAASGAVE!

Nu we het voorjaar weer bijna kunnen ruiken mogen we weer uitkijken naar het feest van Pasen. Met Pasen vieren we dat Christus uit de dood is opgestaan en daarmee de dood heeft overwonnen. Hiermee laat Christus zien dat Hij sterker is dan de dood en er hoop is voor de wereld. Hoop op een betere wereld. Een wereld waarin we omzien naar elkaar en Zijn liefde uitdelen.

We willen daarom bij het vieren van het Paasfeest ook even denken aan de zieken en ouderen in onze parochie. Het Ziekencomité zal dan ook nu weer met een attentie onze zieken en ouderen bezoeken.

Om ook dit jaar weer vele mensen in onze parochie te kunnen verblijden met een Paasattentie gaan veel vrijwilligers de zieken en ouderen bezoeken. Ook u kunt hierin een bijdrage leveren middels een gift aan het ziekencomité. Met uw financiële steun kunnen wij ons werk voortzetten. Wij zouden het enorm waarderen als u uw financiële bijdrage zou willen overmaken naar bankrekening NL57 RABO 0359 5223 51 t.n.v R.K. Parochie H Antonius van Padua onder vermelding van 'gift Paasattentie'.

Wij danken u alvast hartelijk voor uw steun en wensen iedereen in onze parochie, mede namens alle zieken en ouderen, een Zalig Pasen.

**Namens het ziekencomité,
De penningmeester, Marco Ringnalda**

EERSTE COMMUNIEVOORBEREIDING START WEER OP

Tijdens de Hoogmis van 2 juni kunnen kinderen de eerste Heilige Communie doen. Als het goed is hebben ouders wier kind daarvoor in aanmerking komt al bericht gehad. Mocht dit niet zo zijn, deponeer dan een briefje met uw gegevens in de brievenbus van de pastorie, Singel 64, of stuur ondergetekende een mailtje pastoor@sintantoniusparochie.nl, dan zorgen wij dat u de info alsnog ontvangt.



Op woensdag 20 maart is de 1^e ouderavond om 19.30 uur in het Martinushuis. Daar wordt het gehele voorbereidingstraject toegelicht. Is uw kind nog niet gedoopt; gewoon komen. Dan bespreken we dit. Alle goeds en groeten.

Pastoor Peter van der Weide

PASMZONDAG – GEZINSVIERING



Op zondag 24 maart, Palmzondag, is er om 11.00 uur een Gezinsviering. Hopelijk komen jullie kinderen met de versierde Palmpasentokken naar de kerk, samen met jullie ouders of wie maar wil. Zo maken we er samen een feestelijke viering van. Wie weet kun je alvast nadenken aan wie je na de viering de Palmpasentok gaat geven. Groetjes vanuit de Sint Martinuskerk.

Pastoor Peter van der Weide

SOBERE MAALTIJD

Op Witte Donderdag 28 maart is voorafgaand aan de viering (om half 6) de sobere maaltijd in het café van Roodhuis. Bij deze maaltijd ook een presentatie van Bouwen met Bouma's. Zie algemene pagina.

Wilt u mee eten? Opgave bij Jeanette Siemonsma
jeanettesiemsma@gmail.com, 06 2677 2047

U kunt u opgeven tot 21 maart !



MOV groep Antoniusparochie

HUISPAASKAARSEN

Ook dit jaar zijn de huispaaskaarsen leverbaar. Maar liefst 22 uitvoeringen variërend in thema en maatvoering. Huispaaskaarsen met was reliëf en opdruk in de lengtes van 30, 40 en 60 cm 'DE VERRIJZENIS'.

Er zij 5 prachtige was reliëf uitvoeringen beschikbaar (in lengtes van 25, 30, 40 en 60 cm). DE DUIF MET REGENBOOG, DE LEVENSBOOM, VREDESDUIF, STAUROGRAM EN CHI-RHO KRUIS.

De prijzen van de was reliëf kaarsen zijn €24,50 - €32,- €40,- € 70,- afhankelijk van de lengte. Pasen valt op 31 maart. U kunt de huispaaskaarsen nog bestellen t/m zondag 3 maart. Achter in de kerk en in het Martinushuis ligt een intekenlijst, waar U uw naam en de gewenste kaars kunt invullen.



Lenie ten Have

KBO NIEUWS

Dinsdag 5 maart is de ledenvergadering van de KBO Sneek
Aanvang 14.30 in de Schuttersheugel.

Na afloop gaan we met de PCOB luisteren naar DE BELZEN KOMME DER
OAN. Dat schreef de Leeuwarder Courant in de kerstbijlage van 1984. Het
verhaal ging over de internering in Gaasterland van Belgische militairen die
vanwege de 1^e wereldoorlog van 1914 naar Nederland waren gevlucht.

De Friese schonen scharrelen met hen en de krant meldt dat de dominees destijds
de kansel beklommen om te waarschuwen tegen deze zedenverwildering. Het is
nu een bijna vergeten verhaal. Maar wij willen daar natuurlijk, tot in smakelijke
details, alles over weten. Dhr. Bangma heeft die geschiedenis bestudeerd en gaat
ons daar over vertellen.



KBO-PCOB

BLOEMSCHIKKEN op 19 maart o.l.v. Joke Kuipers
Aanvang 14.30 in de Schuttersheugel.

De kosten zijn € 12,50 dit is inclusief een bakje.

Opgave tot 14 maart bij Joke Kuipers tel. 0515 413049.

Graag mesje en snoeschaartje meenemen.

Lenie ten Have. Activiteitencommissie KBO

KVG NIEUWS

BLOEMSCHIKKEN: We beginnen om 14.30 uur in het
Martinushuis.

Donderdag 14 maart maken we onder leiding van Gea en
Lenie een mooi voorjaarsstukje. De kosten zijn € 10,- Opgave
tot 10 maart bij Annie Kuipers. Tel. 0515 427430.

Graag meenemen een schaalteje/ potje, een mesje en snoeschaartje.



LEZING DARMKLACHTEN: 19.30 UUR in het Martinushuis

Dinsdag 19 maart komt Marinde Zwarthoed , Orthomoleculair

Natuurgeneeskundig therapeut met een lezing over De darmen en het microbiom.
Veel mensen krijgen te horen dat darmklachten ‘tussen hun oren zitten’ of dat ‘je
er maar mee moet leren leven’ Dit is een grote misvatting. Er is een reden waarom
mensen klachten ervaren die zoveel invloed hebben op het leven. Zodra je de
‘oorzaak’ van je klachten weet kun je er gericht aan werken.

Geen lid maar toch graag willen komen dat kan. De kosten zijn € 3,- excl.
koffie/thee.

Lenie ten Have, secr. KVG



MJKS
Martini Jongenskoor Sneek

Zondag 25 februari 16:00 uur PKN Martinikerk Martini Jongenskoor Sneek brengt Choral Evensong

De Martini Koorschool Sneek nodigt u (je) uit in de maandelijkse Choral Evensong, die om de beurt gehouden wordt in de PKN Martinikerk en de RK St. Martinus.

Martini Koorschool o.l.v. Gerard van Beijeren.

Liturg – ds. Aukje Westra

Organist- Bob van der Linde.

- Datum zondag 25 februari.
- Plaats: Grote- of Martinikerk.
- Tijd 16:00 uur

Het liederenstramien bestaat uit:

INTROIT

PROCESSIONAL HYMN

PRECES & RESPONSES

PSALMODY

MAGNIFICAT & NUCT

ANTHEM

CLOSING HYMN

FINAL PRAYER

ORGAN VOLUNTARY

De toegang is gratis en na afloop is er een collecte.

Volgende Coral Evensong is in de RK St. Martinus op zondag 31 maart a.s.
Martini Koorschool Sneek.

ADRESSEN

Pastoor Drs. Peter van der Weide, Singel 64, 8601AL Sneek
pastoor@sintantoniusparochie.nl, 0515-412626

Pastor Drs. Lucas Foekema, Florencestraat 11, 8701 CH Bolsward
Lucas.foekema@gmail.com, 06 44290869

Parochieblad stantoniusbld@gmail.com (voor niet-lokale artikelen)

Facebook @sintantoniusparochie.nl

PCI: PCI-secretaris@sintantoniusparochie.nl, NL20RABO 0308 7202 37

Locatie Blauhús

St Vituskerk Vitusdyk 29, 8615 LN Blauhús
blauwhuis@sintantoniusparochie.nl
Sicco Rypma : 0515-579476

Parochieblad vitusklokje@hotmail.com

Bank kerk NL67RABO03087.20.458

Locatie Heeg

St Josephkerk Harinxmastrjitte 41 8621 BK Heeg
Mail: marjowezenberg@home.nl, 0515-444850

Parochieblad audi-gt@outlook.com

Bank kerk NL90 RABO 0326 1034 14

Onderhoud NL58 RABO 0359 5338 76

Locatie Reahûs

St Martinuskerk Slypsterwei 3 8737 JD Reahûs
Locatieraadreahus@gmail.com
Annemieke Duipmans 06-25209211

Parochieblad Karma.andringa@ziggo.nl, 0515-331580

Bank kerk NL64RABO0356100162

Restauratie NL08RABO0356155005

Locatie Sneek

St Martinuskerk Pastorie: Singel 64, 8601 AL Sneek, 0515-412626
Parochiesecretariaat: secr@sintantoniusparochie.nl

St Martinushuis Harinxmakade 12, 8601 AA Sneek,
martinushuis@hotmail.com, W. en B. Vogelvanger 06-23381227

Parochieblad Redactie parochiebladsneek@gmail.com, 0515-558585
Bezorging a.eekma@home.nl, 0515- 418889

Bank kerk NL96INGB0000852571, NL02ABNA0482168706

Overige informatie: zie parochiegids en website: www.sintantoniusparochie.nl
Kopij inleveren t/m woensdag **13 maart** vóór 18.00 uur bij de lokale redactie.
De volgende bladen komen uit op **30 maart** en **4 mei**.